

## Zondagschool Programma

### 5-10 Jaar Oud

Hier volgt een selectie van activiteiten die tijdens de dienst kunnen worden gebruikt of op een moment wanneer de jeugdgroep tijdens de week samenkomt.

#### Gesprek 5-10 minuten

- **Doelstelling**  
Kinderen helpen te begrijpen wat een vluchteling is. Het hart dat God voor hen heeft en wat Hij wil dat we doen om Zijn handen en voeten voor hen te zijn.
- **Bijbelvers**  
'Wie van deze drie is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers?' De wetgeleerde zei: 'De man die medelijden met hem heeft getoond.' Toen zei Jezus tegen hem: 'Doet u dan voortaan net zo.' (Lukas 10:36-37)
- **Startvraag**  
Wanneer jij en je familie je klaarmaken voor een reis, wat doe je dan voor dat je kunt vertrekken? Wat moet je meenemen? *(Geef tijd voor antwoorden)*

Ja, er zijn veel dingen die je moet doen voordat jij en je familie kunnen vertrekken en op reis kunnen gaan. Je moet kleren, je tandenborstel en knuffels inpakken en zorgen dat alle lichten in je huis uit zijn voordat je klaar bent om te vertrekken.

Hebben jullie je huis wel eens heel snel verlaten? Misschien kreeg je geen kans om alles mee te nemen wat je wilde? Misschien had je je verslapen en moest je snel vertrekken en ben je iets voor school vergeten mee te nemen. Kun je iets herinneren dat je bent vergeten?

*(Geef tijd voor antwoorden en voel je vrij om je eigen verhaal te delen als je iets vergeten bent dat je nodig had tijdens een reis of voor je werk.)*

Als we iets vergeten kan dat onze reis of onze dag echt kapot maken. Je leerkracht kan boos zijn als je je huiswerk niet hebt ingeleverd, of misschien moest je terug naar huis gaan om iets te pakken dat je vergeten was en kwam je veel te laat. Dit kan frustrerend zijn, maar hoewel het misschien onze dag heeft geruïneerd waren de meeste van ons in staat om een oplossing te vinden en hadden we 's avonds een huis om naar terug te gaan, vol met al onze spullen die er nog steeds zijn.

Heeft iemand ooit het woord 'vluchteling' gehoord? Weet iemand wat dat betekent? *(Geef tijd voor antwoorden.)*

Ja, een vluchteling is iemand die gedwongen is zijn of haar huis te verlaten omdat het niet meer veilig is om daar te blijven. Dit kan zijn door oorlog, vervolging of andere vormen van gevaar. Dit betekent dat de meeste gezinnen bijna alles achter moeten laten en hun huizen heel snel moeten verlaten. Ze moeten meestal kilometers ver lopen, zonder dat ze

koffers kunnen meenemen of andere dingen die ze nodig hebben. Ze laten hun huizen achter en weten niet waar ze naartoe gaan, maar ze weten wel dat ze niet kunnen blijven waar ze zijn.

Wist je dat er op dit moment 65 miljoen mensen op de wereld zijn die hun huizen moesten verlaten? En dat meer dan de helft van die mensen kinderen zijn zoals jij?

*(Mogelijke reactie: hulpeloos, hopeloos, verdrietig, boos, enz.)*

Ja, dat zijn hele goede antwoorden. Er zijn veel dingen die ze in hun hart kunnen voelen op het moment dat ze vertrekken, en nog meer als ze verder gaan op hun reis zoekend naar veiligheid.

Nu hebben de meesten van ons dit waarschijnlijk nog nooit moeten ervaren, maar wist je dat Jezus ook een vluchteling was?

Weet iemand wie Jezus wilde doden nadat hij geboren was? Ja, de koning, genaamd Herodes, was jaloers op Jezus en was bang dat Hij sterker zou zijn dan hij was en daarom wilde hij Jezus vermoorden. Daarom kwam er een engel en die vertelde Jozef in een droom om weg te vluchten. Kan iemand Mattheüs 2: 13-15 voor mij lezen?

*‘Kort nadat zij (De wijzen uit het Oosten.) op die manier de wijk genomen hadden, verscheen er aan Jozef in een droom een engel van de Heer. Hij zei: ‘Sta op en vlucht met het kind en zijn moeder naar Egypte. Blijf daar tot ik je weer roep, want Herodes is naar het kind op zoek en wil het ombrengen.’ Jozef stond op en week nog diezelfde nacht met het kind en zijn moeder uit naar Egypte. (Mattheüs 2:13-14)*

Hoe geweldig is het dat we een redder als Jezus hebben die weet hoe het is om een vluchteling te zijn! Wij hebben echt een God die weet wat we dagelijks voelen en meemaken.

Hoe denk je dat God zich voelt over de miljoenen mensen die vandaag gedwongen hun huizen moeten verlaten? Ja, Hij houdt van hen. Hij wil dat ze redding vinden en Hij ziet ze!

Wat denk je dat God wil dat wij doen? We zijn Zijn handen en voeten.

*Brainstorm met de kinderen en laat ze dingen delen die ze zelf kunnen doen en dingen die samen met de kerk zouden willen doen.*

Dat zijn allemaal hele goede ideeën, kinderen! Laten we afronden met een ander verhaal. Herinnert iemand het verhaal van de Goede Samaritaan? (Vertel het verhaal met behulp van Lukas 10.

*(Als de kinderen zich vervelen en je tijd hebt, laat ze dan het verhaal naspelen.)*

Ja, vluchtelingen zijn onze burens en we zijn geroepen om aardig tegen hen te zijn en van hen te houden. Daarom is ons belangrijkste vers voor vandaag:

*‘Wie van deze drie is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers?’ De wetgeleerde zei: ‘De man die medelijden met hem heeft getoond.’ Toen zei Jezus tegen hem: ‘Doet u dan voortaan net zo.’ (Lukas 10:36-37)*

## Gebed

Jezus, dank u wel dat u weet wat het is om een vluchteling te zijn. Dank u dat u elke persoon ziet die bang, verdrietig of wanhopig is en op dit moment op zoek is naar veiligheid. Wij vragen dat u hen wilt troosten met de troost die alleen U kunt brengen. Sla uw sterke armen om hen heen en laat ze uw liefde en genade zien. Heilige Geest, wij vragen u ons te helpen om te houden van de vluchtelingen. Help ons om te bidden en gebruik ons als uw handen en voeten in deze wereld. Wij bidden voor vrede en dat de oorlogen mogen stoppen en dat uw koninkrijk op aarde zal komen. Wij houden van u Jezus!  
Amen

## Activiteiten

- Bouw een schuilplaats**  
Verdeel de groep in twee of drie groepen. Geef elke groep een aantal kartonnen dozen, pinnen, plakband, tape en een schaar. Elke groep heeft ongeveer 10 minuten om hun eigen schuilplaats te maken. Vraag de groep om samen te komen zodra ze de taak hebben afgerond. Vraag de groep zich voor te stellen dat ze een vluchteling zijn die hun huis, school en vrienden moest verlaten vanwege geweld en elders een tijdelijk verblijf moest opbouwen. Vraag hoe ze zich zouden voelen? Welke emoties zou u zelf voelen? Vraag hen te denken aan manieren om vluchtelingen en ontheemden te helpen. Mogelijke suggesties: bidden, fondsenwerving voor organisatie dichtbij of ver weg.
- Maak een kaarsenhouder**  
Versier een glazen pot met het Bijbelvers, of de tekst "Bid voor vluchtelingen" en steek er een kaars in. De kaarsenhouders kan dan mee naar huis worden genomen en gebruikt als een herinnering om te bidden voor vluchtelingen en ontheemden.
- Kindergebed voor Wereld Vluchtelingen Zondag**  
Hemelse Vader,  
Bescherm alle vluchtelingen over de hele wereld. We bidden dat zij kunnen weten dat U van hen houdt en voor hen zorgt. We bidden dat u hen zal helpen aan genoeg eten en dat zij ergens veilig zou kunnen leven. We bidden voor alle vluchtelingenkinderen en vragen dat ze de kans krijgen om naar school te gaan op de plek waar ze nu wonen. Dank u God voor het beantwoorden van onze gebeden. Wij bidden in de naam van Jezus.  
Amen.

## 11-18 Jaar Oud

Hier volgt een selectie van activiteiten die tijdens de dienst kunnen worden gebruikt of op een moment wanneer de jeugdgroep tijdens de week samenkomt.

### Gesprek: Hoe ziet liefde er uit?

Het is van vitaal belang dat we als christenen medelijden hebben met vluchtelingen en ontheemden die zeer lijden en zich in nood bevinden. Een constant thema in de Bijbel, in zowel het Oude - als het Nieuwe Testament is dat we vreemdeling mogen verwelkomen. In Hebreëën 13: 2 worden we eraan herinnerd om de vreemdeling te verwelkomen, omdat we daarmee onbewust engelen kunnen herbergen. Het Evangelie van Mattheüs zegt dat we, als we de vreemdeling verwelkomen, we Jezus verwelkomen:

*‘Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien en gekleed? Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar u toe gekomen?” En de koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.” (Mattheüs 25:37-40)*

Van Leviticus tot en met Jakobus is er een duidelijke opdracht om de vreemdeling te verwelkomen. In feite suggereert Jakobus het volgende:

*‘Voor God, de Vader, is alleen dit reine, zuivere godsdienst: weduwen en wezen bijstaan in hun nood, en je in acht nemen voor de wereld en onberispelijk blijven’ (Jakobus 1:27)*

De Bijbel noemt vaak de vreemdeling, de wezen en de weduwen. God zorgt echt voor kwetsbare mensen. God vereist dat we op concrete manieren zorgen voor hen: het verstrekken van eten en kleding, het garanderen van rechten, het geven van gastvrijheid en het verstrekken van onderdak.

God verwacht dat wij vreemdelingen rechtvaardig behandelen. Voorbeelden zijn Exodus 23: 9; Leviticus 19: 33-34 en Deuteronomium 1:16.

*Kan ik drie vrijwilligers krijgen om deze specifieke verzen op te zoeken en te lezen? Bedankt!*

In Lukas 10:27 vertelt Jezus ons duidelijk om ons naaste lief te hebben. Een wetgeleerde vroeg Jezus om uit te leggen wie zijn naast is. Zijn bedoeling was niet om te weten wie hij wel lief moest hebben, maar eerder om te weten wie hij niet moest liefhebben. Jezus reageerde met de bekende gelijkenis over de Goede Samaritaan (Lukas 10: 25-37). Het is het verhaal van een man die door een gevaarlijk gebied liep. De man was kwetsbaar. Hij werd geslagen, geplunderd en bijna dood achter gelaten. Toen een priester en een Leviet de man zagen, stopten ze niet om hem te helpen. Toen een buitenlandse Samaritaan de man zag, stopte hij om medische zorg te geven en hem naar een veilige plaats te brengen waar hij voor hem kon zorgen. De reiziger beloofde ook om de extra kosten te dekken en te betalen voor de zorg van de man.

Dit verhaal is relevant voor vandaag als we de overeenkomsten zien tussen het slachtoffer in het verhaal en de huidige vluchtelingen. Net als het slachtoffer in het verhaal zijn ze ook kwetsbaar, omdat ze een gevaarlijke weg hebben afgelegd, met kansen op beroving, misbruik, lichamelijk lijden, trauma's, uitbuiting en soms de dood.

In de hele Bijbel zijn er verhalen van ontheemden en vervolgte mensen en lezen we hoe God met hen om gaat. In het begin van de Bijbel is er de verbanning van Adam en Eva uit de Tuin van Eden (Genesis 3: 23-24). Het laatste boek van de Bijbel is geschreven door Johannes die leefde in ballingschap op het eiland Patmos. De verhalen van ontheemding vind je terug in de hele Schrift. Er zijn sommige mensen die ontheemd raakten door hun eigen keuzes zoals Adam en Eva, Kain, en Mozes, terwijl Noach en Lot uit hun huizen werden gedreven vanwege een klimaatverandering/natuurramp. Hagar en Jozef werden weggedreven uit hun huizen door conflicten. Jakob, Abraham en Naomi vertrokken vanwege een hongersnood. De het volk Israël, Ester, Nehemia en Daniël verliet hun huizen vanwege oorlog/ballingschap en David, Jezus, Philip, Aquila en Priscilla, Petrus en anderen uit de vroege kerk vertrokken wegens vervolging.

Het vluchtelingenverhaal stroomt als het ware door de Bijbel en het is duidelijk dat God krachtig aan het werk is in de levens van mensen die ontheemd zijn geraakt. In het licht van wat de Bijbel te zeggen heeft over vluchtelingen en ontheemden, zou het goed zijn om na te denken over wat God van ons vraagt om hen te helpen.

Geef de groep tijd om mogelijkheden te bespreken over hoe ze betrokken kunnen zijn bij het ondersteunen van vluchtelingen en ontheemden in hun lokale gemeenschap, landelijk en wereldwijd.

Enkele mogelijke suggesties: gebed, fondsenwerving voor een lokale organisatie of in een ander land, betrokken zijn bij lobbyen, betrokken worden bij een lokaal project dat werkt met vluchtelingen en asielzoekers.

## Activiteiten

- **Sleep Out voor vluchtelingen**  
Een Sleep Out voor Vluchtelingen is een simulatie-ervaring die is ontworpen om jonge mensen in staat te stellen zich te verbinden met het leven van vluchtelingen uit de hele wereld. Een Sleep Out voor vluchtelingen nodigt jongeren uit om 24 uur door te brengen in een tijdelijk onderdak, zoals een tent en alleen maar een warme maaltijd te eten. Gedurende de 24 uur zijn er verschillende mogelijkheden om te bidden voor vluchtelingen in verschillende delen van de wereld. Wij hopen dat als jonge mensen in gebed gaan en ervaren hoe het leven voor vluchtelingen is, hun harten en gedachten op een dieper niveau zullen gaan verlangen om verandering in het leven van vluchtelingen en ontheemden te zien.
- **Maak een kaarsenhouders**  
Versier een glazen pot met het Bijbelvers, of de tekst "Bid voor vluchtelingen" en steek er een kaars in. De kaarsenhouders kan dan mee naar huis worden genomen en gebruikt als een herinnering om te bidden voor vluchtelingen en ontheemden.
- **Gebedsideeën**  
- Deel kranten uit en vraag de jongeren om een verhaal over vluchtelingen, of mensen die in het Midden-Oosten of in een ander gebied van de wereld vluchtten, uit te knippen. Vraag jongeren om de krantenknipsels te lezen. Nadat ze deze hebben gelezen, kun je tijd maken om te bidden voor de situaties die net uit krantenknipsels voorgelezen zijn.

- Zet 65 gekleurde lampjes/kaarsjes in een hittebestendige bak of zandbak. Vraag de groep om zodra de verlichting aan staat om te bidden voor de meer dan 65 miljoen mannen, vrouwen, kinderen en baby's die gevlucht en ontheemd zijn.

- **Aanbidding**

Je kunt een tijd van aanbidding hebben die door de jongeren wordt geleid. Er is een selectie van liedjes en gezangen die gezongen kunnen worden. Zie het document "Liturgie & Orde van Dienst" in het pakket.

- **Vluchtelingenquiz**

Zie volgende pagina.

## Vluchtelingen Quiz

### Vraag 1: Wat is de juridische definitie van een vluchteling?

- A) Een persoon die naar een ander land is gekomen om asiel te vragen
- B) Een persoon die in zijn eigen land vervolgd wordt
- C) Een persoon die in zijn eigen land een gegronde angst voor vervolging heeft

*1C) Je hoeft niet echt vervolgd te worden als vluchteling. Als je een gegronde vrees voor vervolging hebt, dan zou je een vluchteling kunnen zijn.*

### Vraag 2: Iedereen heeft het recht om asiel te zoeken en te genieten

Waar of niet waar?

*Waar- Artikel 14 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens verklaart dat iedereen het recht heeft om asiel te zoeken en te ontvangen.*

### Vraag 3: Wat is de definitie van een asielzoeker?

- A) Iemand die een aanvraag heeft gedaan om als vluchteling te worden erkend
- B) Iemand die geen echte vluchteling is
- C) Iemand die naar een ander land gaat om een betere levensstandaard kunnen hebben

*3A) Een asielzoeker is iemand die heeft aangevraagd bij een regering of UNHCR om als vluchteling te worden beschouwd.*

### Vraag 4: Het internationale verdrag dat vluchtelingen beschermt om terug te moeten keren naar landen waar zij vervolging zouden kunnen ondervinden, werd opgesteld door de regeringen in de nasleep van:

- A) De Babylonische ballingschap
- B) De Napoleontische Oorlogen
- C) De Eerste Wereldoorlog en de Russische Revolutie
- D) Tweede Wereldoorlog en de Holocaust

*4D) Tijdens de Tweede Wereldoorlog was er geen recht om asiel te zoeken en te krijgen. Slachtoffers van nazi-vervolging liepen altijd gevaar. Zelfs als ze erin sloegen te vluchten, konden de landen waar ze naartoe vluchtten hen terugsturen. Internationaal recht beschermt vluchtelingen om terug te keren naar gevaarlijke landen.*

### Vraag 5: Hoeveel mensen werden per minuut gedwongen om hun huizen te ontvluchten in 2015?

- A) 1 persoon
- B) 10 personen
- C) 24 personen
- D) 18 personen

*5C) Wereldwijd werden elke minuut 24 mensen uit hun huizen elke minuut gedreven. Dat is ongeveer 34.000 mensen per dag.*



**Vraag 6: Wat is het land dat het grootste aantal vluchtelingen per inwoner opvangt?**

- A) Duitsland
- B) Libanon
- C) Turkije
- D) Griekenland

*6B) Volgens de UNHCR Global Trends 2014 zijn 232 van de 1000 inwoners in Libanon vluchtelingen (dat is 23,2% van de bevolking).*

**Vraag 7: Welk percentage van alle vluchtelingen ter wereld is jonger dan 18 jaar?**

- A) 12%
- B) 29%
- C) 51%
- D) 80%

*7c) Volgens UNHCR Global Trends 2015 vormden kinderen onder de 18 jaar 51% van de vluchtelingen in 2014. Een stijging van 41% t.o.v. 2009 en het hoogste cijfer in meer dan een decennium.*

**Vraag 8: In welke groep landen leven de meeste vluchtelingen en asielzoekers in de wereld momenteel?**

- A) Ontwikkelde landen zoals Canada, de VS en Australië
- B) Ontwikkelingslanden
- C) Europese landen

*8B) Volgens de UNHCR Global Trends 2015 wordt de meerderheid (86%) van de asielzoekers en vluchtelingen ter wereld gehuisvest door ontwikkelingslanden.*

**Vraag 9: Hoeveel mensen ter wereld zijn hun huizen ontvlucht voor geweld, conflict en vervolging?**

- A) 1 miljoen
- B) 7 miljoen
- C) 10 miljoen
- D) meer dan 65 miljoen

*9D) Volgens de UNHCR (2016) zijn meer dan 65,3 miljoen mensen hun huizen ontvlucht wegens geweld, conflict en vervolging.*

**Vraag 10: UNHCR, het VN-vluchtelingen agentschap beschermt en helpt:**

- A) Mensen ontheemd door oorlog en vervolging
- B) Mensen die hun huizen hebben verloren door natuurrampen
- C) Mensen die in het buitenland willen werken en studeren

*10A) Mensen verplaatst door oorlog en vervolging.*