

## God houdt van mij

We woonden in Bagdad en we waren moslim, net als bijna iedereen. Omdat we graag vrijheid wilden in Irak, waren mijn man en ik lid van een verboden partij. Daarom moesten we vluchten. We vonden een nieuw vaderland: Nederland. We waren blij en hadden het goed. Toen we 3 maanden in Nederland waren, werd onze oudste zoon geboren, en een poosje later onze dochter. We kregen een status en een huis. Mijn man had goed werk en het leven ging voorspoedig.

Op een dag ging mijn man onze eerste auto ophalen in een andere stad. Hij kwam niet meer thuis. Door een ongeluk met de auto raakte hij zwaar gewond. Na drie weken in coma, overleed hij in het ziekenhuis. Mijn wereld stortte in. Mijn broers kwamen om mij te helpen. We hadden Nederlandse vrienden, maar ook heel veel volksgenoten kwamen om mee te leven. Mijn man werd begraven, het was heel moeilijk voor mij. Hoe moest ik nu verder? Alleen, met twee kinderen, in Nederland?

## Koran

Maar het leven ging wel door. Mijn zoontje was 4 en mijn dochtertje 3 jaar. Het is moeilijk om als moeder alleen te zijn. Vooral ook omdat ik als moslim-vrouw in Nederland woonde. Sommige families praatten slecht over mij. Ik werd depressief en neerslachtig. Door de kinderen had ik ook contact met Nederlanders. Met één van hen kreeg ik meer contact. Ik vroeg: 'Ben jij christen, weet jij wat de Bijbel zegt over de vrouw?' Ik wilde weten wat de Koran en wat de Bijbel zegt over de vrouw. Het was heel bijzonder wat ik toen hoorde over God. God heeft jou lief! De christen liet mij zien wat God in de Bijbel over Zichzelf zegt. Het raakte mij en daarom begon ik ook af en toe naar een kerk te gaan.

Toen kreeg ik een droom. Ik droomde dat ik in de kamer was. Ineens was er iemand die me bij de hand pakte en mee naar boven nam. In mijn slaapkamer zag ik op mijn bed een man met kleren van een soort priester/dominee. Ook zag ik een helderwitte deur. De man zei: 'Ga maar naar binnen'. Ik wilde het niet en weigerde. Maar op het laatst duwde hij mij door de witte deur. Ik begreep deze droom niet. Ik vroeg het aan verschillende mensen om mij heen. Iemand zei: 'Bidt maar of God je de droom nog een keer laat zien, dan weet je dat het van Hem komt'. Dat deed ik en ik droomde dezelfde droom nog twee keer.

## Kerstfeest

Met kerstfeest was ik in de kerk. Ik hoorde dat een vrouw die ik kende en die zwanger was, naar het ziekenhuis moest. Toen ik thuis kwam heb ik voor het eerst tot Jezus gebeden. Ik zei: 'Here Jezus, wilt U deze vrouw een gezond kindje geven?' Maar de volgende dag hoorde ik dat het kindje dood was. Ik was heel boos en dacht: ik ga nooit meer naar de kerk of bidden! Die avond ging ik laat naar bed. Ik keek nog even TV en kwam terecht bij een programma met een predikant. Toen ik begon te kijken zei hij: 'We gaan nu bidden, als u wilt mag u hardop met mij meebidden'. Ik bad met hem mee, ik legde al mijn problemen, zorgen, boosheid en zonden in gebed voor God neer.

Daarna kon ik niet slapen. Ik ging lezen in de Bijbel, ik wilde zo graag contact hebben met God. Na een tijd lezen kon ik nog niet slapen. Ik bad: 'God ik wil slapen, ik ben zo moe!'

Toen ben ik direct in slaap gevallen en ik droomde. In mijn droom was ik beneden in de kamer. Alle gordijnen waren dicht en de lampen uit. Toen gingen de gordijnen plotseling open, er kwam een groot helder licht naar binnen. Het ging mijn lichaam binnen, ik werd er mee vervuld. Het was zo overweldigend, zo mooi. Ik voelde me daardoor een totaal ander mens. Alle zorg en pijn was weg, er was vrede en blijdschap!

Ik werd wakker en was een nieuw mens geworden. God was met Zijn liefde in mijn leven gekomen. Ik straalde van geluk. Alle boosheid en haat was uit mijn hart. Ik durfde het eigenlijk niemand te zeggen. Het was zo vreemd. De dagen erna las ik heel veel in de Bijbel en God sprak daardoor tegen mij. Hij leerde mij nog veel meer over wie Hij is.

## **Vergeven**

Ik weet nu dat ik een kind van God ben geworden, Hij is mijn Vader. Ik mag leven van genade. God heeft al mijn zonden vergeven. God is nu zo dichtbij mij, dat ik altijd met Hem kan praten, dag en nacht en bij alles wat ik doe. Het is een wonder dat God mij heeft gekozen om zijn kind te zijn. Ik hoef er niets voor te doen, maar alleen de hand van God vasthouden, Hem volgen.

Het leven is daarna verder gegaan. Het is nog steeds wel eens moeilijk om alleen voor de kinderen te zorgen. Maar ik merk ook telkens weer dat God er is en dat Hij voor mij zorgt. Ik wil nu ook graag anderen vertellen en laten zien, hoe groot Gods liefde is voor de mensen. Hij wil ook jouw Vader zijn!

### **Citaten in de tekst:**

Weet jij wat de Bijbel zegt over de vrouw?

Ik was een nieuw mens geworden

*Bovenstaand getuigenis is in het Arabisch opgenomen in de Goed Nieuws Krant, pagina 5, uitgegeven door stichting Gave.*