

## Ik vergeef het hun

Ik ben Saman Gasrou Kamal. Ik kom uit het Koerdische Noord Irak. Ik ben geboren op 1 september 1980 in Koisendzak. Ik kom uit een islamitische familie en ben opgevoed als moslim. Tot mijn 22<sup>e</sup> jaar was moslim. Ik volgde de islam en wilde bij de islam horen, terwijl ik niet wist waarom ik het deed. Mijn vader en moeder en mijn hele familie zijn moslim, daarom moest ik ook leven zoals zij. Ik mocht nooit nadenken: "Klopt de weg van de islam nu wel of niet?" Door de slechte politieke en economische situatie van Irak/Koerdistan ben ik in 2002 gevlucht naar Turkije. Ik heb een tijdje gewoond in de plaats Wean in Turkije. Ik had geen vrijheid om erover na te denken of de islam klopt.

### Vriend

In Turkije kwam ik in aanraking met een christen, Gajam, die mijn vriend is geworden. Hij gaf mij veel liefde en is een echte vriend geworden. Op een dag gaf hij mij het Evangelie van Lucas. Hier las ik veel in. Mijn vriend Gajam ging mij teksten uit Lucas uitleggen. Toen ontdekte ik dat ik zondaar was, net zoals elk mens op aarde. Elke dag doen we zonde. Maakt niet uit of het grote of kleine zonden zijn. Daarom hebben wij iemand nodig, Die ons kan redden van onze zonden. Wat mij blij maakte toen ik de Bijbel las, was Jezus Christus. Want Jezus is de enige weg, Hij is de enige oplossing voor onze zonden en voor mijn zonden. Jezus heeft mij gered van slavernij. Jezus is de redder en verlosser van ons zondaars.

Door de politie in Wean ben ik opgepakt. Ze hebben mij teruggestuurd naar Noord Irak. In 2004 heb ik weer geprobeerd te vluchten, maar deze keer via Syrië. Ik ben een poosje in Syrië gebleven en daar kwam ik in aanraking met een groep christenen. Deze christenen waren actief om het Evangelie te delen met anderen, en ik was ook met hen. Op een dag kwamen er moslim broeders. Zij vielen ons aan en pakte mij op. Ze martelden mij en bewerkte mijn linkerhand met elektrische schokken (220 Volt). Hierdoor ik niets meer kon doen met mijn linkerhand en arm, en heb ik heel veel pijn geleden. Daarna lieten zij mij vrij.

### Vergeving

Ik dank God voor de mensenrechtenorganisatie die mij heeft geholpen tot het moment dat ik vluchtte naar Europa. Toen kwam ik in Nederland aan. Via een Koerdische vriend kwam ik in contact met christen Koerden. Zij hebben mij veel geholpen, zowel geestelijk als lichamelijk. Ze hebben veel voor mij gebeden. Jezus heeft mij geleerd om te vergeven, nu heb ik mijn Syrische moslim broeders vergeven. De Koerdische leider heeft aan mij gevraagd "Wil je de mensen vergeven die jou pijn gedaan hebben?" Toen zei ik 'ja'. Daarna heb ik een vergeving gebed uitgesproken en de pijn bij Jezus gebracht. Als ik geloof in de Heere Jezus dan moet ik een hart van vergeving hebben. Daarom heb ik de Syrische broeder vergeven. Nu gaat het heel goed met mijn arm en hand. Ik kan mijn arm nu bewegen en ermee werken en daar dank Jezus Christus voor! Jezus doet ook vandaag nog wonderen. Ik ben nu volgeling van Jezus geworden. Ik geloof in de Heere Jezus en ben ook gedoopt. Jezus heeft mijn zonden gedragen. Hij heeft mij gered en geeft mij vrede en liefde. Ik heb nu contact met Koerdische kerk in Nederland. Ik dank God dat ik nu zo blij ben.

Citaten:

Toen ontdekte ik dat ik zondaar was  
Jezus heeft mij geleerd om te vergeven

*Bovenstaand getuigenis is in het Koerdisch-Sorani opgenomen in de Goed Nieuws Krant, pagina 11, uitgegeven door stichting Gave.*