

## Somalische Nuux vindt vergeving en vrede

Nuux is al acht jaar in Nederland en zo'n 26 jaren oud. 'Begin 2006 ben ik gedoopt. Twee maanden na mijn doop kreeg ik te horen dat ik geen recht had om in Nederland te mogen blijven. Maar de vrede die ik nu heb ondanks deze onzekerheid is heel bijzonder.'

### Somalië

Nuux groeide op in een klein stadje in het zuiden van Somalië. Ik was de op één na jongste in een gezin met vier kinderen. Doordat ik veel stotterde werd ik nogal achtergesteld binnen het gezin. Mijn vader sloeg mij regelmatig. Na een conflict op school, werd ik zelfs door hem mishandeld. Langzaamaan ging ik mijn vader steeds meer haten. Toen ik ongeveer negen jaar oud was werd mijn vader voor het huis doodgeschoten en ons hele gezin moest daardoor op de vlucht. Op de vluchtweg kwamen mijn moeder en twee broers om het leven door op een mijn te stappen. Mijn zusje en ik werden uit elkaar gehaald en ik kwam in dienst als hulpje in een rebellenleger. Op mijn zestiende wist ik te ontkomen en vluchtte naar een tante in Ethiopië. Dat land was toen in oorlog met Eritrea. Ik werd daar echter als illegaal opgepakt door de geheime dienst om vervolgens in het leger van Ethiopië ingezet te worden. Ik wist echter weer te ontkomen en mijn tante regelde een reis naar haar dochters in Engeland. Via Djibouti en Jemen kwam ik uiteindelijk met een smokkelaar ergens in Europa terecht.'

### Jongerenkamp

In Nederland aangekomen belandde Nuux zoals zovelen in de asielprocedure en werd hij vervolgens in een opvanghuis voor jongeren geplaatst. 'In dat opvanghuis kwam ik voor het eerst van mijn leven in aanraking met christenen. En zoals zoveel moslims uit Somalië had ik allerlei vooroordelen over christenen. Maar hier in dit huis zag ik iets heel anders. Via één van de medewerkers werd ik toen ingeschreven bij een christelijk jongerenkamp van stichting Gave. Een bijzondere ervaring voor mij omdat ik daar voor het eerst geconfronteerd werd met Jezus en het Vaderhart van God. Een indrukwekkende film over vergeving en een verfilming van het verhaal van de verloren zoon, deed mij onder tranen mijn eigen vader vergeven. Het zette mij op een zoektocht naar de levende God. "Zo'n Vader als over wie Jezus spreekt wil ik ook wel hebben." Die zoektocht was niet makkelijk en bracht ook tegenstand met zich mee. Juist van vrienden maar nog meer van landgenoten. "Je bent toch moslim. Een moslim mag gewoon geen christen worden. Dat kan niet! Je doet het zeker voor geld of om een verblijfsvergunning te krijgen." Voortdurend kreeg ik dit voor de voeten geworpen. Het hield mij echter niet af van mijn zoektocht.

### Uit de procedure

Uiteindelijk raakte Nuux eind 2005 uitgeprocedeerd en belandde hij in het uitzetcentrum Ter Apel. 'Daar las ik het bijbelboek Jesaja en hoorde ik de Heere God werkelijk tegen mij praten. Hij vertelde dat ik niet bang hoefde te zijn want Hij, God zelf, heeft mij bij mijn naam geroepen. Hij vertelde dat ik van Hem was. Dat was het punt dat ik mijn leven helemaal overgaf aan de Heere Jezus. Ik had de afgelopen jaren telkens weer gemerkt dat als ik bad tot Jezus dat er telkens iets gebeurde. Dat had ik nog nooit eerder meegemaakt. Jezus leeft werkelijk en Hij luistert, geeft antwoord en helpt echt!

De overgave aan de Heere Jezus leverde een geweldige bevrijding op. Een ervaring die mij weer rust en hoop gaf. Op een wonderlijke wijze kreeg ik na gebed weer ergens onderdak en na een bezoek van een kerkelijke gemeente en het lezen van een boek ontdekte ik dat ik nog nooit mijn zonden beleden had. Ik had vele grote en kleine zonden gedaan. Ik was me er sterk van bewust en ik zag hoe deze zonden tussen God en mij in stonden. Ik schreef vervolgens een uitvoerige brief met daarin al mijn zonden voor zover ik die kon herinneren en na deze te hebben beleden vond ik uiteindelijk wat hij zolang zocht. Echte vergeving van God de Vader en vrede aan de voeten van de Heere Jezus.

**Waarom ik christen ben geworden?**

Als je weet wie Jezus werkelijk is en wat Hij voor mij gedaan heeft dan kun je niet anders dan voor Hem buigen en bij Hem aanvaarden als de Heer van je leven. Als Somalisch moslim had ik geen probleem met zonde. Bij Jezus heb ik geleerd dat ik een echte zondaar ben en dat je dus iemand nodig hebt die het voor je goedmaakt met God. Zelf kon ik nooit al mijn zonden met goede daden goed maken. Onmogelijk, maar Jezus heeft dat voor mij gedaan. Daar op het kruis nam Hij al mijn zonden op zich en Hij liet zich ervoor straffen. Ik ben Hem daarvoor zo dankbaar, want het betekent dat ik niet meer gestraft zal worden. Het enige wat Hij van mij vraagt is dat ik dat wil aannemen en Hem volledig vertrouw. Dat doe ik en dat is de reden waarom ik God mijn Vader mag noemen. In 2003 wilde ik nog zelfmoord plegen. Dat heb ik toen niet gedaan. Nu zie ik dat God een plan heeft met mijn leven. Een hoopvolle toekomst.

**Citaten**

Zo'n Vader als over wie Jezus spreekt wil ik ook wel hebben.

Het enige wat Hij van mij vraagt is dat ik dat wil aannemen en Hem volledig vertrouw.

*Bovenstaand getuigenis is in het Somalisch opgenomen in de Goed Nieuws Krant, pagina 10, uitgegeven door stichting Gave.*