

Handreiking Gastvrijheid in de gemeente

Tips

1. Wilt u meer weten over het boeiende Bijbelse thema gastvrijheid? In deze handreiking vindt u hierover meer informatie (zie volgende pagina).
2. Niet iedere vluchteling zal naar de kerk willen komen, maar de Kerk kan wel naar hem toe komen.
3. Het grote belang van een netwerk rondom de vluchteling.
Een echt gastvrije gemeente wordt pas ervaren als iemand zich thuis voelt, zich familie voelt. Gastvrijheid is niet een zaak van één persoon en één speciale vluchtelingenactiviteit. Neem daarom de vluchteling op in een netwerk en betrek hem bij alle activiteiten, maar vooral bij veel mensen.
4. Kijk eens op www.gave.nl/advies/in-de-kerk voor tips voor persoonlijk contact met vluchtelingen in de kerk.

Rondom de kerkdienst

Maak het de vluchteling comfortabel zodat hij zich thuis kan voelen. Dit kan door

1. hem te verwelkomen bij de ingang en eventueel ook via kansel/podium.
2. hem duidelijk te maken hoe de dienst gaat verlopen. Deel een (standaard)liturgie uit.
3. te zorgen voor vertaling van de kerkdienst.
4. gezamenlijk te eten. Kunt u dit toepassen rondom de dienst? Probeer anders vluchtelingen uit te nodigen voor een maaltijd bij u thuis.
5. als leiding van de kerk aandacht te schenken aan hem. Juist in niet-westerse culturen is het heel belangrijk dat leiders klaar staan voor hun mensen. Zo voelt een vluchteling zich welkom.

Het Bijbelse thema gastvrijheid

In het Nieuwe Testament is het grondwoord voor gastvrijheid 'filoxenia': liefde tot de vreemdeling. Voor ons als westerse mensen is het moeilijk om die liefde door te laten dringen in ons héle leven. Wij hebben andere ('koudere') waarden hoog in ons vaandel staan: rechtvaardigheid en eerlijkheid bijvoorbeeld.

Toch roept God ons op om de vreemdeling lief te hebben. Hem gastvrij te ontvangen.

Hiermee kun je zonder het te weten engelen herbergen (Hebreeën 13). De Heere Jezus zegt over het voeden van hongerigen en het bezoeken van gevangenen: "Zoveel je het aan één van deze minsten hebt gedaan, heb je het Mij gedaan" (Mattheüs 25).

Gastvrijheid betekent: Jezus ontvangen. Voor een goed begrip van gastvrijheid biedt de Bijbel een schat aan handreikingen.

Persoonlijk

Hoe ontvang je de vreemdeling en in hem de Heere Jezus nu op een goede manier? Het kan beklemmend voelen: moet je nu iedere vluchteling in je huis opvangen?

In Rom. 12:13 staat "Streef naar de gastvrijheid". Daarbij is enige zorgeloosheid passend. Als God al zorgt voor de musjes, zou Hij dan ons niet al het nodige schenken om gastvrij te kunnen zijn?

Maaltijd

De ultieme vorm van gastvrijheid is samen een maaltijd gebruiken. Door de Bijbel heen komt dit steeds naar voren. De Heere Jezus gebruikte een maaltijd om Zijn lijden en sterven duidelijk te maken. Een maaltijd is het heiligste moment van onze kerkdiensten. In onze Westerse cultuur is het belangrijke van gezamenlijk eten (met gasten) naar de achtergrond geraakt. Dit is vooral te merken in het contact met andere culturen waar gastvrijheid altijd samengaat met samen eten.

U zou kunnen nadenken over de vraag hoe u als gemeente samen maaltijden kunt vieren en gasten daarvoor uitnodigen. En hoe u een vluchteling bij u thuis kunt uitnodigen voor de maaltijd.