

Sharing Christ with Muslims

Nederlandse vertaling van

<http://www.greatcom.org/resources/sharingchristwithmuslims>*

door Marnix Visscher, Stichting Gave, 2008

INLEIDING

Hebt u al eens een gesprekje aangeknoopt met een Moslim en geprobeerd om hem het Evangelie uit te leggen? Zo ja, dan hebt u waarschijnlijk ontdekt dat er meer nodig is om een Moslim voor Christus te winnen dan alleen de kernpunten van het Evangelie met hem te delen.

Boekjes als “The Bridge”, “The Four Spiritual Laws”, “Knowing God Personally” en het “Evangelism Explosion” boekje zijn zeer effectieve middelen om het Evangelie aan een Moslim uit te leggen. Je moet echter wel goed voorbereid zijn, want het bespreken van zo’n boekje is slechts het begin van je gesprek. In de 16 jaar van mijn voltijdsbediening heb ik hoogst zelden een Moslim zien bidden om Christus te ontvangen, direct nadat de 4 Wetten met hem besproken waren. Kortgeleden zagen een broeder en ik twee Moslims tot de Heer komen, maar dat was pas na een periode van vier maanden. Ze hadden allebei de *JEZUS* film gezien, een film die een goed beeld geeft van het leven van Christus, met aan het eind een gebed dat hetzelfde is als in de Vier Wetten. Een van hen, een zakenman, bad met tranen in zijn ogen. Maar toch waren meerdere maanden nodig om hen het Evangelie uit te leggen.

De reden hiervoor is gelegen in vijf belangrijke kwesties die het wezen van God, Christus en de Bijbel betreffen, die grondig doorgenomen moeten worden en die een Moslim moet begrijpen voordat hij in staat is om het Evangelie te aanvaarden en zich aan Christus toe te vertrouwen. Het overige van dit materiaal is zo opgezet, dat je basiskennis krijgt van deze zaken. Nu zou je je kunnen afvragen, waarom je dit niet gewoon zou kunnen toevoegen aan iets als de Vier Wetten en het zo verspreiden? Nou, dat zou een heel goed idee zijn, behoudens één belangrijke overweging: In de Moslimcultuur is alles gebaseerd op relaties. Alles! Je kunt niet zomaar een traktaat of boekje aan een Moslim overhandigen met de mededeling “*hier vind je de weg om een Christen te worden*”, om vervolgens zelf te vertrekken. Integendeel; je moet bereid zijn om de tijd te nemen voor contact – voor gesprek, discussie, gevecht, zelfs om met hem te lachen en te huilen. Slechts dan is het mogelijk om mee te maken dat iemand Christen wordt.

* (noot van de vertaler, mei 2015:) deze link naar de originele engelstalige internet-versie blijkt niet meer te werken. Een pdf afdruk van de oorspronkelijke internet-versie kan [hier](#) gedownload worden.

Sharing Christ with Muslims

DRIE VOORWAARDEN

Als je er op uit trekt om een Moslim van Christus te vertellen, dan betreed je een heel reëel strijdperk. Veel Moslims staan ogenschijnlijk vijandig tegenover het Christendom. Voor hen is het Kruis een steen des aanstoots. Geen enkele religie haat het Kruis zo sterk als de Islam en daar moet je op voorbereid zijn voordat je de uitdaging aangaat, niet alleen in intellectueel opzicht, maar ook in de geest en in je houding. Er zijn dus drie eenvoudige maar uitermate belangrijke zaken, die je onder ogen moet zien voordat je de betreffende theologische kwesties aan de orde stelt.

1. Je moet vervuld zijn met de Heilige Geest.

Een van de meest cruciale punten bij het getuigenis aan Moslims is, dat je vol van de Geest bent. Jezus zegt in Johannes 15:26: **“Wanneer de Trooster komt, die Ik u zenden zal van de Vader, de Geest der Waarheid die van de Vader uitgaat, zal Hij van Mij getuigen.”** Het succes in het getuigen is enkel gelegen in het delen van het Evangelie in de kracht van de Heilige Geest en het resultaat overlaten aan God.¹

Ik ben er echter van overtuigd, dat je bij tijd en wijle het Evangelie hebt gedeeld, zonder het idee te hebben dat je vervuld was met de Heilige Geest, maar dat je vervolgens wel met verwondering hebt gezien dat iemand Christus aannam – God werkt in zijn soevereiniteit om mensen ondanks onszelf tot Christus te brengen. Toch begeef je je hoe dan ook in een zware geestelijke strijd, als je het evangelie deelt met een moslim. Als je dan niet vervuld bent met de Geest van de Here, zul je niet kunnen volhouden. Ik heb momenten met moslims gekend, dat ik meende een hartaanval te krijgen. Ik was in gesprek met een knaap uit Libanon, zo rond 11 uur 's avonds. We zaten in een café vol rookdampen en het gesprek begon zeer fel te worden. We zaten in een vicieuze cirkel en de argumenten gingen voortdurend heen en weer, tot het moment dat ik dacht te exploderen. Op een gegeven moment was ik zo gefrustreerd, dat ik dacht, *“Waarom kan hij het niet begrijpen?”* en het voelde alsof ik hem letterlijk in het gezicht sloeg. Ik moest tegen mezelf zeggen: *“Je moet doorgaan in de kracht van de Heilige Geest.”*

Satan wil je graag doen geloven, dat de mensen met wie je het Evangelie deelt te ver van het Koninkrijk verwijderd zijn om christen te kunnen worden. Toch moet je doorgaan en daarvoor is het belangrijkste dat je vol bent van de Geest.

2. Je moet voortdurend in gebed zijn.

Je zult de moslim het Koninkrijk van God in moeten bidden en zonder dat moet je er zelfs niet aan beginnen. De Islam is gebaseerd op de opvatting dat het Christendom vals is. Moslims beweren dat de Islam bestaat omdat het Christendom vervalst is. De Islam zou elke bestaansgrond dan ook verliezen, als zij het Christendom ooit als waarheid zouden accepteren.

Als je gaat getuigen, moet je niet meteen aan de slag gaan. Als ik naar de campus ga, neem ik eerst de tijd voor gebed. De weinige keren dat ik extreem druk ben en totaal geen tijd en gelegenheid heb, ga ik toch eerst in gebed. Er is gewoon geen andere weg! Moslims zijn van alle mensen het moeilijkst te bereiken met het Evangelie en er zullen zeker momenten komen, dat je zo ontmoedigd raakt dat je het op wilt geven. Als dat gebeurt, moet je opnieuw beginnen. Dan ga je allereerst weer in gebed.

Sharing Christ with Muslims

Het hoort bij het moslimgeloof, dat je er nooit voor terugdeinst om iemand te vervolgen en te doden, die de Islam heeft verlaten om Christen te worden. Vier van onze vrienden in Egypte werden vervolgd wegens “verraad aan de Islam” en kregen vijf tot tien jaar gevangenisstraf in het vooruitzicht gesteld. Onder verwijzing naar een wetsartikel dat de lastering van elk van de drie godsdiensten – Christendom, Islam en Jodendom – verbodt, werd hen het minachten van de Islam ten laste gelegd door hun bekering tot het Christendom. Evenzo meenden de mensen die wijlen President Sadat van Egypte vermoord hadden, dat het vredesverdrag met Israël een belediging was van de Islam. Moslims groeien op met dit soort vijandschap. Je kunt niet beginnen met dit evangelisatiewerk, als je niet vervuld bent met de Geest en de tijd neemt voor gebed.

3. Je moet liefde hebben.

De westerse massamedia heeft uitstekend werk verricht om haat jegens de moslims te zaaien. Als we denken aan de Islam in de VS, hoe staan we dan tegenover Khomeini, of anders het olie-embargo of terrorisme? Er is geen ontferming, geen besef dat zij Christus nodig hebben, geen zorg over hun verloren staat. Soms lijkt er alleen maar een wijdverbreid stereotype te bestaan van de “moslim terrorist”. Bedoelen we soms, dat deze wereld bijna één miljard terroristen telt? En als dit al zo zou zijn, is dat dan een reden om hen te haten? We hebben behoefte aan christelijke liefde om deze misverstanden te bestrijden en onze drang tot behoud van hen die zonder Christus verloren zijn, te herstellen.

We hebben voorts ook liefde nodig, omdat alleen de liefde ons ervoor kan behoeden dat we terneergeslagen raken als een moslim Christus verwerpt. Zonder liefde verzaak je zo makkelijk het gebed voor hem en verslapt het verlangen om hem te zien. Ik heb het meerdere malen meegemaakt, dat ik iemands gezicht gewoon niet meer zien kon. Zo herinner ik mij een knaap uit Tunesië, die Mahmood heette. Hij was opgegroeid met de gedachte: “het Christendom is vals”. Al zijn argumenten waren oprecht, maar ik verwierp hem omdat hij Christus verwierp. Maar na twee jaar bad Mahmood om Christus te mogen ontvangen! Moslims hebben te doen met christenen en zij zien ons als misleide lasteraars. Zij geloven dat zij God verkondigen en zij willen ons tot de waarheid brengen, zo nodig door middel van het zwaard. Maar door de liefde kunnen zij Christus leren kennen.

Ten derde hebben wij liefde nodig, omdat het het enige is waartegen een moslim geen argumenten kan inbrengen. Je kunt het hebben over Iran en Irak, twee moslimlanden die elkaar bestrijden, en zij zullen zeggen, “*En hoe zit het met de Katholieken en Protestanten in Ierland?!*” Je kunt de Bijbel op tafel leggen, zij komen met de Koran. Je kunt over Christus spreken, zij spreken over Mohammed. Welk argument je ook verzint, de moslim heeft altijd een weerwoord. Maar betoon hen onvoorwaardelijke liefde en acceptatie en zij kunnen niets anders doen dan jou ook lief te hebben.

Nu weet je dit allemaal wel, maar toch moet het benadrukt worden voordat je je stort in de lastige opdracht om het Evangelie uit te leggen aan een moslim. Deze drie dingen, vol zijn van de Geest, het gebed en de liefde, zijn van veel groter belang dan uitgebreide kennis van de Islam en de koran. Ik ken Amerikanen die moslims tot de Here mochten leiden zonder enige kennis van de Islam. Nu is het wel waar: hoe meer je weet hoe beter, maar ik betwijfel of ook maar iemand een moslim tot de Here kan leiden, als hij niet vervuld is met de Geest, niet bidt en niet liefheeft. Deze drie dingen bewijzen het Evangelie aan hen.

Sharing Christ with Muslims

VIJF THEMA'S DIE JE AAN EEN MOSLIM MOET UITLEGGEN

Er zijn vijf hoofdthema's die je moet uitleggen en doornemen met een moslim, voordat je kunt terugkomen op de mededeling: *"Op deze wijze kun je christen worden"*:

1. De authenticiteit van de Bijbel
2. De consistentie van Gods openbaring
3. Waarom Christenen geloven dat Jezus de Zoon van God is
4. Is Jezus echt aan het kruis gestorven?
5. De Drie-eenheid

Ook nu moet je er de tijd voor nemen om elk van deze zaken uit te leggen. Ik heb twee jaar lang gewerkt met een moslim. We spraken elkaar hele dagen, van ochtend tot avond, niet eenmaal maar vele malen. Er zijn dan momenten, dat je denkt dat je geen stap verder komt, maar dat is niet waar. Zoals iemand zij: *"Het is niet ongebruikelijk voor een moslim, dat hij het Evangelie meer dan vijftig keer hoort voordat het hem begint te dagen."* Aan de andere kant gaat het niet om het aantal keren dat je het Evangelie deelt, maar om de wijze waarop je dat doet.

1. De authenticiteit van de Bijbel

Moslims beweren dat er aan zowel het Oude als het Nieuwe Testament veranderingen zijn aangebracht en dat de Bijbel daardoor niet betrouwbaar is. Om deze reden geloven zij ook, dat God dus wel een ander boek daarvoor in de plaats moest geven, de Koran. Zij geloven dat de Koran de essentie van alle hemelse boeken bevat, inclusief het Oude en het Nieuwe Testament.

Kunnen er echt veranderingen aan het Woord van God zijn aangebracht?

Als je hier op in gaat, is het belangrijk om Moslims erbij te bepalen dat de Bijbel Gods Woord is. Goede vragen die je kunt stellen zijn:

- Als de Bijbel Gods Woord is, hoe kunnen mensen daar dan iets in veranderen?
- Is God niet in staat om Zijn Woord te beschermen tegen veranderingen?
- De Bijbel is Gods Woord, maar wie beschuldigen we dan als we zeggen dat het veranderd is? Beschuldigen we dan eigenlijk God zelf niet, aangezien we dus beweren dat

Sharing Christ with Muslims

Hij Zijn Woord niet van verandering kon vrijwaren?

- Wie heeft de Bijbel veranderd?
- Welke delen zijn veranderd en met welke bedoeling?

Als je zulke vragen stelt, zul je gauw merken dat een moslim daar geen antwoorden op weet. Hij zegt simpelweg: *“Het is veranderd,”* en daarmee geeft hij aan, dat hij zijn beschuldiging met geen enkel bewijs of aanwijzing kan staven.

Wat zegt de Bijbel over zichzelf?

Omdat een Moslim de Bijbel ook ziet als Gods Woord, kun je hem laten zien wat de Bijbel over zichzelf zegt:

Matteüs 5:18 Christus zegt: “...tot hemel en aarde vergaan, zal niet de kleinste letter of het minste pennestreepje uit de Wet verdwijnen, totdat alles is volbracht.”

Matteüs 24:35 Christus zegt: “Hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn Woord zal niet voorbijgaan.”

1 Petrus 1 :24, 25 “... Het gras verdort en de bloem verwelkt,

Jesaja 40:8 maar het Woord van de Heer blijft voor altijd.”

2 Timoteüs 3:16 “De hele Schrift is door God geïnspireerd en nuttig voor onderricht, voor terechtwijzing, voor correctie, voor oefening in gerechtigheid.”

2 Petrus 1 :21 “... want er is nooit enige profetie gekomen door de wil van een mens, maar gedreven door de Heilige Geest hebben mensen van God gesproken.”

Wat zegt de Koran over de Bijbel?

De Koran zegt zelf nergens dat er veranderingen aan de Bijbel zijn aangebracht. Sterker nog, de Koran zegt dat je pas iemand bent als je de Thora en de Bijbel gehoorzaamt. Het noemt de Thora met de Zabur (het Oude Testament met de Psalmen) en de Injil (het Nieuwe Testament) vele malen. Toen de Koran geschreven werd, beweerde het nog niet dat de Bijbel veranderd was. Toen de Islam in het begin van de 6^e eeuw begon, 600 jaar na Jezus Christus, werd de Bijbel dus nog als waar geaccepteerd.

Wat valt er te zeggen over vertalingen?

De Bijbel zoals wij die vandaag de dag kennen, is uit de oorspronkelijke talen, Hebreeuws en Grieks, vertaald. Of de editie nu stamt uit 1990, 1980, 1970 of 1960, het is uit de oorspronkelijke talen vertaald. We hebben de beschikking over een complete, originele Bijbel, die dateert uit 300 jaar na Christus en 400 jaar voor het verschijnen van de Islam. Het

Sharing Christ with Muslims

is een complete, originele Bijbel en er bestaan diverse exemplaren van, bijvoorbeeld in het museum in Londen en in het Vaticaan in Rome.

Nu zou iemand kunnen zeggen: “OK, maar de wijzigingen zijn mogelijk voor het jaar 300 aangebracht.” Er bestaan echter duizenden originele afschriften van diverse bijbeldelen die ouder zijn dan het jaar 300. Als je deze delen zou samenvoegen, zou je honderden, zo niet duizenden complete Bijbels van voor 300 krijgen, waarvan de oudste uit het jaar 100 zou stammen. Het is bekend dat de eerste boeken van het Nieuwe Testament geschreven zijn in de jaren 40 en 50 na Christus. Dit blijkt uit de geschriften van de Kerkvaders, die voor het jaar 100 al vele boeken en artikelen schreven. Deze geschriften bevatten vele citaten, waaruit het gehele Nieuwe Testament gereconstrueerd kan worden, behoudens vijf zinnen die overigens geen theologische of leerstellige strekking hebben. Kortom, we beschikken over originele afschriften uit dezelfde periode als de geschriften van de Apostelen die onder de inspiratie van de Heilige Geest hebben geschreven.

Waarom zijn er vier Evangelien in plaats van één?

Sommige moslims beweren dat de Islam één Koran heeft terwijl wij vier Bijbels hebben. Het is belangrijk om uit te leggen, dat dit niet waar is. Wij hebben weliswaar de vier zogenaamde Evangelien van Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes, maar dit zijn geen onderling afwijkende getuigenissen. Het is een en dezelfde geschiedenis, die alleen vanuit vier verschillende gezichtspunten verhaald worden. Ze stemmen overeen in hun getuigenis van het leven en het onderwijs van Jezus Christus, en het ene boek is niet strijdig met een van de andere. Zij beschrijven niet allemaal alle gebeurtenissen rondom het leven van Jezus, maar samen met de andere oud- en nieuwtestamentische geschriften vormen zij de ene Bijbel, geïnspireerd door de Heilige Geest.

Het is wel van belang, dat het Midden-Oosten, de regio waarin Christus werd geboren en opgroeide, waar Hij stierf en uit de dood werd opgewekt, in de tijd van Christus beïnvloed was door de Griekse beschaving. Het Griekse rechtssysteem vereiste het getuigenis van twee mensen, alvorens een rechter uitspraak zou doen aangaande betwiste gebeurtenissen. God heeft ons in zijn soevereiniteit vier getuigen gegeven, welke geheel overeenstemmen aangaande de gebeurtenissen in het leven van Christus. 2 Corinthe 13:1 zegt: “... ELK FEIT MOET BEVESTIGD WORDEN DOOR HET GETUIGENIS VAN TWEE OF DRIE GETUIGEN.”

Als laatste geldt, dat de Bijbel geen wetenschappelijk boek is, maar het bevat wel wetenschappelijke informatie die ook helemaal waar is. Het is geen geschiedenisboek, maar de verwijzingen naar de geschiedenis kloppen wel. Het is geen aardrijkskundeboek, maar de aardrijkskundige verwijzingen zijn wel helemaal betrouwbaar. De Bijbel zoals wij die vandaag de dag in handen hebben, is het waarachtige Woord van God en doorstaat elke test, onderzoek en kritiek.

Sharing Christ with Muslims

2. De consistentie van Gods openbaring

In de beleving van de moslim heeft God in de loop van de tijd drie godsdiensten gesticht: Jodendom, Christendom en Islam. Men gelooft dat Hij eerst Mozes gezonden heeft om het Jodendom te stichten, maar aangezien de Joden verharde, ongehoorzame mensen waren, heeft Hij hen over de hele wereld verstrooid en heeft Hij Jezus, de Zoon van Maria, gezonden om het Christendom te stichten. Maar in de vijfde eeuw was het Christendom zodanig verworpen, dat God Mohammed zond om de Islam te stichten, Zijn laatste openbaring. Moslims geloven dus, dat de Islam het Jodendom en het Christendom **omvat** en dat zelfs Abraham een Moslim was. In hun beleving is alles Islam. Wij staan voor de moeilijke taak om Moslim uit te leggen, dat God consistent was in Zijn openbaring en dat Hij dat zal blijven tot het eind.

Het was niet allereerst Gods bedoeling om een godsdienst te stichten; godsdiensten zijn door mensen gecreëerd. Maar God verlangde ernaar om een **persoonlijke relatie** tussen Hem en de mens aan te gaan. Dat is de boodschap van heel het Evangelie. De eerste twee hoofdstukken van de Bijbel spreken over de schepping, inclusief die van man en vrouw. In het derde lezen we van de zondeval van de mens. Vanaf het vierde hoofdstuk van Genesis tot aan het slot van het boek Openbaring spreekt Gods Woord over de Verlossing.

Er is een uitermate belangrijk gedeelte in Genesis 3 vers 14-15, waarin God Abraham en Eva confronteert met hun zonde:

“En de HERE God zei tegen de slang,
‘Omdat je dit gedaan hebt,

Vervloekt ben jij boven al het vee,

En meer dan elk dier van het veld;

Op je buik zul je je voortbewegen, En stof zul je eten

Alle dagen van je leven;

En ik zal vijandschap zetten tussen jou en de vrouw,

En tussen jouw zaad en haar zaad; Hij zal je hoofd verbrijzelen,

En jij zult zijn hiel verbrijzelen’ ”

Neem er de tijd voor om dit gedeelte uit te leggen. (Het is altijd een goede gewoonte je Bijbel bij je te hebben en om iemand zelf te laten lezen. God Woord is levend en krachtig en zal echt rechtstreeks tot hem spreken. Al zul je niet altijd je Bijbel bij je hebben wanneer je een kans krijgt tot getuigen, neem hem dan wel altijd mee als je iemand weer ontmoet voor bijbelstudie of voor een vervolgesprek.)

Moslims geloven de geschiedenis van Adam en Eva, de schepping en de zondeval reeds. Ze geloven ook dat Satan verscheen in de gedaante van een slang en de vrouw probeerde te misleiden zodat ze van de vrucht zou eten, dat zij viel en dat ze ook haar man wat gaf.

Sharing Christ with Muslims

Het kernpunt hier is echter Gods belofte: het zaad van de vrouw zal het hoofd van Satan verbrijzelen. Als je een Moslim vraagt wie, vanaf de tijd van Adam en Eva tot op heden, nu eigenlijk alleen uit “een vrouw en niet uit een man en een vrouw” geboren was, zullen zij zeggen, “Jezus”. Dat weten zij. Leg hen uit, dat dat precies is wat de tekst zegt. Leg hen uit wie het zaad van de vrouw is, evenals Gods belofte – dat Hij uit het zaad van de vrouw Satan zou vernietigen en de mens verlossen. Leg uit dat deze belofte, gegeven op het moment dat de mens in zonde viel, vervuld is door Jezus Christus. Je kunt ook laten zien, hoe de profetieën van de profeten vooruitwijzen naar de komst van Christus.²

Jesaja 7:14 “Zie, de maagd zal gevonden worden met een kind en een zoon baren en zij zal Hem Immanuel noemen.”

Jesaja 9:6 “Want een kind wordt ons geboren, een zoon wordt ons gegeven; en het bewind zal op zijn schouders rusten; en Hij zal genoemd worden Wonderbaarlijk, Raadsman, Machtige God, Eeuwige Vader, Vredevorst.”

Matteüs 1: 23 “ ‘ZIE, DE MAAGD ZAL EEN KIND DRAGEN EN ZAL EEN ZOON BAREN EN MEN ZAL HEM NOEMEN, IMMANUEL,’ hetgeen betekent: ‘GOD MET ONS.’ ”

In Bijlage A vind je 48 oudtestamentische Messiaanse profetieën en hun vervulling in Christus.

3. Waarom wij geloven dat Jezus de Zoon van God is

Is Jezus echt de Zoon van God? Op het moment dat je met een Moslim in gesprek raakt, zal hij of zij er haast vanzelf aanstoot aan nemen, dat je Jezus de Zoon van God noemt. Dit komt doordat zij denken dat wij het hebben over een zoon die op de traditionele ‘normale’ wijze ontvangen is, als wij over “Zoon van God” spreken. In hun ogen is dat een godslastering en dat is op zich ook terecht. Je moet een Moslim namelijk wel uitleggen, dat we met “Zoon van God” niet bedoelen, dat God een lichamelijke relatie had met een vrouw om zodoende een zoon te krijgen.

Om het zoonschap van Christus aan een Moslim uit te leggen, moeten we hem vertellen dat Jezus de Zoon van God is vanuit zowel een geestelijk als vanuit een lichamenlijk oogpunt, maar niet door middel van de traditionele lichamelijke geslachtsgemeenschap die voor mensen normaal is. We zouden dan ook niet zeggen dat Jezus de lichamenlijk voortgebrachte zoon van God. We noemen Hem de Zoon van God omdat Hij van God komt. Verwijs maar naar Lucas 1 and lees samen vers 26 tot 35, waar we lezen hoe de engel het nieuws aan Maria doorgaf, dat zij een zoon zou ontvangen en baren. Wijs hem op de volgende woorden: “*De Heilige Geest zal over u komen; en daarom zal het heilige uit u genoemd worden de Zoon van God.*” De Heilige Geest plaatst Jezus als een compleet embryonaal kind in Maria’s baarmoeder. Het woord “ontvangen” uit het Latijnse *concipere* betekent letterlijk “innemen”. Zo heeft Maria Jezus “ontvangen” in de zin dat ze ermee instemde dat Hij in haar baarmoeder geplaatst werd. Jezus is dus niet een “traditioneel ontvangen” Zoon van God zoals je zou kunnen denken, maar we noemen Hem de Zoon van God omdat Hij van de Geest van God

Sharing Christ with Muslims

kwam en op wonderlijke wijze in haar baarmoeder gelegd was. En zo is Hij niet de “lichamelijke zoon” van God in de menselijke zin van het woord, maar “Hij zal genoemd worden de Zoon van God” omdat Hij van God komt. Onderstreep deze woorden voor hem.

Het tweede wat je moet begrijpen en uitleggen is, dat er een groot verschil is tussen het woord “zoon” van God en “kind” van God, vooral in de Arabische vertaling van de Bijbel. In het Arabisch worden de woorden “Ibn” en “walad” gebruikt. “Ibn” betekent “zoon” en “walad” betekent “kind”. “Ibn” verwijst naar een zoon die je aanneemt; “walad” betekent: uit jou geboren. Daarom noemen we Jezus in het Arabisch nooit en te nimmer “Walad Allah”. We noemen Hem “Ibn Allah”, wat aanduidt dat Hij van God komt. Als je gesprekspartner Arabisch is, vraag dan: “Wat is het verschil tussen “Ibn” en “walad”? Laat hem er even over nadenken, let op het antwoord dat hij geeft en leg dan het verschil uit.

Je kunt bij een Moslim ook nog een andere logische illustratie gebruiken. In het Arabisch duidt de uitdrukking “zoon van ...” op iemands afkomst. Bijvoorbeeld: Ik kom uit Libanon en wordt vaak “Zoon van Libanon” genoemd. Iemand uit Marokko kan “Zoon van Marokko” genoemd worden. Omdat de Nijl het beroemdste gebied in Egypte is, wordt een Egyptenaar vaak “Zoon van de Nijl” genoemd. Iemand die hoog opgeleid is zou ook “Zoon van Onderwijs” genoemd kunnen worden. De uitdrukking kan ook gebruikt worden om iemands belangrijkste interesse aan te duiden. Op dezelfde wijze wordt Christus “Zoon van God” genoemd, omdat Hij van de Geest van God gekomen is.

4. Is Jezus echt aan het kruis gestorven?

Weerlegt de Koran Christus' kruisiging? ³

Moslims geloven niet dat Jezus aan het kruis is gestorven. Een vers in de Koran zegt: “Ze hebben Hem niet gedood, ze hebben Hem niet gekruisigd, maar het leek zo te zijn in hun ogen. Ze hebben Hem niet wetend gedood, maar God richtte Hem op en God is de barmhartigste van de barmhartigen.” Negen van de tien keer vertellen Moslims mij dit onmiddellijk, “Maar ze hebben Hem niet gedood, ze hebben Hem niet gekruisigd.” In de ogen van de Moslim zegt dit vers, dat God zo barmhartig was dat Hij nooit zou toestaan dat een grote profeet als Jezus door de Joden, zijn vijanden, gekruisigd zou worden. Zij geloven dat God Hem redde, Hem ten hemel verhief en vervolgens Judas Iscariot, die Hem de nacht tevoren verraden had, strafte door zijn uiterlijk te veranderen in dat van Christus. Moslims geloven dat niet Christus maar Judas gekruisigd werd en dat zeggen zij ter verdediging van een profeet die zij zeer hoog achten. Zij zeggen dit uit ijver en respect voor Jezus.

Door het tweede deel van het koranvers “Ze hebben Hem niet wetend gedood” uit te leggen, kun je je gesprekspartner herinneren aan de houding van de Joden ten opzichte van Jezus. Toen Jezus voor de Romeinse stadhouder geleid werd, geloofden zij niet dat Hij de Messias

Sharing Christ with Muslims

was.[†] Ze wilden van Hem af. Met de opmerking “Ze hebben Hem niet wetend gedood” zegt de Koran heel simpel, dat ze Hem gedood hebben zonder te weten dat Hij de Messias was.

Overigens, er bestaan andere verzen in de Koran die zeggen dat Jezus werd gedood. Een van de teksten waarin Jezus spreekt zegt, “vrede voor Mij de dag dat Ik werd geboren, de dag dat Ik stierf en in de hemel werd opgenomen.”

De Bijbelse profetie en noodzaak van Christus' kruisiging

De kwestie van Christus' dood aan het kruis brengt ons ook weer terug bij de verzen in Genesis 3: 15. In dit gedeelte beloofde God dat het zaad van de vrouw Satan zou vermorzelen, ook al zou Satan Zijn hiel vermorzelen. Zijn hiel is niets minder dan Zijn kruisiging en aan het kruis genageld zijn. Hoewel Satan er in slaagde om Hem aan het kruis te nagelen, zou diezelfde dood zijn eigen hoofd vermorzelen. Door deze dood heeft Christus over Satan gezegevierd en de mensheid verlost.

In Genesis 4 zien we, hoe God Abels offer, het lam, aanvaarde, maar Kaïns offer, de vrucht van zijn arbeid, verwierp. Leg je gesprekspartner uit dat het lam een plaatsvervanger is voor de mens en de komst van Christus representeert. De vrucht van Kaïns arbeid representeerde eenvoudigweg de goede werken en was niet genoegzaam om aan Gods vereisten te voldoen.

In Genesis 22 neemt Abraham zijn zoon in gehoorzaamheid aan Gods opdracht: “En Hij zei, ‘Neem nu je zoon, je enige zoon, welke je liefhebt, Izaak⁴, en ga naar het land Moria, en offer hem daar als een brandoffer op een van de bergen welke Ik je zal aanwijzen,’ (Genesis 22:2). Wat is de betekenis hiervan? Waarom zou God vragen zoiets te doen? Bespreek samen het hoofdstuk, concentreer je op het beeld dat God op wonderlijke wijze in een lam voorziet als plaatsvervanger voor Abrahams zoon. Abraham had reeds zijn mes geheven en stond op het punt om zijn zoon te doden, maar wat gebeurde er in plaats daarvan? Hij hoorde een stem tot hem zeggen, “Abraham!...Strek je hand niet uit tegen de jongen en doe hem niets aan; want nu weet ik dat je God vreest, aangezien je Mij je zoon, je enige zoon, niet onthouden hebt,” (Genesis 22:12). Wat zou er gebeurd zijn, als Abraham niet had geluisterd? Hij zou zijn zoon gedood hebben. Maar Abraham geloofde en toen was er een lam, die hij offerde in plaats van zijn zoon. Het lam, zo kun je uitleggen, representeert Christus en zo kunnen we 2000 jaar teruggaan en Hem zien hangen aan het kruis voor jou en voor mij. Sla nu Johannes 1:29 op waar Johannes de Doper verkondigt: “Zie! Het Lam van God die de zonde van de wereld wegneemt!” Jezus is het Lam van God.

Om de kwestie van Christus' dood verder te bespreken, raad ik ten eerste aan om Jesaja 53 door te nemen. Dit hoofdstuk spreekt zeer duidelijk over de komst van Christus en de verlossing van de mensheid – Jezus draagt onze zonden aan het kruis terwijl Hij zelf zijn leven als offerande geeft. Het hele hoofdstuk gaat over Jezus, maar let vooral op vers 4 tot 12. Neem er de tijd voor om alle profetieën over hem te benoemen. Laat je gesprekspartner zo mogelijk zelf allereerst het gedeelte hardop lezen. Ik heb tientallen Moslims dit hoofdstuk hardop laten lezen en telkens gevraagd: “Over wie, denk je, spreekt de profeet Jesaja hier?” Niemand heeft ooit een fout antwoord gegeven. Zij zeggen, “Het is duidelijk; hij heeft het

[†] (noot van de vertaler:) In het engels staat: “...they did not believe. He was the Messiah.” De mededeling “He was the Messiah” is in deze context echter een loze toevoeging. Uit het verband maken wij op dat bedoeld is “...they did not believe He was the Messiah.”

Sharing Christ with Muslims

over de zoon van Maria, Isa, Ibnou Mariam,” dat is, Jezus, de zoon van Maria. Christen-Arabieren noemen hem “Yassoua”, wat is afgeleid van “Yahoua”, de Hebreeuwse naam voor Jezus, terwijl Moslims Hem “Isa” noemen, wat is afgeleid van “Yssus”, de Griekse naam voor Jezus. Gebruik deze kans om hem te tonen, dat deze profetie van Jesaja bijna 600 jaar later in de persoon van Christus werd vervuld.

Het is ook van belang om hier te laten zien dat “het de HERE behaagde” (vers 10) om Christus te offeren voor de zonde van de mens. God is rechtvaardig; Hij zegt in Romeinen 6:23, “Want de beloning voor de zonde is de dood,” wat een eeuwige scheiding van God inhoudt. Maar God is tevens barmhartig. Hij staat niet toe dat de wereld naar de hel gaat. De dood van Christus is Gods oplossing geweest voor de zonde, reeds vanaf het moment dat de mens in zonde viel.

Nu wordt de noodzaak van Christus’ dood aan het kruis wel in twijfel getrokken door mensen die goede werken zien als een middel tot verzoening van je zonde. Maar stel dat ik jouw horloge stal en jij mij betrapte en aan de politie overdroeg. En stel dat de politie mij om deze reden veroordeelde tot vijf dagen gevangenisstraf. Zou ik dan vrij komen door te zeggen, *“Wacht eventjes, ik heb hem gisteren een lunch gegeven, zijn metrokaartje betaald en alles!”* Zou dit opwegen tegen de ernst van mijn misdaad? Zou de politie dat accepteren? Natuurlijk niet! Het is onlogisch. Werken zijn op zichzelf niet voldoende om je misdaden te vergoeden.

Ik gebruik ook vaak het voorbeeld van de rechter. Een rechter houdt zitting in de rechtszaal met zijn ambtelijke toga aan en voor hem staat een meisje. Zij wordt ervan beschuldigd zonder rijbewijs auto te hebben gereden en over de snelweg geraasd te hebben, waarop een boete staat van tienduizend frank. Hij wijst naar haar en vraagt: *“Ben jij schuldig of niet?”* waarop zij antwoordt: *“Ja, Edelachtbare, maar ik ben niet in staat om deze boete te betalen.”* De rechter vertelt haar echter, *“Je moet betalen,”* en sluit de zitting. Vervolgens komt hij van de rechterstoel af, trekt zijn toga uit en geeft het meisje tienduizend frank. Waarom? Omdat hij haar vader is en hoewel hij zijn naam niet kon onteren door haar vrij te spreken, is hij toch ook barmhartig en vol liefde en kon hij het niet verdragen dat zij in de gevangenis zou belanden omdat ze niet kon betalen. De enige oplossing is dan, dat hij zelf de boete betaalt.

Op dezelfde wijze kunnen we nu begrijpen hoe Christus de straf voor **onze** zonde gedragen heeft, zoals staat in Filippenzen 2 vers 5 tot 11: Christus, hoewel aan God gelijk, heeft zich ontledigd door het kleed van de hemelse heerlijkheid af te leggen en, neergedaald als mens, het kruis te dragen. In het kruis ontmoeten de rechtvaardigheid en de barmhartigheid van God elkaar en aan beiden werd voldaan. Vraag je gesprekspartner maar, *“Wat zou jij ervan vinden, als God eerst duizenden jaren lang belooft dat Jezus zou komen om voor de zonden van de wereld te sterven, maar op het laatste moment, als Jezus bijna gekruisigd zou worden, Hem levend wegneemt en Judas’ uiterlijk in dat van Christus verandert? Is dit God zoals wij Hem hebben leren kennen?”* Dit zou God niet alleen tot leugenaar maken, maar er zou ook geen oplossing meer zijn voor de zonde van de mens! Jezus’ offer was het enige dat de mens kon verlossen.

Sharing Christ with Muslims

Indien Jezus aan het kruis gestorven is en indien Jezus God is, stierf God dan ook aan het kruis?

In het Evangelie naar Johannes, hoofdstuk 4, lezen we dat God Geest is. Geest is *roh* in de oorspronkelijke Hebreeuwse taal. Van dit woord is het woord *rihe* afgeleid, wat ook “de lucht” is. We kunnen daarom ook feitelijk zeggen, dat Gods Geest is als de lucht in de atmosfeer. Lucht is overal. Hoewel je het niet kunt zien, weet je dat het er is: je kunt het voelen, je ademt het in en uit, ofschoon het geen kleur en vorm heeft. Hetzelfde geldt van de Geest van God; Het is overal aanwezig.

Als je een lege fles neemt, weet je dat er geen enkele vloeistof in zit, maar het is toch gevuld met lucht. De lucht die binnen in de fles zit, heeft voorts ook de vorm van de fles, hoewel lucht van zichzelf vormeloos is. Maar omdat het nu binnen in de fles zit, heeft het de vorm van de fles aangenomen. De eigenschappen van de lucht in de fles zijn gelijk aan de eigenschappen van de lucht buiten de fles. Dat er lucht in de fles zit, betekent niet dat er geen lucht buiten de fles is, want lucht is overal in de atmosfeer. Als je nu die fles zou nemen en tegen de muur zou gooien, dan zou die in honderden kleine stukjes breken. Het zou uit elkaar vallen. Kunnen we nu ook zeggen dat de lucht in de fles uit elkaar valt? Nee. Alleen de vorm dat de lucht **omvatte** is uit elkaar gevallen.

Hetzelfde gebeurde toen God, die Geest is, onder ons woonde in het lichaam van Jezus Christus. God nam de gelijkenis van een mens aan. Dat betekent niet dat Hij niet meer bestond. Integendeel, bestaat God nog altijd overal, zoals de lucht die eerst de fles vulde. Verder betekent Jezus' kruisiging niet dat God gedood werd, maar alleen dat het lichaam dat de Geest van God **omvatte**, gedood werd. God heeft altijd bestaan, ook gedurende de drie dagen dat Jezus dood in het graf lag. Dit is precies wat de Apostel Paulus schreef in zijn brief aan de Filippenzen, hoofdstuk 2, vers 5-11.

“Neem zelf deze gezindheid aan die ook in Christus Jezus was, die, hoewel Hij aan God gelijk was, dit gelijk-zijn aan God niet eigenmachtig naar zich toe heeft getrokken, maar Hij heeft zichzelf ontledigd en de gestalte van een dienstknecht aangenomen en is een mens gelijk geworden”, En in de verschijning van een mens aangetroffen, heeft Hij Zichzelf vernederd door gehoorzaam te zijn tot de dood erop volgde, zelfs de dood aan het kruis”. Daarom heeft God Hem ook zeer verhoogd en Hem bekroond met de naam welke boven alle naam uitgaat, opdat in de naam van Jezus ELKE KNIE ZOU BUIGEN, van allen die in de hemel, op de aarde en onder de aarde zijn, en dat elke tong zou belijden dat Jezus Christus Heer is, tot eer van God de Vader.”

5. De Drie-eenheid

De laatste belangrijke kwestie die we met Moslim moeten bespreken is de Drie-eenheid. Moslims zeggen vaak: “*Jullie Christenen geloven in drie verschillende goden – God de Vader, Jezus en de Heilige Geest. Dat is godslastering; je kunt niet in drie verschillende goden geloven.*”

Sharing Christ with Muslims

Het is geen eenvoudige taak om Moslims te helpen de Drie-eenheid te begrijpen – voor veel Christenen is het een uitermate lastige zaak. Veel mensen gebruiken water als voorbeeld: het is dezelfde substantie, maar vertoont zich in drie verschillende vormen: vloeibaar water, vast ijs en vluchtige stoom. Anderen gebruiken de zon als voorbeeld: de gloeiende gasbal zelf, de bron, representeert God de Vader, het stralende licht representeert Christus, het licht van de wereld, en de warmte die we voelen representeert het werk van de Heilige Geest.

Welke illustratie je ook maar wilt gebruiken, het is belangrijk om het Woord van God zelf te gebruiken. Begin met de verzekering dat je slechts in één God gelooft – 1 Corinthe 8:4 zegt: “Er is geen God behalve één,” – en vervolg dan met het delen van zo veel mogelijk verzen die de Drie-eenheid illustreren.

Bijlage B helpt je om de leer van de Drie-eenheid beter te communiceren. Elk van de aangehaalde gedeelten verwijst naar eigenschappen die God bezit, zoals heilig, onveranderlijk en eeuwig, alsmede werken, zoals doop en verlossing, waar alleen Hij verantwoordelijk voor is. Als je deze verzen langsloopt, merk dan op dat van **elk** persoon van de Drie-eenheid aangegeven wordt, dat Hij elk van deze eigenschappen bezit en in elk van deze werken betrokken is; derhalve volgt daaruit, dat alle drie personen God zijn of dat alle drie Eén zijn.

Sharing Christ with Muslims

TOT BESLUIT

Probeer te onthouden, dat we er niet op uit zijn om een debat te winnen en ook niet om het ongelijk van de ander te bewijzen. We willen juist het Evangelie delen met en uitleggen aan Moslims. Vermijd dus elke vorm van overtuigen en debat, probeer het Evangelie uit te leggen en beantwoord elke vraag die een Moslim stelt. Houd daarbij vooral de vijf hoofdzaken voor ogen die we hier besproken hebben. Zoals Petrus in zijn brief schreef:

“...maar heiligt Christus als Heer in uw harten, altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, maar met deemoed en eerbied.” 1 Petrus 3:15

Laten wij bij het antwoord vertrouwen dat het Woord van God, dat levend is en werkzaam, zich zal betuigen aan onze vrienden door de kracht van de Geest en hen zal leiden tot de kennis van de Weg, de Waarheid en het Leven door Jezus Christus onze Here.

Sharing Christ with Muslims

VERKLARENDE NOTEN

¹ Boek: How to Witness In The Spirit (“Hoe te getuigen in de Geest”)

² Op dit punt kun je overtuigde Moslims tegenkomen die je vertellen dat de Bijbel feitelijk spreekt over de komst van Mohammed en niet slechts van Jezus. Ze zullen je vragen waarom je niet ook in Mohammed geloofd. Je zult hem moeten vragen, in welke verzen de komst van Mohammed genoemd wordt. Vrijwel zeker keer je dan terug naar de kwestie van de authenticiteit van de Bijbel en of die wel of niet veranderd is. Sommige Moslims echter, die wel veel geleerd en gestudeerd hebben, zullen je wijzen op de profetie van Jezus: “Ik zal jullie de Trooster zenden”. Het Grieks gebruikt voor “Trooster” “Parakletos”. Als dit woord iets gewijzigd wordt tot “Parakletas”, zou het in het Arabisch “Mahmood” betekenen, wat “dankbaar” betekent. Het heeft dezelfde wortel als Mohammed. Zij willen dus beweren, dat de Bijbel gewijzigd is van “Ik zal jullie Mahmood zenden” in “Ik zal jullie de Trooster zenden”. In Johannes 14 en 16 zien wij echter, dat het woord parakletos nergens op zichzelf gebruikt wordt. Wanneer Christus in deze hoofdstukken over de Trooster spreekt, zegt Hij altijd wie Hij is – de Geest der waarheid. Neem de tijd om deze verzen met hem te lezen. Als de moslim echt zin heeft in de discussie, lees dan helemaal door tot Handelingen 2 waar de Geest der waarheid over de discipelen uitgestort wordt.

³ Het is niet noodzakelijk dat je de hele inhoud van de Koran leert kennen, al is het wel nuttig, als je ertoe in staat bent, om het te lezen, alsmede andere boeken over het getuigen tegenover Moslims. Er zijn echter twee stromingen als het gaat om het gebruik van de Koran bij evangelisatie onder Moslims. De ene zegt dat Koranverzen altijd gebruikt moeten worden, de ander meent dat ze nooit gebruikt moeten worden. De eerste stroming gelooft dat het gebruik van de Koran de nauwkeurigheid van de Bijbel bewijst, terwijl de andere gelooft dat je de Koran op die wijze op hetzelfde niveau tilt. Een doorsnee Moslim zou kunnen zeggen: *“Als de Koran bewijst wat jij zegt, dan blijf ik er geloof aan hechten aangezien het dezelfde zaken bevat – waarom zou ik de Bijbel dan nodig hebben?”* Ik nijd naar de tweede stroming, maar ben er niet dogmatisch over, want het is voor een Moslim belangrijk te weten, dat je bekend bent met de Islam. In het onderhavige geval is het cruciaal, dat je het vers begrijpt en weet waar het vandaan komt.

⁴ Er kan hier enige discussie ontstaan over de vraag welke zoon Abraham aan de HERE geofferd heeft. Moslims geloven dat het Ismaël was en dit is belangrijk, omdat Arabieren weten dat zij van Ismaël afstammen. Om deze reden is het idee van Gods verlossing van Ismaël, dat onschriftuurlijk is, zeer belangrijk, omdat het verwijst naar Gods liefde voor en verlossing van het Arabische volk. Probeer een lange slepende discussie hierover te vermijden en concentreer je op de zaak dat Abraham zijn zoon neemt en hem aan God offert.

Sharing Christ with Muslims

BIJLAGE A Oudtestamentische Messiaanse Profetieën

48 Belangrijke Profetieën

Vervulling in cursief - Profetieën buiten de invloed van Jezus zijn vetgedrukt*.

I. ZIJN MENSELIJKE AFKOMST

1. Geboren uit het zaad van een vrouw; Gen 3:15; *Matt 1:20 & Gal 4:4*
2. Zaad van Abraham; Gen 22:18; *Matt 1:1 & Gal 3:1*
3. Zoon van Izaäk; Gen 21:12; *Lucas 3:23,34 & Matt 1:2*
4. Zoon van Jacob; Num 24:17; *Lucas 3:23,34, 1:33 & Matt 1:2*
5. Uit de stam Juda; Gen 49:10 & Micha 5:2; *Lucas 3:23,33 & Matt 1:2 & Heb 7:14*
6. Uit het geslacht van Isäi; Jesaja 11:1,10; *Lucas 3:23,32 & Matt 1:6*
7. Uit het huis van David; Jeremia 23:5, *1 Kronieken 17:11-14; Matt 1:1 & Markus 10:47-48 & Lucas 3:23,31 & Hand 13:22-23 & Op 22:16*

II. ZIJN GEBOORTE

1. Geboren uit een maagd; Jesaja 7:14; *Matt 1:18,24,25 & Lukas 1:26-35*
2. Geboren in Bethlehem; Micha 5:2; *Matt 2:1,4-8 & Joh 7:42 & Lucas 2:4-7*
3. Bedacht met gaven; Psalm 72: 10 & Jesaja 60:6; *Matt 2:1,11*
4. Herodus zal kinderen doden; Jeremia 31:15; *Matt 2:16-18*

III. ZIJN GEESTELIJKE NATUUR (GODDELIJK)

1. Zijn pre-existentie; Micha 5:2 & Jesaja 9:6-7 & Spreuken 8:22-23; *Joh 1:1-2, 8:58, 17:5,24 & Coll:17 & Op 1:17*
2. Hij zal HEER genoemd worden; Psalm 110:1; *Matt 22:43-45 & Lucas 2:11*

* (noot van de vertaler:) In het origineel zijn geen vetgedrukte passages te ontwaren. Het is dus niet duidelijk waarop deze mededeling betrekking heeft.

Sharing Christ with Muslims

IV. ZIJN BEDIENING

1. Hij zal het hoofd van Satan verbrijzelen; Gen 3:15; *Heb 2:14 & 1 Joh 3:8*
2. Hij zal Profeet zijn; Deut 18:18; *Matt 21:11 & Joh 6:14*
3. Hij zal Priester zijn; Psalm 110:4; *Hebr 3:1, 5:5-6, 7:26-27*
4. Hij zal Rechter zijn; Jesaja 11:4, 33:22; *Joh 5:30 & 2 Tim 4:1*
5. Hij zal Koning zijn; Psalm 2:6 & Zach 9:9 & Jer 23:5; *Matt 27:37, 21:5 & Joh 18:33-38*
6. Hij zal een speciale zalving van de Heilige Geest ontvangen; Jesaja 11:2, 42: 1, 61:1-2; *Matt 3:16-17, 12:17-21 & Lucas 4:15-21,43 & Joh 1:32*
7. Zijn ijver voor God zal groot zijn; Psalm 69:9; *Joh 2:15-17*
8. Een boodschapper zal voor Hem uitgaan; Jesaja 40:3 & Maleachi 3:1; *Matt 3:1-3, 11:10 & Lucas 1:17 & Joh 1:23*
9. Zijn bediening zal in Galilea beginnen; Jesaja 9:1; *Matt 4:12-13,17*
10. Zijn bediening zal er een van wonderen zijn; Jesaja 35:5-6, 32:3-4; *Matt 9:32-35, 11:4-6 & Markus 7:32-35 & Joh 5:5-9, 9:6-11, 11:43-44,47*
11. Hij zal onderwijzen in gelijkenissen; Psalm 78:2; *Matt 13:34-35*
12. Hij zal de Tempel binnengaan; Maleachi 3:1; *Matt 21:12*
13. Hij zal Jeruzalem binnengaan op een ezel; Zach 9:9; *Matt 21:6-11 & Lucas 19:35-37*
14. Hij zal voor de Joden een steen des aanstoots zijn; Psalm 118:22 & Jesaja 8:14, 28:16; *1 Petrus 2:7 & Romeinen 9:32-33*
15. Hij zal een licht voor de volkeren zijn; Jesaja 49:6, 60:3; *Hand 13:47-48, 26:23, 28:28, & Lucas 2:30-32*

V. GOEDE VRIJDAG

1. Hij zal door een vriend verraden worden; Psalm 41:9,55:12-14; *Matt 10:4,26:49-50 & Joh 13:21*
2. Hij zal voor 30 zilverstukken verkocht worden; Zach 11:12-13; *Matt 26:15, 27:3-7*

Sharing Christ with Muslims

3. Hij zal door zijn discipelen in de steek gelaten worden; Zach 13:7; *Matt 26:31 & Markus 14:27,50*
4. Hij zal zwijgen voor zijn aanklagers; Jesaja 53:7; *Matt 27:12-14 & Lucas 23:9 & 1 Peter 2:22-25*
5. Hij zal verwond en geslagen worden; Jesaja 50:6, 53:5 & Zach 13:6; *Matt 26:67, 27:26 & 1 Peter 2:24*
6. Hij zal bespot worden; Psalm 22:7-8,69:8-13; *Matt 27:29-31,39*
7. Zijn handen en zijn voeten zullen doorboord worden; Psalm 22:16 & Zach 12:10; *Lucas 23:33 & Joh 20:25*
8. Hij zal samen met dieven gekruisigd worden; Jesaja 53:12; *Matt 27:38 & Markus 15:27-28 & Lucas 22:37*
9. Hij zal bidden voor wie hem vervolgen; Jesaja 53:12; *Lucas 23:34*
10. Hij zal zonder reden gehaat worden; Psalm 69:4; *Joh 15:25*
11. Zijn kleden zullen gedeeld worden en men zal erom dobbelen; Psalm 22:18; *Joh 19:23-24*
12. Hij zal dorst lijden; Psalm 69:21; *Joh 19:28*
13. Hij zal als verlatene roepen; Psalm 22:1; *Matt 27:46*
14. Hij zal zich aan God toevertrouwen; Psalm 31:5; *Lucas 23:46*
15. Zijn beenderen zullen niet gebroken worden; Exodus 12:46 & Psalm 34:20; *Joh 19:33,36*
16. Er zal duisternis over het land komen; Amos 8:9; *Matt 27:45*
17. Hij zal in het graf van een rijke begraven worden; Jesaja 53:9; *Matt 27:57-60*
18. Hij zal uit de doden opstaan; Psalm 16:10, 30:3, 118:18; *Matt 28:6 & Lucas 24:46 & Hand 2:31, 13:35*
19. Hij zal naar de hemel varen; Psalm 68:18; *Hand 1:9 & Efeze 4:8*
20. Hij zal zetelen aan Gods rechterhand; Psalm 110:1; *Markus 16:19 & Hand 2:34 & Hebr 1:3*

Sharing Christ with Muslims

BIJLAGE B

DE LEER VAN DE DRIEENHEID DELEN MET MOSLIMS

“...er bestaat geen God behalve één...” 1 Corinthe 8:4

Spreuken 30:4, Gen 1:26, Jes 6:8 en 9:5, Mat 28:19, Joh 10:30 en 14:9,11; 2 Cor 13:13

EIGENSCHAPPEN VAN GOD	GOD DE VADER	GOD DE ZOON	GOD DE HEILIGE GEEST
Ieder in de Drie-eenheid wordt als volgt omschreven:			
Eeuwig	Rom 16:26	Op 22:13	Heb 9:14
Heilig	Op 4:8 Hand 3:14	Op 15:4 Hand 5:3	Ef 4:30
Waarheid	John 7:28	Op 3:7 Joh 14:6	Joh 14:17 1 Joh 5:7
Alomtegenwoordig	Jer 23:24	Mat 28:20	Ps 139:7, Gen 1:2
Almachtig	Gen 17:1	Op 1:8, 15:3	Lucas 1:35, Hand 1:8
Alwetend	Jes 46:9-10 Hand 15:18	Joh 21:17 Jes 40:13,14	1 Cor 2:10,11
Schepper	Genesis 1:1	Col 1:16, Joh 1:3	Job 33:4

WERKEN VAN GOD	GOD DE VADER	GOD DE ZOON	GOD DE HEILIGE GEEST
Ieder in de Drie-eenheid wordt als volgt omschreven:			
Geeft eeuwig leven	Rom 6:23	Joh 10:25, 28	Gal 6:8
Verlossing	Titus 3:4,5	Matt 1:21	2 Thess 2:13
Opstanding van Jezus	Hand 2:32	Joh 2:19-20	1 Peter 3:18
Inspiratie van profeten	Heb 1:1-2	2 Cor 13:3	Mark 13:11
Troost bieden	2 Thess 2:16,17	2 Thess 2:16,17	John 15:26
Dopen	Matt 28:19	Matt 28:19	Matt 28:19

ALLE DRIE PERSONEN VAN DE DRIEENHEID IN HETZELFDE VERS GENOEMD:

Jes 48:16, 61:1, 2 Cor 13:14, Matt 28:19, Gal 4:6, Joh 15:26, 1 Tim 3:16, Hand 2:33, 1 Thess 3:13, Rom 8:9, Heb 9:14, 1 Cor 12:3

Sharing Christ with Muslims

ANDERE NUTTIGE BRONNEN:

Hoe verhoudt de Islam zich tot het ware Christendom?
www.greatcom.org/resources/areadydefence

Bijbel & Islam Getuigengids
<http://www.answering-Islam.org/Testimonies/index.html>

Ik Ben (De Ware Islam Site)
www.i-am.org/Islam.htm

Isa: Profeet van de Islam?
www.allahsassurance.com/pdfs/Isa-ProphetofIslam.pdf

SCWM-1.0-EN-0004---05-Dec-2001