



BIJBELSTUDIE MET ASIELZOEKERS

Een onderdeel uit de Gave-cursus Bijbelstudie met asielzoekers.

Relatie in plaats van religie. Kernpunten in een geloofsgesprek met moslims.

Een Bijbelstudie waarmee in één avond kan worden uitgelegd wat de kern is van het geloof in Jezus Christus ten opzichte van wat de moslim gelooft.

Doel van deze gespreksbijeenkomst

Vaak heb je slechts eenmaal een kans om iemand iets te vertellen over wie Jezus Christus is. Die ene keer moet dan wel raak zijn. In deze studie wordt met behulp van een klein aantal Bijbelteksten de diepe kern van het christelijk geloof gecommuniceerd aan een moslim, want voor die doelgroep is deze studie gemaakt. Waar de profeet Mohammed de Bijbel aan de kant zet en vervangt door de Koran, doet Jezus Christus het anders: Hij vervult de Schriften. Uit de studie zal blijken dat de liefde de vervulling van de wet is.

Bijbelgedeelten en thema's

In Matt 5:17 zien we dat Jezus zegt dat Hij de wet vervult en niet ontbindt. Mat 5:38-45 geeft aan dat het door grote liefde gebeurt. Rom. 13:8-10 zegt dat de liefde de vervulling is van de wet. Die liefde komt door de Heilige Geest in ons hart (Rom. 5:5) door wedergeboorte (Joh 3). Ieder die in Jezus gelooft wordt gered. Het is aannemen wat Jezus heeft gedaan, Joh 1:12.

Lees Mattheüs 5:17, Ik ben gekomen om de wet te vervullen

¹⁷ Meent niet, dat Ik (Jezus) gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden maar om te vervullen.

Zeg over vervullen

Een Bijbel is pas compleet als we ook het Oude Testament hebben (een moslim zal het Taurat en Zaboer noemen, waarmee strikt genomen eigenlijk de boeken van Mozes en de Psalmen van David bedoeld worden). De eenheid tussen het Oude en Nieuwe Testament benadrukt Jezus. Maar Hij laat ook zien dat het Nieuwe Testament een stap verder is dan de wet: het is de vervulling ervan. Wat is nu de wet vervullen? Dat is een vervulling door liefde. Hoe ver die liefde gaat, laat Jezus in het volgende zien.

Lees Mattheüs 5:38-45, de wet verandert door de vervulling

³⁸ U hebt gehoord, dat er gezegd is: Oog om oog en tand om tand (Ex. 21:24 en Deut. 19:21). Maar Ik zeg u, de boze niet te weerstaan, doch wie u een slag geeft op de rechterwang, keer hem ook de andere toe; en wil iemand met u rechten en uw hemd nemen, laat hem ook uw mantel; en zal iemand u voor één mijl pressen, ga er twee met hem. Geef hem die van u vraagt, en wijs hem niet af, die van u lenen wil. U hebt gehoord dat er gezegd is: Gij zult uw naaste liefhebben (Lev. 19:18) en uw vijand zult gij haten. Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief en bid voor wie u vervolgen, opdat u kinderen moogt zijn van uw Vader die in de hemelen is; want Hij laat de zon opgaan over bozen en goeden en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.

Zeg over de Bergrede:

Sommige mensen denken dat het christendom een simpele godsdienst is omdat er geen moeilijke regels zijn die je moet houden, zoals vasten. Maar de regel van de liefde is juist de moeilijkste regel. In iedere situatie zul je je opnieuw moeten afvragen: "Hoe kan ik nu echte

liefde tonen aan mijn naaste, zelfs aan mijn vijanden?" Liefde vraagt eigenlijk veel meer dan de wet, dat laat Jezus hier duidelijk zien. Daarom is liefde de vervulling van de wet: het gaat verder dan de wet.

In het volgende gedeelte lees je ook dat liefde de wet vervult.

Lees Romeinen 13:8-10, liefde is de vervulling der wet

⁸ Zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld. ⁹ Want de geboden: gij zult niet echtbreken, gij zult niet doodslaan, gij zult niet stelen, gij zult niet begeren en welk ander gebod er ook zij, zij worden samengevat in dit woord: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. ¹⁰ De liefde doet de naaste geen kwaad; daarom is de liefde de vervulling der wet.

Zeg over de liefde als vervulling van de wet:

Als je dus liefde hebt tot je naaste, zul je niet stelen, niet bedriegen. Dus we doen automatisch alles wat de wet vraagt.

Gaat dat echt zo? Ja, maar alleen als er een ingrijpende verandering in je heeft plaats gevonden. Hoe die verandering kan plaats vinden, gaan we nu lezen.

Lees Romeinen 5:3-5, de Heilige Geest

³ ... maar wij roemen ook in verdrukkingen, want wij weten dat verdrukking volharding uitwerkt, en de volharding beproefdheid, ⁴ en de beproefdheid hoop; ⁵ en de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de heilige Geest, die ons gegeven is.

Zeg over hoop en liefde:

Met alle moeilijkheden in je leven kun je blij zijn omdat je erdoor groeit en steeds meer gaat hopen op wat God voor je doet in je leven. Hoe kun je nou op moeilijkheden hopen? Dat kan omdat de liefde die van God komt in je hart is uitgestort.

Je hart wordt hier opgevat als het centrum van je beslissingen en het centrum van je gevoelens. Je hart is een stortplaats geworden waar God liefde heeft opgeslagen. Niet een klein beetje, maar een alles beheersende hoeveelheid. Een complete transformatie van je persoonlijkheid. De Bijbel noemt dat opnieuw geboren worden; zo zeer word je een ander mens.

Lees Johannes 3:1-5, wedergeboorte

¹ Er was iemand uit de Farizeeën, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden; ² deze kwam des nachts tot Hem en zeide tot Hem: Rabbi, wij weten dat Gij van God gekomen zijt als leraar; want niemand kan die tekenen doen, welke Gij doet, tenzij God met Hem is. ³ Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien. ⁴ Nicodemus zeide tot Hem: Hoe kan een mens geboren worden, als hij oud is? Kan hij dan voor de tweede maal in de moederschoot ingaan en geboren worden? ⁵ Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan.

Zeg over wat Nicodemus nodig had:

Nicodemus was een van de grote wetgeleerden in die tijd en ook een gerespecteerd lid van de Hoge Raad (Sanhedrin, Joh.7:50). Hij kende dus de hele wet uit zijn hoofd. En hij vond Jezus een goede leraar. Een perfecte religieuze man dus, zou je zeggen. Maar kijk wat Jezus tegen hem zei: je moet opnieuw geboren worden. Het was niet genoeg om religieus te zijn! Jezus legde de nieuwe, geestelijke geboorte uit met de woorden Geest en Water. Nicodemus wist wat Jezus bedoelde want hij wijst op een vervulling van de uitspraak van de profeet Ezechiël:

Lees Ezechiël 36:24-27, betekenis van water en Geest

²⁴ Ik zal u weghalen uit de volken en u bijeen vergaderen uit alle landen, en Ik zal u brengen naar uw eigen land; ²⁵ Ik zal rein water over u sprengen, en gij zult rein worden; van al uw onreinheden en van al uw afgoden zal Ik u reinigen; ²⁶ een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven. ²⁷ Mijn geest zal Ik in uw binnenste geven en maken, dat gij naar mijn inzettingen wandelt en naarstig mijn verordeningen onderhoudt.

Zeg:

Door Jezus is deze profetie tot realiteit gebracht. Hij kon mensen schoon wassen van zonden en de Heilige Geest van God doen komen. Maar daarvoor moest eerst iets anders gebeuren, dat ook al met een teken was voorzien, maakt Jezus aan Nicodemus duidelijk.

Lees Johannes 3:14, Jezus moest verhoogd worden aan paal

¹⁴ En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ieder die gelooft, in Hem eeuwig leven heeft.

Zeg:

Dat was een hele bijzondere gebeurtenis, waarop Jezus wijst. Het volk had een zonde bedreven (waren brutaal tegen God en Mozes) en het volk werd door God gestraft met een plaag van slangen, die beten en dodelijke ziekte veroorzaakten (Num. 21:5, 6).

Toen het volk spijt kreeg, gaf God opdracht om een slang van koper te maken en deze aan een paal te timmeren. De paal moest hij in de grond planten. Het bijzondere was dat iedereen, die alleen maar keek naar die slang, genas (Num. 21:9).

Jezus zei: Zelf zal Ik ook zo'n rol spelen: ik kom aan een paal en ieder die daarnaar kijkt wordt gered. Dat was een voorspelling van Jezus' dood aan het kruis. Maar Jezus legt uit dat Hij niet maar een klein beetje redt, maar dat Zijn redding het eeuwige leven geeft. Kijk maar naar het volgende stukje uit de Bijbel.

Lees Johannes 3:15, 16, Jezus moest verhoogd worden aan paal

¹⁵ Opdat een ieder die gelooft, in Hem eeuwig leven hebbe. ¹⁶ Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn enig geboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. ¹⁷ Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Zeg:

Hier zijn we bij het punt waar alles om draait in de Bijbel. God had een plan om de mensen van de zonden te redden. Dat kon alleen maar door het offer van Jezus aan het kruis.

Denk ook aan Abraham, die zijn zoon moest offeren (ga niet in op wie die zoon precies was, Izaak of zoals moslims denken, Ismael, daar gaat het nu niet om). Uiteindelijk hoeft Abraham toch niet zijn zoon te offeren, maar Abraham zegt wel: De Here zal in een offer voorzien op de berg des Heren. Aldus is ook gebeurd. Eerst het ram dat Abraham toen offerde, maar later de vervulling toen Jezus geofferd werd op de heuvel Golgotha.

Zeg over Zoon van God:

In dit gedeelte over Johannes wordt gesproken over de Zoon van God. Denk toch niet dat Jezus lichamelijk een zoon van God is. Jezus is door de Heilige Geest verwekt bij de maagd Maria. Het heeft een geestelijke betekenis.

Iemand die altijd op weg is, noemt men in oosterse landen 'zoon van de weg'. Zo kunnen wij ook Jezus beschouwen als Zoon van God: iemand die altijd bij God is.

Bijvoorbeeld: ik kan nu niet naar Afghanistan vanwege de oorlog. Maar in Nederland zijn wel Afghanen die mij de cultuur en zelfs de taal Dari kunnen leren. Zij zijn dan voor mij zonen

van Afghanistan. Zo is God ook te heilig om naar Hem toe te gaan, maar Jezus is mens geworden om op een haalbare manier ons God te doen kennen. Daarom is Hij voor ons de Zoon van God.

Zeg:

Hoe krijg je nu deze beloften van God? Dat is gewoon een kwestie van aannemen. Net zo als het kijken naar de koperen slang genezing bracht, zo brengt ook het verwachten van de gaven van Jezus deze realiteit. Lees maar:

>Lees Johannes 1:12, Jezus aannemen, geloven

¹² Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in Zijn Naam geloven.

Zeg over haalbaarheid:

Aannemen voor waar en betrouwbaar. Dat is de manier waarop je de rijkdom krijgt. Is dat ingewikkeld? Nee, het is een beslissing. Een beslissing die je moet nemen. Is dat moeilijk? Het is een stap van alle vertrouwen. Als je God gehoorzaamt, dan maakt God aan je bekend dat je op het goede spoor bent. Vertrouwen is misschien niet moeilijk, maar wel een stap. Luister maar naar het volgende voorbeeld:

Zeg het voorbeeld van Niagara watervallen:

Er was eens een geweldige evenwichtskunstenaar en die liep over een gespannen koord boven de watervallen van de Niagara. Hij deed dat met een evenwichtsstok. Maar, zei hij tot de kijkers die vol bewondering waren, ik kan dat ook zonder een stok voor mijn evenwicht. En warempel hij liep heen en terug en gebruikte alleen zijn armen om zijn evenwicht te bewaren. De mensen waren onder de indruk!

Toen zei de evenwichtskunstenaar: Denk u dat ik het ook zou kunnen met een kruiwagen die ik voor mij uit rijd over de gespannen kabel? Glimlachend zei het publiek: Ja hoor, volgens ons kun je dat ook wel. En hij deed het nog ook.

Stralend vroeg hij toen het publiek: Denkt u dat ik het ook kan met iets in de kruiwagen, bijvoorbeeld een mens. Nou, het publiek had al zoveel verbluffende staaltjes gezien, het zei volmondig: ja.

Wie was dat die ja zei? vroeg de evenwichtskunstenaar. Er kwamen wat vingers omhoog. Hij zocht een kort dik mannetje uit deze groep en zei: Ach meneer, wilt u dan in deze kruiwagen gaan zitten? Oh nee, zei hij. Maar u gelooft toch dat ik het kan? Vlug kroop het kleine dikke mannetje weg tussen het publiek.

Geloven in Jezus Christus betekent dat je echt je leven aan Hem wilt overgeven. Alleen zo kan Hij je naar de overkant, naar God brengen.