



DE BIJBEL OVER HULP AAN UITGEPROCEDEERDEN



Uw bevriende asielzoeker zit er verslagen bij. Zijn advocaat schrijft dat alle procedures zijn verloren. De asielzoeker mag niet in Nederland blijven. Uw vriend vraagt u om hulp. Wat nu? In dit document onderzoeken we wat de Bijbel zegt over hulp in deze situatie.

Het is een logische reactie om er meteen te willen zijn voor de asielzoeker die dit teleurstellende bericht heeft ontvangen. Zijn leven staat op de kop. U denkt aan uw eigen comfortabele huis en bestaanszekerheid. Vervolgens denkt u aan uw vriend die binnenkort het azc moet verlaten en niet weet waar hij heen kan. Wat doet u?

“Ik heb drie jaar mijn best gedaan om hem aan een status te helpen. Ik kom nu tot de conclusie dat ik hem alleen maar valse hoop heb gegeven.”

Toch kan het goed zijn eerst aandacht te hebben voor uzelf en voor de gevoelens die bij u boven komen. Die gevoelens kunnen namelijk ongemerkt een belemmering zijn om echt goed hulp te bieden. Het is goed om deze gevoelens eerst vanuit de Bijbel onder ogen te zien.

OMGAAN MET GEVOELENS

In de Bijbel vinden we voorbeelden van mensen die hulp bieden in nood. We denken aan Abram, die hoorde dat zijn neef Lot gevangen was genomen. Hij ging meteen tot actie over, wist Lot te bevrijden en *en passant* ook de geroofde spullen en de vrouwen van de andere bewoners van Sodom terug te brengen. (Genesis 14:8-16) Het was al met al een geslaagde actie.

De actie van Mozes was minder geslaagd. Hij werd geprikkeld door het onrecht dat zijn volksgenoten werd aangedaan. Op een dag greep hij in en doodde een Egyptenaar. Helaas bleef zijn actie niet onopgemerkt en moest hij op de vlucht. (Exodus 2:11-15) Pas vele jaren later wordt Mozes door God ingeschakeld om het volk te bevrijden. Maar ook dat ging niet zonder slag of stoot. Er was behoorlijk wat tegenslag en Mozes kon flink wat verwijten incasseren. Hij komt tot het besef dat het een onmogelijk opgave is. Tenzij God zelf in actie komt. (Exodus 5-7)

David en Jonathan waren boezemvrienden. Jonathan deed wat hij kon om David veiligheid te bieden - ondanks de woede van zijn vader, koning Saul. Uiteindelijk lukte dat niet meer en moest Jonathan David loslaten. David begon een ongewis vluchtelingenbestaan. (1 Samuel 19,20)

Petrus had het beste voor met Jezus. Hij hoefde niet bang te zijn dat mensen Hem wat aan zouden doen. Petrus wist zeker dat dat niet de wil van God was. Jezus moest Petrus echter terechtwijzen. (Mattheüs 16:21,22)

In deze voorbeelden zien we dat er bij Abram, Mozes, Jonathan en Petrus een serieuze drang is om onrecht te bestrijden en de medemens te bevrijden. We zien ook dat onze mogelijkheden beperkt zijn en dat onze acties niet altijd het gewenste resultaat hebben. We blijken God zelfs voor de voeten te kunnen lopen.

Soms zit er niets anders op dan iemand los te laten, hoe moeilijk dat ook is. Maar los daarvan is vooral van belang hoe we die ander zien. Ziet u een asielzoeker die ten onrechte uitgezet wordt? Of ziet u een mens met

wie God een bedoeling heeft en met wie God een bepaalde weg gaat? Die weg kunnen wij vaak niet begrijpen. Dat maakt het soms moeilijk te accepteren. Dat zien we vooral bij Petrus. Misschien was zijn grote struikelblok wel dat hij niet bij de losers wilde horen. Maar hij mocht leren dat Gods weg door de diepte heen leidt naar de grootste overwinning.

BIJBELSE HULPVERLENING

Als we het bovenstaande op ons in laten werken hoeven we niet passief te worden. We mogen met ontferming bewogen zijn met de asielzoeker, zoals Jezus dat met ons allemaal is. Maar het is ook belangrijk dat iemand niet van ons afhankelijk wordt.

Een mooi voorbeeld is de vier vrienden die een verlamde man bij Jezus brachten. De verlamde man kon zelf niet bij Jezus komen. Zijn vrienden kwamen hem te hulp en bewandelden een ongebruikelijke weg, namelijk door het dak heen. Bij het zien van het geloof van de vrienden genas Jezus de verlamde. (Marcus 2:1-12)

De vrienden deden wat zij konden en deinsden niet terug voor een ongebruikelijke weg. Zij probeerden echter niet de verlamde te genezen. Ze brachten hem bij Jezus. Zo mogen ook wij in geloof zoeken naar Gods weg met de asielzoeker. Het belangrijkste doel is niet om mensen in Nederland te houden, maar om mensen aan Gods zorg toe te vertrouwen.

WELKE WEG?

In deze handreiking bieden we geen pasklare oplossingen. Elke situatie is anders. Soms zoek je toch nog naar een mogelijkheid voor een toekomst in Nederland. Soms is het beter de aandacht te richten op een toekomst elders. Laat het hoe dan ook een toekomst zijn waarin God de regie heeft.

Als de asielzoeker christen is, kunt u dit samen met hem in gebed brengen. In dit gebed mag u laten zien dat u ook zoekt naar Gods leiding. Vraag God dat Hij u samen de rust geeft om in vertrouwen de toekomst tegemoet te gaan. Ook als de asielzoeker geen christen is kunt u laten zien dat u Gods leiding zoekt en dat God er ook voor deze asielzoeker wil zijn. Dat laat u vooral zien door er voor hem te zijn. Maar bedenk dat u er alleen voor de asielzoeker kunt zijn als u zelf Gods weg zoekt voor uw hulp aan de asielzoeker.

Het grote struikelblok voor de uitgeprocedeerde asielzoeker is misschien wel dat hij zichzelf en anderen hem zien als een loser. Anders had hij toch wel een verblijfsvergunning gehad? U kunt laten zien dat God anders naar ons kijkt. En dat u zelf anders naar de uitgeprocedeerde asielzoeker kijkt. We zijn geen loser als we geen status krijgen. We zijn losers als we ons afsluiten voor de weg die God voor ons wil openen. En die weg is wel eens een andere dan wij zelf bedacht zouden hebben.

CONTACT MET GAVE

Wilt u een concrete situatie met ons bespreken of hebt u nog vragen, bel of mail dan gerust met ons juridische team:

- ▶ 0341 - 460328 (ma, di, do, vr: 10.30-12.00)
- ▶ juridisch@gave.nl

COLOFON

AUTEUR

Marnix Visscher, juridische afdeling

Versie 1.0, 25-10-2017

Dit document is alleen voor eigen gebruik en hiervoor gratis beschikbaar via de digitale bibliotheek van Gave op www.gave.nl. Op dit document is de Auteurswet van toepassing, dat betekent dat u zonder schriftelijke toestemming dit document niet verder mag verspreiden, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Gave.

OVER GAVE

Stichting Gave verlangt ernaar dat de vluchtelingen die naar ons land komen, worden gezien en geliefd. Gave is een interkerkelijke organisatie, die kerken en christenen bewust maakt van de bijbelse roeping om vluchtelingen gastvrij te ontvangen. Gave inspireert, traint en ondersteunt vrijwilligers om contacten op te bouwen en Gods liefde te delen.

Stichting Gave

Marie Curiestraat 35
3846 BW Harderwijk
T 0341 - 460 328

www.gave.nl | servicedesk@gave.nl
IBAN NL85 INGB 0006 9900 56