



PRAKTISCHE TIPS

BIJ PASTORAAT AAN VLUCHTELINGEN



In het pastoraat bij vluchtelingen is het nodig rekening te houden met cultuurverschillen. In dit document geven we hiervoor enkele belangrijke tips.

GELIJKWAARDIGHEID

Vluchtelingen zijn niet zielig. In het algemeen geldt: geef hen het 'gereedschap' in handen om zelf hun problemen op te lossen. En vergeet niet de ander ook de gelegenheid te bieden iets voor u te doen!

TIJD, TAKEN EN RELATIES

Vluchtelingen komen uit culturen waar relaties prioriteit hebben boven taken. Er is altijd tijd voor iemand die plotseling bij je langs komt. Het kan dus zijn dat iemand te laat komt of zelfs niet komt. Hiermee rekening houden voorkomt teleurstelling en een bekoeling van de relatie.

UITNODIGEN

Nodig een vluchteling persoonlijk uit voor een activiteit of bijeenkomst. Doe dit bijvoorbeeld niet via een algemene app. Houd er wel rekening mee dat een vluchteling 'ja' kan zeggen op een uitnodiging, terwijl hij eigenlijk 'nee' bedoelt. Vanuit hun cultuur is het niet beleefd om een directe afwijzing te geven.

VRAGEN EN KRITIEK

Als Nederlanders zijn wij uit belangstelling geneigd om veel vragen te stellen. Vluchtelingen vinden dit lastig, zeker wanneer u vraagt naar het vluchtverhaal. Wees voorzichtig met het geven van kritiek, zelfs met positieve kritiek. Dit voelt voor iemand met een niet-westerse achtergrond al snel als afwijzing.

MAN-VROUW CONTACT

De basisregel in het contact met vluchtelingen is: mannen hebben contact met mannen en vrouwen met vrouwen. Vermijd situaties waarin u als man met een vrouw alleen bent of andersom. Een vrouw in een leidende rol in een gezelschap waar ook mannen bij zijn is ongebruikelijk. Leidt u als vrouw een bijbelkring, dan is het goed dat een van de aanwezige mannen openlijk zegt: 'ik sta hier achter'.

UITERLIJK EN HOUDING

Draag nette, bedekkende kleding. Wees u ervan bewust dat ook houdingen of gebaren een andere lading kunnen hebben in een andere cultuur.

Voor meer informatie over interculturele communicatie verwijzen we u naar onze e-learning 'in contact met de vluchteling', zie www.gave.nl/e-learning. Meer informatie over contact met vluchtelingen vindt u in onze website-bibliotheek.

COLOFON

AUTEUR

Afdeling Kennis

VERSIE, DATUM PUBLICATIE

Versie 1, juli 2018

OVER GAVE

Stichting Gave verlangt ernaar dat de vluchtelingen die naar ons land komen, worden gezien en geliefd. Gave is een interkerkelijke organisatie, die kerken en christenen bewust maakt van de bijbelse roeping om vluchtelingen gastvrij te ontvangen. Gave inspireert, traint en ondersteunt vrijwilligers om contacten op te bouwen en Gods liefde te delen.

Stichting Gave

Marie Curiestraat 35
3846 BW Harderwijk
T 0341 - 460 328
www.gave.nl | info@gave.nl
IBAN NL85 INGB 0006 9900 56