



KIDSClubNIEUWS

VOOR CLUBS MET VLUCHTELINGENKINDEREN



Al lange tijd komen er vluchtelingen naar Nederland. Onder hen zijn veel gezinnen. Vluchtelingouders staan voor de uitdaging hun kinderen op te voeden in een onbekend land, waar andere waarden en normen gelden dan in hun thuisland. Ze hebben veel meegemaakt en zijn soms getraumatiseerd. Hoe kan je als vrijwilliger naast deze ouders staan en hen steun bieden bij de opvoeding? Hier gaat deze kidsclubnieuws over.

Daarnaast lees je een inspirerend stukje vanuit het kinderwerk in Harderwijk. Heb je vragen rond kinderwerk? Bel of mail gerust!

Hartelijke groet,

Steveline van Wolfswinkel | kinderwerk@gave.nl

INSPIRATIE

Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de HEERE Zich over wie Hem vrezen. Psalm 103:13

Als ouder ben je het beeld van God in gezag, zorg en liefde. Dit is een hele uitdaging voor elke ouder. Het mooie van deze tekst is, dat ook God vol ontferming is, veel meer dan een aardse ouder. Hij ontfermt Zich over wie Hem vrezen, Hem liefhebben.

Ontferming drukt een diep gevoel van compassie (mede-lijden) uit. God troost ons als Hij bij ons komt in ons verdriet. Psalm 91:15 zegt: In de benauwdheid zal Ik met hem zijn. Juist door deze ontferming te ontvangen en door te geven aan ouders en aan kinderen kunnen we zelf meer en meer het beeld van God laten zien.

GEBEDSHOEK

In deze rubriek vind je gebeds- en dankpunten. Heb je iets waarvoor je gebed wilt vragen? Laat het gerust weten!

Dank...

- Voor de kerstvieringen door het hele land waarin het Evangelie is gedeeld met vluchtelingen.

Bid...

- Voor vluchtelingouders in Nederland die voor de uitdaging staan hun kinderen op te voeden in een onbekend land.



SAVE THE DATE

Trainingsdag kinderwerk | 18 mei 2019

Zaterdag 18 mei ben je van harte welkom bij onze trainingsdag kinderwerk in Utrecht. Een dag vol ontmoeting, relevante workshops, een wereldproeverij en informatie over de nieuwe methode 'Wereldnieuws'. De trainingsdag is geschikt voor iedereen die migranten- en vluchtelingenkinderen ontvangt op de kinderclub. De dag wordt georganiseerd door Gave en Evangelie&Moslims.

Tijdens de dag kan je onze nieuwe methode 'Wereldnieuws' kopen. De methode bestaat uit 12 diverse thema's met elk 4 bijbelverhalen, dus 48 complete clubprogramma's. De methode kost €95,-.

Jullie ontvangen op een later moment meer informatie en de mogelijkheid tot aanmelding.

UIT HET VELD

Bijdrage uit Harderwijk van Jacoli en Marlin

Sinds ruim twee jaar is er een asielzoekerscentrum in Harderwijk. Dat betekent nu dat daar 800 mensen wonen, waaronder heel veel kinderen. Ook wonen er veel statushouders in Harderwijk. In deze twee jaren zijn er al heel wat kinderen gekomen en weer verder getrokken naar een ander azc, een ander land of naar een huisje ergens in Nederland.

Gedurende die twee jaar is er voor de "azc-kids" wekelijks op woensdagmiddag een leuke kindermiddag op het azc. Door de kinderen zelf betiteld als de "Welkom welkom club!" Iedere zondag zijn er internationale kerkdiensten in de buurt van het azc. Hier wordt speciaal een kinderclub verzorgd, vooral voor kinderen van het azc en statushouders.

Jacoli leidt met een team het kinderwerk in de internationale dienst, Marlin leidt met een team het kinderwerk op het azc. Op beide plekken worden de



kinderen warm welkom geheten met hetzelfde welkomstlied. In de internationale dienst wordt het evangelie enthousiast gedeeld en zichtbaar in bijbelverhalen, werkjes en gebed met de kinderen. Op het azc zijn er meer beperkingen daarin, maar Gods liefde kent geen grens en Hij is aanwezig! Door Zijn genade, liefde en bovenal met Zijn Heilige Geest werkt Hij door ons mensen heen, om de kinderen ieder moment van samenzijn wat mee te mogen geven van wie God is en wie zij zijn door Zijn liefdevolle ogen.

De kinderwerkers van de internationale dienst en van het azc weten elkaar te vinden, helpen elkaar en bidden af en toe samen. We hebben hetzelfde verlangen om deze kids blij van buiten én binnen te zien, door Gods liefde en de redding door Jezus Christus uit te delen. Vooral rondom de kerstviering wordt er samengewerkt om met deze kostbare kinderen te mogen delen van Gods enorme liefde voor hun. Vaak hebben deze kids veel ellende en duisternis

meegemaakt, en hebben ze het hier ook niet makkelijk. We verlangen dat ook hun jonge hart gevuld zal worden met de liefde en genade van Jezus Christus. Hij houdt zoveel van ze, iedereen mag die boodschap horen!

Gods leiding en liefde in al het contact met Zijn parels,

Liefs Jacoli en Marlin



NAAST OUDERS STAAN

Alle ouders willen het beste voor hun kinderen. Een belangrijke reden om te vluchten is het zorgen voor een goede en veilige toekomst voor de kinderen. Door het oorlogsgeweld, de vlucht, migratie en de bijkomende stress, kan de opvoeding van de kinderen belemmerd worden.

Een onbekend land

Opvoeden in een onbekend land is vaak zwaar voor vluchtelingenouders, vanwege de onbekende cultuur waar ze in terecht komen. Ze zien verschillen tussen opvoeden in hun thuisland en in Nederland. Dit stelt nieuwe vragen aan hen als opvoeder. Veel ouders missen in Nederland het netwerk waarmee ze in hun land van herkomst over opvoeding konden praten. Vluchtelingen zijn gewend op te voeden binnen de warme kring van familie, waar ook de zorg voor de kinderen mee gedeeld wordt.



Een rugzak vol negatieve ervaringen

Vluchtelingen zijn hun land van herkomst ontvlucht vanwege bijvoorbeeld oorlog, vervolging, geweld. Bij velen was sprake van ernstige bedreiging van hun leven of verlies van naaste familieleden. Daarnaast hebben zij hun vertrouwde omgeving achter moeten laten. Ook tijdens de reis is er vaak sprake van geweld, ziekte of verlies van familieleden. Na aankomst in Nederland is men vaak blij en opgelucht omdat men in een veilig land is aangekomen. Toch zijn de zorgen dan niet voorbij. Vaak duurt de asielprocedure langer dan verwacht. Regelmatig verplaatst worden, een kale behuizing, beperkte

mogelijkheden voor studie en werk zorgen voor stress in het leven van het vluchteling gezin. De zorg en de opvoeding van de kinderen staan daardoor onder druk.

Problemen bij de opvoeding

De moeilijke omstandigheden, waar vluchteling gezinnen mee te maken hebben, zullen een wisselend effect hebben. Elk gezin is anders en zal anders omgaan met de omstandigheden waar ze mee te maken hebben. In sommige gevallen zullen deze omstandigheden voor opvoedproblemen zorgen, in sommige gevallen niet. Er zijn een aantal problemen die vaak voorkomen. Denk hierbij aan onzekerheid en vragen rond de opvoeding, ook omdat ouders ontdekken dat dingen in Nederland anders gaan. Hun eigen manier van opvoeden is minder vanzelfsprekend. Daarnaast ontstaat er snel afstand tussen ouders en kinderen vanwege de snellere integratie van het kind.

Wat kinderen en ouders nodig hebben

Uit onderzoek weten we dat ouders één van de bepalende factoren zijn in de positieve dan wel negatieve ontwikkeling van kinderen na een heftige levensgebeurtenis zoals oorlog. Psychische problemen bij ouders maakt kinderen kwetsbaarder terwijl liefdevolle, ondersteunende ouders negatieve invloeden juist kunnen beperken.

Ondanks verschillende opvoedstijlen in verschillende culturen is sensitiviteit (het aanvoelen van wat het kind nodig heeft) universeel. Juist door stressvolle omstandigheden en onverwerkte traumatische ervaringen worden veel vluchtelingenkinderen opgevoed door ouders die minder sensitief reageren.

Als vrijwilliger kan je enorm veel betekenen voor ouders en kind. Je staat naast de ouders in een voor hen lastige periode. Daardoor bied je hen de steun die ze zo hard nodig hebben om voor hun kinderen te kunnen zorgen. Daarnaast komen er allerlei vragen op hen af waar ze niet snel hulp voor zullen vragen maar die ze wel kwijt kunnen in een bestaande relatie. Dit kan het beste als er sprake is van gelijkwaardigheid, zodat de ouders ook de veiligheid ervaren om vragen rond de opvoeding te kunnen bespreken.

Wat kan jij doen?

Om dit concreet te maken hebben we verschillende tips voor jou op een rij gezet in de handreiking 'Naast ouders staan'. Klik [hier](#) voor het hele document. We wensen je zegen in het contact met vluchtelingenouders!





ROAD7

Road 7 is een pakket met programma's die speciaal zijn geschreven voor clubs met migranten- en asielzoekerstieners. Het pakket richt zich op tieners van elf tot vijftien jaar en is bruikbaar voor zowel jongens- als meidenclubs. In de programma's wordt rekening gehouden met geloof, cultuur, sociale omstandigheden en het reisverhaal van de 'wereldtiensers'. Wellicht een mooi pakket als vervolg op de kinderclub!

Meer informatie en bestellen: www.road7.nl

VOOR IN DE AGENDA...

Trainingsdag Gave | Amersfoort | Zaterdag 9 februari 2019

Een dag vol ontmoeting, relevante seminars en een informatiemarkt. Het programma is geschikt voor iedereen die contact heeft (of interesse heeft in) met vluchtelingen in het asielzoekerscentrum of een reguliere woning in de wijk. De seminar kinderwerk gaat over 'Kinderen uit Eritrea'. Welkom! Klik [hier](#) voor meer informatie.

Trainingsdag Kinderwerk | Utrecht | Zaterdag 18 mei 2019

Op 18 mei 2019 organiseert Gave met Stichting Evangelie&Moslims een kinderwerkersdag. Deze dag wordt gehouden in Utrecht. Op deze dag is er aandacht voor het nieuwe kinderwerkpakket 'Wereldnieuws'. Daarnaast zijn er verschillende workshops over kinderwerk en vluchtelingen- en migrantenkinderen. Van harte aanbevolen!

Open weken CAR-school Jeugd met een Opdracht, Heerde Februari en maart 2019

In het voorjaar is er opnieuw een CAR-school (Children at risk). Binnen deze school is ook aandacht voor vluchtelingenkinderen. Er zijn vier open weken:

- 18 - 22 Februari Human trafficking
- 25 Februari - 1 Maart Abuse & Trauma
- 4 - 8 Maart [No Apologies training](#)
- 18 - 22 Maart Community Development

De lessen worden gegeven in het Engels (behalve de No Apologies training). De kosten zijn voor de hele week 150 euro inclusief kost en inwoning. Mochten mensen heen en weer willen rijden: dat is ook mogelijk tegen gereduceerd tarief. Opgeven: car@ywam.nl

Vertelcursus IKEG | Breukelen | Februari en maart

Geniet je er ook zo van, als kinderen ademloos naar een Bijbelverhaal luisteren? Vertellen is een kunst, zegt men, maar je kun het leren en verbeteren. Een opfrisser en verdieping van hoe we kinderen een Bijbelverhaal vertellen, kan echt helpen.

In Breukelen wordt op vrijdagmorgen 8, 15 februari en 1 maart van 10.00 - 12.30 uur een vertelcursus gehouden! De ochtenden zijn ook los te volgen. Locatie: De Bovenkamer, Poeldijk 9a.

Geef je op via info@ikeg.nl

COLOFON

AUTEUR

Steveline van Wolfswinkel, afdeling Kennis

Kidsclubnieuws - januari 2019

Deze nieuwsbrief verschijnt drie keer per jaar. Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Meld u af bij secretariaat@gave.nl.

OVER GAVE

Stichting Gave verlangt ernaar dat de vluchtelingen die naar ons land komen, worden gezien en geliefd. Gave is een interkerkelijke organisatie, die kerken en christenen bewust maakt van de bijbelse roeping om vluchtelingen gastvrij te ontvangen. Gave inspireert, traint en ondersteunt vrijwilligers om contacten op te bouwen en Gods liefde te delen.

Stichting Gave

Marie Curiestraat 35

3846 BW Harderwijk

T 0341 - 460 328

www.gave.nl | servicedesk@gave.nl

IBAN NL85 INGB 0006 9900 56



COÖRDINER