

# Kidsclubnieuws

Voor kinderclubs bij het azc.

**Wie één van zulke kinderen ontvangt in Mijn Naam, die ontvangt Mij. Markus 9:37a.**

Beste kinderwerkers en belangstellenden,

Vluchtelingen, ontzettend veel vluchtelingen. We kunnen de krant niet openslaan of we lezen er over. Er zijn voor- en tegenstanders. Er is angst en meeleven. Soms vraag ik me af: wat heeft God hiermee op het oog? We mogen erop vertrouwen dat Hij de regie heeft. Daarnaast mogen we doorgaan in gehoorzaamheid aan waar God ons toe geroepen heeft. Zijn getuige zijn en in Zijn Naam deze kinderen ontvangen.

Deze kidsclubnieuws staat in het teken van moslimkinderen op de club. Ik hoop dat jullie hiermee geholpen zullen worden bij het clubwerk. Heeft u vragen, wilt u actief worden? Bel of mail gerust!

Kinderwerk Gave,

Steveline van Wolfswinkel  
kinderwerk@gave.nl



## Inspiratie

*Dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon; en als u een zoon bent, dan bent u ook erfgenaam van God door Christus. Galaten 4:7.*

Geen slaven meer, maar kinderen van God! Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus (Gal. 3:26). Jezus heeft de wet gehouden en de schuld betaald. Om hen die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen (Gal. 4:5).

Wat is het verschil tussen een kind en een slaaf? We worden Zijn kind door het geloof in de beloften van God en niet door ons eigen streven. We mogen leven uit wat Jezus heeft gedaan. We zijn veilig in de liefde van Vader en hoeven ons niet meer te bewijzen.

Deze boodschap mogen we delen met de moslimkinderen op de club. Achmed zei eens op de club 'als ik verkeerde dingen doe word ik in een vuur gegooid'. Ons antwoord was: als je gelooft in Jezus hoef je niet bang te zijn. Dan heeft Hij jouw straf gekregen.

Daarnaast is dit voor onszelf een spiegel: leef ik als kind of als slaaf?

## Gebedshoek

In deze rubriek vindt u gebeds- en dankpunten. Heeft u iets waarvoor je gebed wilt vragen? Laat het gerust weten!

### Bid...

Voor de nieuwe initiatieven in 's Gravendeel en Breda.

Voor wijsheid voor alle vrijwilligers die actief zijn onder de kinderen op het azc, ook als er heel veel kinderen naar de club komen. Bijvoorbeeld in Luttelgeest waar er pas 110 kinderen waren.

Dat kinderen de liefde van God mogen ervaren op de kinderclub.

### Dank...

Voor de kinderen die de club bezoeken en de mogelijkheid die ze krijgen om van Jezus te horen.

Voor het voorspoedige verloop van de rugtasactie ([www.gave.nl/rugtasactie](http://www.gave.nl/rugtasactie))

Voor alle vrijwilligers die uit willen reiken naar de vluchteling.

## Moslimkinderen op de club

### Een korte uitleg

Veel van de kinderen die onze clubs bezoeken zijn moslim. De grondlegger van de Islam is Mohammed. Hij streed tegen het veelgodendom in zijn dagen. Er is één God en Mohammed is zijn profeet. Hij had contact met de Joden en de Christenen maar werd door beiden niet erkend.

Voor een moslim is het belangrijk om te weten wat je moet doen. Je bent moslim als je de geloofsbelijdenis uitsprekt, vijf keer op een dag bidt en de ramadan houdt. De islam kent zes geloofsartikelen:

- Geloof in Allah
- Geloof in engelen
- Geloof in de heilige boeken
- Geloof in de profeten
- Geloof in de dag van het oordeel
- Geloof in bestemming en beschikking

### Aanknopingspunten

Omdat moslims wel in God/Allah geloven zijn er een aantal aanknopingspunten. Zo erkennen zij ook dat God onze Schepper is. Daarom zijn wij Hem gehoorzaamheid verschuldigd. Daarnaast is God heilig. Je kan kinderen, ook bij het bidden aanspreken op het hebben van respect. Het grootste verschil is Jezus. Moslims zien Jezus als groot profeet. Wel geloven ze dat Hij terug komt om de wereld te oordelen. Hierbij worden de goede daden afgewogen tegen de slechte daden.



Daarnaast is er overlap in profeten die genoemd worden, zoals Abraham (Ibrahim), Jona (Joenoës) en veel anderen. Verschil is dat alleen hun goede daden genoemd worden. Ook is er overlap in de namen van God zoals de Vergevende of de Genadige. Wel worden deze begrippen door hen anders ingevuld. Bij genoeg goede daden worden de slechte daden door de vingers gezien, dus is God de Genadige. Het is dus goed om uitleg te geven van de invulling die wij vanuit de Bijbel aan deze begrippen geven.

## Wat kunnen wij hen geven?

Ten eerste is belangrijk dat we niet een kerk of godsdienst verkondigen. Wij volgen Jezus en willen laten zien Wie Hij is: de Weg tot de Vader. Probeer te voorkomen dat je spreekt over wij en jullie. Maar spreek als wij tegenover God. God vraagt van ons... God belooft ons... Verwijs hierbij steeds naar de Bijbel, het Woord van God. Benoem ook naar de kinderen toe dat de Bijbel het Woord van God is. Het is waar wat hierin staat.

Het mooiste wat we deze kinderen kunnen bieden is de boodschap dat we door genade mogen leven als kind van God. Als we door het geloof Jezus aannemen als onze Verlosser mogen we er zeker van zijn dat we gered zijn, dat we veilig bij God zijn, dat we in Jezus volmaakt zijn, dat we bij God en Zijn gemeente horen en dat Hij ons herstelt naar Zijn beeld. Laat ook in je houding, in je gebed en in je verhalen de vreugde van het dienen van God zien. Je kunt hierbij ook spreken vanuit eigen ervaringen zodat kinderen zullen proeven dat God voor jou levend en echt en vertrouwd is.

Bij het vertellen aan moslimkinderen heb je misschien al gemerkt dat het benoemen van Jezus als Zoon van God, weerstand oproept. Het heeft mijn voorkeur Hem te benoemen als Redder die door God is beloofd en gestuurd. Komt het toch aan de orde, dan is het belangrijk om uitleg te geven. Maria is niet getrouwd. God heeft Zelf iets in haar laten groeien. We noemen Hem de Zoon van God omdat Hij van God komt. Hij is er, net zoals God Zelf, altijd geweest.

In het Nieuwe Testament zien we dat Jezus Zichzelf op verschillende manieren bekend maakt. Soms laat Hij de ander ontdekken wie Hij is door Zijn macht of alwetendheid te tonen. Andere keren zegt Hij ronduit dat Hij de gestuurde Redder is. Laat hierbij het verhaal spreken zoals het er staat zodat kinderen zelf kunnen ontdekken wie Jezus is. Bid dat God het verlangen in hun hart zal geven om ook Hem te gaan volgen.

Onder sommige moslims leeft het vooroordeel dat bij christenen alles mag, omdat Jezus toch de straf gedragen heeft. Laat hierin zien dat je God wil gehoorzamen in wat Hij vraagt. Hij is onze Maker. We willen Hem gehoorzamen omdat Hij het waard is, maar ook omdat Hij als beste weet wat goed voor ons is.

Als je kinderen de verhalen uit de Bijbel vertelt en als ze al langer op de club komen dan kunnen er vragen komen. Verwijs hen daarbij naar God Zelf. Zeg dat ze zelf naar God mogen gaan om Hem alles te vragen en te vertellen. Zo mogen ze ook vragen of God wil laten zien Wie Hij is. Aan de andere kant zal je ook merken er bij kinderen weinig kennis is van de islam en van wat er in de Koran staat.

## Nog even praktisch...

- Bid voor deze kinderen.
- Laat zien dat het verhaal uit de Bijbel komt door deze in de hand te houden en eruit te citeren.
- Leg de Bijbel nooit op de grond. Voor hen is de Koran heilig, ze leggen deze vaak in een doek op de hoogste plaats in de kamer.
- Geef ruimte voor verschillende gebedshoudingen, als er maar respect is.
- Laat kinderen het persoonlijk gebed ervaren door hardop met hen te bidden en door gebedspunten te vragen.
- Zeg geen negatieve dingen over de Islam.
- Ga niet in discussie over theologische verschillen.
- Koop snoep zonder gelatine.

## Voor wie meer wil

Brochure 'Kinderwerk en moslimkinderen' te bestellen bij Evangelie & Moslims. Zie [www.evangelie-moslims.nl](http://www.evangelie-moslims.nl)

## Uit het veld

### Kinderbijbelclub House of Joy Luttelgeest

Vorig jaar rond deze tijd ontstond er lichte paniek wanneer er 30 kinderen naar House of Joy\* in Luttelgeest kwamen.. Nu vertellen we Gods Woord aan 110 mooie kindergezigtjes, die soms met open mond luisteren naar het Bijbelverhaal. Ja, echt waar, zoveel kinderen komen naar de kinderbijbelclub. Wat een zegen! Maar ook, wat een verantwoordelijkheid. We ervaren enorm veel trouw van God in het kinderwerk wat we mogen doen. Sinds kort zijn we gestart op een nieuwe locatie, waardoor we de kinderen een prachtige plek van rust mogen geven: House of Peace. Daarnaast gebruiken we nog steeds ons House of Joy, waar veel vreugde wordt beleefd, met name op het mooie speelterrein. De kinderen genieten echt, en wij met hun! Ook komen er steeds meer mensen helpen bij de club, omdat we echt extra harten nodig hebben om de kinderen liefde en aandacht te kunnen geven. We blijven het Mohammed, jongetje van 10 jaar uit Syrië, nazeggen: "God zorgt voor mij!". Bidden jullie mee voor het prachtige werk wat wij mogen doen?



Groetjes van het hele team KBC in Luttelgeest!

\*Een House of Joy is een eigen plek voor vluchtelingen, dicht bij het azc.

## Voor in de agenda...

### ... voor de kinderwerker

#### Toerusting digitaal

Via de website [www.evangeliestek.nl/kinderwerk/kijken](http://www.evangeliestek.nl/kinderwerk/kijken) zijn er beelden te bekijken van lezingen van stichting IKEG rondom kinderwerk.

#### IMPACT Toerustingdag (16 januari 2016)

Stichting de Herikon organiseert op zaterdag 16 januari 2016 een IMPACT toerustingsdag. Deze jaarlijkse toerustingdag heeft als doel iedereen die met kinderen te maken heeft (ouders, kinderwerkers, leerkrachten, beleidsmakers) vanuit Gods Woord toe te rusten. Meer informatie: [www.deherikon.nl/training-toerusting.html](http://www.deherikon.nl/training-toerusting.html)

#### Trainingsdag stichting Gave (13 februari 2016)

Op 13 februari 2016 is er weer een trainingsdag in Amersfoort. Deze is voor vrijwilligers uit het hele land. Er zullen ook twee workshops zijn rond kinderwerk. Meer informatie volgt later op de website van Gave.

**Stichting Gave**  
Marie Curiestraat 35  
3846 BW Harderwijk  
0341-460328  
[www.gave.nl](http://www.gave.nl)

**Kinderwerk Gave**  
Steveline van Wolfswinkel  
[kinderwerk@gave.nl](mailto:kinderwerk@gave.nl)  
[www.gave.nl/kinderwerk](http://www.gave.nl/kinderwerk)

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?  
U kunt zich afmelden bij:  
[kinderwerk@gave.nl](mailto:kinderwerk@gave.nl)