

# Kidsclubnieuws

Voor kinderclubs bij het azc.

**Wie één van zulke kinderen ontvangt in Mijn Naam, die ontvangt Mij. Markus 9:37a.**

Beste kinderwerkers en belangstellenden,

God kan alles zien en horen van alle mensen. Zelfs als jij en ik tegelijkertijd met Hem praten. Hierover ontstond een discussie onder de kinderen. Hoe dit nou kan. Heeft Hij duizend ogen? Of nachtogen? "Nee joh," zei één van de kinderen "God heeft hele scherpe ogen!" We hebben uitgelegd dat God zo groot is dat Hij overal iedereen kan horen en zien.

Deze kidsclubnieuws staat in het teken van asielzoekerskinderen en gebed. Ik hoop dat jullie hiermee geholpen zullen worden bij het clubwerk. Heb je vragen, wil je actief worden? Bel of mail gerust!

Kinderwerk Gave,

Steveline van Wolfswinkel  
kinderwerk@gave.nl



## Inspiratie

*Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God (Fil. 4:6).*

Weest in geen ding bezorgd. Dat is niet altijd makkelijk. Ik maak me vaak zorgen. Vooral over dingen die nog in de toekomst liggen. Maar ook over de kinderen die terug moeten. Of over de kinderen die al veel te lang op het azc wonen en in onzekerheid leven. Toch staat hier 'Weest in geen ding bezorgd'. Het is lastig, maar toch mogen we al onze zorgen los laten bij de troon van God: Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip (Hebr. 4:16).

Dankzij Zijn beloften en Zijn karakter kunnen we onze zorgen loslaten. Hij weet wat we nodig hebben, al voor we Hem vragen. Hij doet alle dingen meewerken ten goede. En: hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken? (Rom. 8:32)

Door de verhalen en door de club heen mogen we kinderen het karakter van God laten zien. Hij alleen is echt betrouwbaar. Hij heeft het gebed gegeven om alles aan Hem bekend te maken. Hij is betrokken op ons leven en hoort wat we bij Hem brengen.

## Gebedshoek

In deze rubriek vind je gebeds- en dankpunten. Heb je iets waarvoor je gebed wilt vragen? Laat het gerust weten!

### Bid...

- Voor de kinderen die met een kinderkamp (van Wegwijzer, YOY of stichting Onvergetelijke Zomerkampen) meegaan maar ook voor de kinderen die niet op kamp gaan en achter blijven in het azc tijdens een lange zomervakantie.
- Voor de COA en openheid voor nieuwe kinderclubs.

### Dank...

- Voor de kinderen die mee mogen op kamp.
- Voor de mogelijkheid om samen te werken met Evangelie & Moslims aangaande het Kinderwerkpakket.

## Kinderwerkpakket

Samen met Evangelie & Moslims willen we de bestaande kinderwerkmap herzien. Vooral met het oog op de hoge doorstroom op de clubs. We willen de verhalen korter maken en per verhaal ideeën geven om het verhaal en de boodschap te visualiseren. Het wordt een map met ruim 40 verhalen, waarvan we de eerste verhalen begin 2017 hopen uit te geven.

## Asielzoeker;kinderen en gebed

### Inleiding

Het gebed op de club. Een mooi moment om kinderen meer te leren over gebed. Wat is gebed? Waarom bidden we? Het persoonlijke gebed is vaak onbekend, met name voor moslimkinderen. Zij kennen het gebed als onderwerping aan Allah en gebruiken hiervoor vaste gebeden. We mogen hen aan de hand nemen en verder leiden. Ook in het leren bidden.

### Waarom bidden we met kinderen?

Er zijn verschillende redenen om te bidden.

1. Erkenning van God als God (Hand.17:24-28)
2. Om gered te worden (Rom.10:13, Matth. 6:33)
3. Om de relatie met God te beleven, het hoort daar bij (Ps.116:1,2, Jak. 4:8a)
4. Om hun verdriet en zorg te vertellen aan God (1 Petr.5:7, Fil.4:6)
5. Omdat God wil helpen en verhoren, en daar ons blij mee wil maken (Matt.7:7,8, Lukas 11:13, Jer. 33:3, Ps. 81:11b)
6. Omdat dit uiteindelijk tot verheerlijking van God zal zijn (Ef. 3:20 en 21)
7. Omdat Jezus dit deed (Hebr 5:7)



### Wat moeten kinderen weten over het gebed?

Wanneer je bidt met kinderen merk je dat je allerlei vragen kan krijgen. Waarom bidden we in Jezus' Naam? Wat betekent amen? Daarom is het goed om voor het gebed een vraag rond gebed te behandelen. Dit kunnen vragen (en antwoorden) zijn als:

- **Wat is bidden?** Gebed is praten met en luisteren naar God.
- **Wie kan bidden?** Iedereen mag bidden. Wie je ook bent.
- **Waar kunnen wij bidden?** We kunnen overal bidden. Bijvoorbeeld op een plek waar je alleen bent met God (Gen. 24:63). Maar ook als je op school zit of tussen andere mensen.

Dan kan je in jezelf even zachtjes met God praten (Neh. 2:4). Hij hoort je altijd! Met Hem ben je nooit alleen. Waar je ook bent.

- **Wanneer kunnen wij bidden?** We kunnen altijd bidden. Zorg dat de kinderen begrijpen dat God hen altijd hoort (1 Thess. 5:17). Op vaste tijden helpt ons om het bidden niet te vergeten. Denk hierbij aan Daniel. En voor het eten om God te danken voor wat Hij gegeven heeft (Luk 9:16).
- **Hoe bid je?** Het is belangrijk dat je laat zien dat je respect hebt. Omdat God zo groot is. Kinderen zijn vanwege hun achtergrond soms andere gebedshoudingen gewend. Laat dit toe. Ook in de Bijbel was er geen vaste gebedshouding. Wel kan je uitleggen waarom wij vaak onze ogen sluiten: zo word je niet afgeleid.
- **Welke aspecten van gebed zijn er?**  
Bidden voor jezelf en voor anderen: gebed en voorbede (Fil. 4:6, 1 Tim. 2:1)  
Vertellen dat je van God houdt: aanbidding (Hand. 16:25, Ps. 96:4)  
God bedanken voor alles wat je krijgt: dankzegging (Ps. 103:1-5)  
God vragen om redding en je verkeerde dingen vertellen: schuldbelijdenis (Ps. 32:5)  
Een hulpmiddel hierbij is de [gebedshand](#).
- **Wat zeg je tegen God?** Je kan het gebed beginnen met 'onze Vader', 'lieve Vader' of 'trouwe God' (Luk. 11:2). Jezus leerde Zijn leerlingen te bidden in Jezus Naam. We eindigen ons gebed vaak met 'amen'. Dit betekent 'zo is het'. Hiermee zeggen we dat we erop vertrouwen dat God naar ons luistert en ons zal antwoorden.
- **Waarom bidden we in Jezus Naam?** Omdat Hij de straf heeft betaald kunnen wij weer bij God komen. Hij gaat voor ons naar God toe om ons gebed aan Hem voor te leggen (Joh. 16:23, Hebr. 7:25).
- **Antwoordt God?** Ja, soms door wat er gebeurt of wat iemand tegen je zegt of wat je uit de Bijbel hoort of leest.
- **Hoe verhoort Hij?** Soms doet God wat je aan Hem vraagt, antwoordt Hij met 'ja'. Hij doet dit als dit het beste voor je is (Fil. 4:19, Jak. 5:17). Soms is Zijn antwoord 'nee' als dit het beste voor ons is (2 Kor. 12:9). Soms wacht God met het verhoren van je gebed als het niet de juiste tijd is. Al heeft Hij het wel gehoord (Ps. 62: 6-7, Joh. 11:6). Je kan dit visualiseren door middel van een verkeerslicht. Rood is nee, oranje is wacht en groen is ja.
- **Weet God dan niet alles?** God wil graag dat je het zelf aan Hem vertelt (Fil. 4:6).
- **Wat moet je doen, als je geen antwoord krijgt?** God wil dat je volhoudt. Dat je antwoord van Hem blijft verwachten (Ef. 6:18)

## Gebod op de club

Begin eenvoudig. Als je de groep wat langer kent kan je uitbouwen naar bijvoorbeeld kringgebed. Hier volgen een paar aanwijzingen voor het gebed op de club.

1. Leg elke keer uit wat bidden is of vraag kinderen die langer komen om uit te leggen wat bidden is. Geef aan dat we met God praten en dat het daarom belangrijk is om respect te laten zien. Je vraagt de kinderen om stil te zijn tijdens het bidden.
2. Gebruik eventueel een lied waarin gebed een plaats heeft. Een heel eenvoudig lied is 'Bidden is spreken, spreken met God'.
3. Leer de kinderen een Bijbeltekst rond gebed: Jer. 33:3; Matth. 7:7,8; Gen. 18:14 enz.
4. Sluit aan bij de belevingswereld van de kinderen. Dank God bijvoorbeeld voor schepping, de wereld om hen heen. Bid voor 'kleine' dingen.
5. Bid in eenvoudige taal. Begin bijvoorbeeld met 'Lieve Vader' en eindig met 'In Jezus' Naam, amen.' Basiselementen van een gebed zijn dankzegging (Dank U...), belijdenis (Vergeef mij...),

### Gebedsverhoring

Nadat we gebeden hadden om droog weer stak één van de kinderen zijn hand buiten de tent. "Het werkt echt!" zei hij. Tijdens het gebed was het droog geworden. Zo kan God laten zien dat Hij God is!

voorbeeld (Wilt U...) en aanbidding (we houden van U, omdat...). Geef na het gebed aan dat kinderen dit ook thuis mogen doen. Ze mogen alles vertellen aan God! Waar ze ook zijn.

6. Vraag kinderen om dingen die de kinderen aan God willen vertellen of vragen. Deze kan je dan noemen in je gebed. Je kan hiervoor de gebedsdoobelsteen gebruiken. Zie ook de afbeelding. Deze is te bestellen bij [de Herikon](#).
7. Geef, als kinderen hier klaar voor zijn, de ruimte aan kinderen om te bidden. Hou dit vrijblijvend. Dit kan ook door verschillende visuele hulpmiddelen te gebruiken waarmee je kinderen actief betreft bij het gebed. Ideeën hiervoor lees je hieronder.



### Voor wie meer wil...

Een [schatkaart](#) over gebed, uitgegeven door IKEG met veel visualisatie-ideeën voor de aspecten van gebed.

Heel veel creatieve [gebedsideeën](#) van Matthijs Vlaardingerbroek.

Boeken over gebed, als "Het gebed" van dhr. Hallesby en "De kracht van het gebed" van J.O. Sanders.

## Uit het veld

### Schoon worden door de Heere Jezus

Sinds augustus vorig jaar ben ik vrijwilligster bij het azc in Katwijk via de Interkerkelijke Werkgroep Asielzoekerscentrum Katwijk (IWAK). Om de week komen ongeveer veertig kinderen in de leeftijd van 4 – 12 jaar bij elkaar. Het is altijd een feest!

Laatst mocht ik het verhaal vertellen over Petrus die na de Opstanding Jezus weer ontmoet en door Jezus hersteld wordt na de vraag: "Petrus, hou je van mij?"

Om uit te leggen wat het betekent om gereinigd te worden en dat we daarna voor God werkelijk zonder zonden zijn deed ik de [jodiumproef](#).

Terwijl ik het proefje deed zag ik de monden opengaan en de ogen steeds groter worden: "Hè, hoe kan dat nou??" En nadat ik vroeg: "Wie wil dat nou niet, schoon worden door de Here Jezus!" Riepen de kinderen spontaan: "Ik!!". We baden of Jezus hen schoon wilde maken. Om dan kinderen zo serieus met hun handen samen en hun hoofden gebogen te zien. Zo prachtig!

Gudy de Mooy

## Voor in de agenda...

### ... voor de kinderwerker

#### Trainingsdag stichting Gave (24 september 2016)

Op 24 september 2016 is er weer een trainingsdag in Amersfoort. Onze landelijke trainingsdag is voor iedereen die contact heeft of wil met vluchtelingen. Op deze dag inspireren we je om Gods liefde door te geven aan vluchtelingen en leer je asielzoekers beter begrijpen. Er zullen ook twee seminars zijn rond kinderwerk. Eén basisseminar rond het opstarten van een kinderclub. En één verdiepingseminar rond kinderwerk en moslimkinderen. Aanmelden kan via [www.gave.nl/trainingsdag](http://www.gave.nl/trainingsdag).

#### Stichting Gave

Marie Curiestraat 35  
3846 BW Harderwijk  
0341-460328  
[www.gave.nl](http://www.gave.nl)

#### Kinderwerk Gave

Steveline van Wolfswinkel  
[kinderwerk@gave.nl](mailto:kinderwerk@gave.nl)  
[www.gave.nl/kinderwerk](http://www.gave.nl/kinderwerk)

#### Kidsclubnieuws (verschijnt 3x per jaar)

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?  
U kunt zich afmelden bij:  
[secretariaat@gave.nl](mailto:secretariaat@gave.nl)