

Kidsclubnieuws

Voor kinderclubs bij het azc.

Wie één van zulke kinderen ontvangt in Mijn Naam, die ontvangt Mij. Markus 9:37a.

Beste kinderwerkers en belangstellenden,

Het is half twaalf 's avonds tijdens de Arabische Conferentie. De meeste kinderen zijn nog niet naar bed. Als we onze verbazing hierover uitspreken, roepen ze 'Wij zijn Arabieren!'.

In deze kidsclubnieuws gaat het over cultuur en opvoeding. Hoe gaan ouders in niet-westerse culturen om met hun kinderen? En waar komt dit vandaan? Uiteraard geldt wat er in deze kidsclubnieuws staat niet voor alle ouders. Want uiteindelijk is elk individu anders. Toch hoop ik een aantal algemene overwegingen mee te geven waar jullie mee geholpen zijn bij het werk op de club. Heb je vragen? Wil je actief worden? Bel of mail gerust!

Hartelijke groet,

Kinderwerk Gave,
Steveline van Wolfswinkel
kinderwerk@gave.nl



Inspiratie

Ik ben de Deur; als iemand door Mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden (Johannes 10:9).

In Johannes 10 zien we het beeld van een schaapskooi. In de kooi ben je veilig. Jezus is de Deur waardoor je binnen gaat. In Hem is redding.

Dit is niet de enige vergelijking in dit hoofdstuk. Jezus vergelijkt Zichzelf ook met de goede Herder. Een herder weidt de schapen. Het schaap dat dicht bij de herder blijft en naar zijn stem luistert is veilig. De herder biedt bescherming tegen wilde dieren en onveilige plaatsen door grenzen te stellen waar het schaap wel en niet mag komen. Daarnaast leidt de herder het schaap naar groene weiden (Psalm 23). Het schaap krijgt wat hij nodig heeft.

Zo mogen we Jezus volgen in het opvoeden van de kinderen op de club. We geven wat het kind nodig heeft om te groeien. We bieden veiligheid door het stellen van grenzen en geven liefde zodat elk individu tot bloei kan komen.

Gebedshoek

In deze rubriek vind je gebeds- en dankpunten. Heb je iets waarvoor je gebed wilt vragen? Laat het gerust weten!

Dank...

- Voor de nieuwe club bij azc Dronten.
- Voor de kerstboekjes die we mogen verspreiden onder asielzoekerskinderen.

Bid...

- Voor voldoende vrijwilligers zodat clubs kunnen blijven draaien en voor de urgente [vacatures](#) bij stichting Gave.
- Voor wijsheid en liefde in de omgang met de kinderen.



Cultuur en opvoeding

Inleiding

Voor het schrijven van deze kidsclubnieuws ben ik (samen met Marianne Boonstoppel) in gesprek gegaan met Samer en Betty Younan. Samer komt uit Syrië, is werkzaam als evangelist en pastoraal werker en woont nu ruim 15 jaar in Nederland. Samen met hem en zijn Nederlandse vrouw Betty hebben we nagedacht over opvoeding in de Arabische cultuur.

Op jonge leeftijd (0-5)

In het Irakees is er een woord voor kind wat 'dwaze' betekent. Ouders gaan er vanuit dat het kind blanco is en pas later kan begrijpen wat wel en niet mag. Daardoor krijgt een kind in de eerste jaren heel veel vrijheid. Het kind zit bijvoorbeeld niet aan tafel tijdens het eten, speelt veel met de telefoon of slaat ouders om zijn zin te krijgen.

Er is in deze fase veel warmte, veiligheid en toegeeflijkheid. Kinderen ervaren al op jonge leeftijd dat ze tot een groep behoren, ze zijn van iedereen en gaan van schoot naar schoot. Er wordt weinig structuur geboden rond slapen en eten. Kinderen worden naar bed gebracht als ze in slaap vallen. Dit blijft zo, ook als ze ouder zijn.

Het kind wordt ouder (vanaf 6)

Nu wordt er meer van het kind verwacht. Het kind krijgt verantwoordelijkheden in huis of zorg voor jongere broertjes of zusjes. Het kan dus zomaar gebeuren dat de dochter van tien voor koffie of thee zorgt als je op bezoek bent.

Globaal kan je zeggen dat in Nederland de opvoeding gericht is op persoonsvorming, sociale en emotionele ontwikkeling en zelfstandigheid. We vinden het positief als een kind op jonge leeftijd zijn mening kan geven. In de niet-westerse cultuur is opvoeding meer gericht op gehoorzaamheid, respect en wederzijdse afhankelijkheid (Eldering, 2001). Wat wij 'je aanstellen' vinden, wordt in die cultuur juist positief gewaardeerd, want dan kan je elkaar helpen. Daarnaast wordt er van kinderen verwacht dat zij bijdragen aan het welzijn van de groep en de ouders.

Er is geen aparte kinderwereld. Het kind maakt deel uit van de wereld van de volwassenen (van Keulen, 2001). Er wordt vooral gespeeld met materialen die voorhanden zijn. Veel speelgoed wat wij hebben is voor hen dus onbekend.

Heel veel liefde

Wat Samer zelf ervaren heeft en wat ik ook merk bij de Arabische Conferentie, is dat er heel veel liefde is voor kinderen. Dit uit zich in veel aanraking. Kinderen vallen in slaap bij hun ouders op schoot en ga zo maar door.

Het kind is de trots van de ouders. Hij of zij bezorgt eer aan de ouders. Een vader wordt bijvoorbeeld Aboe Asiz genoemd, wat betekent 'Vader van Asiz'. Wel benoemt Samer dat een zoon met meer liefde wordt behandeld dan een dochter.

Prestatiedruk

Omdat het kind voor de eer van de ouders zorgt, ligt er ook veel druk op het kind. Samer vertelt: als ik een 9 had, vroeg mijn vader 'Waarom heb je geen 10?'.
Zelf merk ik dit vooral bij oudere kinderen die een heel groot verantwoordelijkheidsgevoel hebben en een grote drang om te presteren. Veel kinderen willen bijvoorbeeld hartchirurg worden of dokter, beroepen met een hoge status. Deze prestatiedruk kan stimulerend zijn, maar het kan ook zorgen voor faalangst. Er wordt hierbij minder gekeken naar het individuele kind. Voor elk kind ligt de lat even hoog en zijn dezelfde dingen belangrijk.

Opvoeden met angst

In de opvoeding wordt veel bedreigd. Terwijl ouders wel van hun kinderen houden. Dreigen is een manier om het kind te laten doen wat de ouder van hem vraagt. Een moeder zegt bijvoorbeeld 'Wacht maar tot je vader thuis is!' of 'Als je verkeerde dingen doet word je in een vuur gegooid'. Zo wordt er dus ook angst voor het oordeel en voor God over gedragen om het kind te laten doen wat de ouder wil.

Daarnaast wordt, om het kind gehoorzaamheid te leren, ook gebruik gemaakt van lichamelijke straffen. Dit is niet altijd voorspelbaar. Waar het kind de ene dag geen straf voor krijgt, kan het de andere dag wel straf voor krijgen. Lichamelijk straffen gebeurt zowel thuis als op school. En als je op school straf hebt gehad is de kans groot dat je dit thuis nog een keer krijgt. Slaan hoeft niet altijd schadelijk te zijn. Als het kind heel veel liefde ervaart zal de liefde uiteindelijk zwaarder wegen dan de lichamelijke straf.

Eer is belangrijker

Uiteindelijk speelt de eer van de familie een hele grote rol. Deze kun je beschadigen door van geloof te veranderen of door een openbare zonde te doen. De eer van de familie is uiteindelijk belangrijker dan de liefde voor het kind. Daarom kan het dus ook gebeuren dat kinderen verstoten of zelfs gedood worden door familieleden. Zo wordt de eer hersteld.

Wordt de eer niet hersteld, dan kan dit grote gevolgen hebben voor de familie. Een christenmeisje kan bijvoorbeeld geen echtgenoot vinden omdat haar nicht met een moslim is getrouwd.

Opvoeding in vluchtelinggezinnen

Veel vluchtelingouders missen de groep. De groep is verantwoordelijk voor de opvoeding van het kind. Daarnaast missen ze de groep omdat de regels niet meer duidelijk zijn. Het makkelijkst is een kind opvoeden in een samenleving waar iedereen hetzelfde denkt en dezelfde normen en waarden heeft over opvoeden. Zeker als vluchtelingen in de wijk gaan wonen zullen ze hier steeds meer mee te maken krijgen.

Daarnaast kan er sprake zijn van veranderende rollen. In veel vluchtelinggezinnen ontbreekt één van de ouders of is één van beiden emotioneel onvoldoende beschikbaar vanwege zorgen over het verleden of het heden of de toekomst. Kinderen krijgen in deze situatie al gauw meer verantwoordelijkheden toebedeeld dan past bij hun leeftijd (Van Keulen, 2001).

Tips voor op de club

- Gebruik aanraking om het kind te laten voelen dat het welkom is.
- Luister naar het kind. Vraag naar de hobby's, luister naar wat hij of zij vertelt en benoem de positieve eigenschappen van het kind. Jezus Zelf beschouwt kinderen als volwaardige mensen die recht hebben op Zijn aandacht en op een plaats in het Koninkrijk van God.
- Wees consequent en duidelijk. Laat je ja ja zijn en je nee nee. Als een kind toch niet luistert is het belangrijk hem op zijn gedrag aan te spreken buiten de groep. Geef duidelijk aan wat het onge-

wenste gedrag is en wat wel gewenst gedrag is. Laat hem even apart zitten tot hij weer op een goede manier mee kan doen. Duidelijke grenzen zijn belangrijk voor veiligheid op de club.

- Er kan veel angst zijn voor God en het oordeel. Het is belangrijk een goed Godsbeeld mee te geven van een God Die gehoorzaamheid vraagt, maar ook van een God Die ons uit genade wil vergeven omdat Hij van ons houdt. Leg uit dat je niet bang hoeft te zijn als je gelooft in de Heere Jezus.
- Tenslotte: wees als Jezus Die de kinderen omarmde en zegende.

Bronvermelding

Map 'Opvoedingsondersteuning aan vluchtelingen' NIZW - door Anke van Keulen
Boek 'Cultuur en opvoeding' door Lotty Eldering.

Uit het veld

Kinderwerk op de Arabische Conferentie

Wat hadden we weer een mooie tijd met de kinderen! Veertig lieve kinderen van 8-12 jaar. Elke ochtend was er een kringmoment waarin we zongen, een tekst leerden en een verhaal uit de Bijbel vertelden. In groepjes werd er over het verhaal nagepraat.

Onderdeel van het programma was de gebedsdoos. Kinderen konden elke dag een briefje schrijven met een gebedspunt: 'Danken dat Jezus voor ons is gestorven', 'Voor mijn tante in Dubai', 'Dat alle mensen in Jezus gaan geloven' en 'Voor de aanslagen in Irak'. Het zijn echte wereldkinderen. In het team namen we de briefjes mee in ons gebed. Het was mooi om zo in de harten van de kinderen te kijken!

Voor in de agenda...

... voor de kinderwerker

Kinderwerk tijdens de Arabische Conferentie

Doe je mee? 2-5 juni 2017 is de jaarlijkse Arabische Conferentie. Tijdens deze conferentie voor Arabisch sprekenden verzorgen wij het kinder- en jongerenwerk. Het is een week waarin je volop kan genieten van het werken met de kinderen, hen kan leren over Jezus en de Arabische cultuur kan ervaren. Voor meer informatie, mail of bel: kinderwerk@gave.nl

... voor het asielzoekerskind

Kinderkampen

Ook in 2017 kunnen asielzoekerskinderen via Gave mee met een christelijk zomerkamp. Op kamp hebben de kinderen veel plezier en horen zij over de liefde van Jezus!

www.gave.nl/kinderkampen

Moeder-en-kindweekend

Alleenstaande vluchtelingmoeders en hun kinderen krijgen weer de kans om een prachtig weekend (24-26 februari) mee te maken. Gave biedt de moeders een weekend lang veel plezier, ontspanning, aandacht voor elkaar, de Bijbel en voor hun kind(eren). Ken je vrouwen die hiervoor in aanmerking komen? Bestel flyers via www.gave.nl/moederenkind.



Stichting Gave

Marie Curiestraat 35
3846 BW Harderwijk
0341-460328
www.gave.nl

Kinderwerk Gave

Steveline van Wolfswinkel
kinderwerk@gave.nl
www.gave.nl/kinderwerk

Kidsclubnieuws (verschijnt 3x per jaar)

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?
U kunt zich afmelden bij:
secretariaat@gave.nl