

# Kidsclubnieuws

Voor kinderclubs bij het azc.

Wie één van zulke kinderen ontvangt in Mijn Naam, die ontvangt Mij. Markus 9:37a.

Beste kinderwerkers en belangstellenden,

Kinderwerk is teamwerk. Deze kidsclubnieuws staat in het teken van eenheid in je team.

Zelf heb ik gemerkt dat een goed team niet altijd zomaar ontstaat. Het kan een worsteling zijn. Hoe zorg je dat iedereen zich verantwoordelijk voelt? Hoe doe je dat met het geven en ontvangen van feedback? Aan de andere kant: als je weet dat je met elkaar een goed team bent is dit heel waardevol. Er is eenheid, groei, blijdschap en bemoediging. Met elkaar werk je aan jullie visie voor de kinderen van het azc. Kinderen voelen en ervaren dat. Ik hoop dat jullie geholpen zijn om zo samen te bouwen aan een sterk team! Heb je vragen rond kinderwerk? Wil je actief worden? Bel of mail gerust!



Hartelijke groet,

Kinderwerk Gave,  
Steveline van Wolfswinkel  
kinderwerk@gave.nl

## Inspiratie

*... en uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Mattheüs 6:4*

Ieder vriendelijk woord, iedere daad van barmhartigheid, ieder bemoedigend woord, iedere daad van dienstbaarheid wordt opgemerkt door God en zal door Hem worden beloond.

1 Korinthe 15:58 zegt: 'Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet tevergeefs is in de Heere.' Als ik ontmoedigd ben of moe, dan zeg ik het met iets andere woorden: Het is nooit tevergeefs; niets wat ik doe in de naam van de Heer is ooit tevergeefs.

Dit kan ons helpen om gemotiveerd ons werk te blijven doen. God ziet onze inzet. En Hij wil dit gebruiken om anderen om ons heen te zegenen, al zie je dat niet altijd meteen (B. Hybels).

## Gebedshoek

In deze rubriek vind je gebeds- en dankpunten. Heb je iets waarvoor je gebed wilt vragen? Laat het gerust weten!

### Dank...

- Voor de mooie tijd die we hadden met de kinderen tijdens het gezinsweekend. Dit was een weekend voor Arabische gezinnen met toerusting op huwelijk en gezin waarbij wij het kinderprogramma deden.
- Voor alle vrijwilligers die zich inzetten voor de kinderen in de asielzoekerscentra.

### Bid...

- Voor eenheid in teams.
- Voor de vluchtelingen die onderweg zijn en vaak in barre omstandigheden verkeren.

## Eenheid in je team

### Inleiding

Kinderwerk is teamwerk. Zo is het ook bedoeld. Toen Jezus met Zijn bediening begon vormde Hij al snel een team van discipelen om zich heen. Samen leerden ze van Jezus en gaandeweg werden ze vrienden. Op de Pinksterdag stond Petrus met de elf andere discipelen om het volk toe te spreken (A. Fernando). Ook daarna zie je vaak dat de apostelen in tweetallen optrokken.

Teamwerk is bedoeld door God. Maar hoe bouw je met elkaar aan een sterk team? Een aantal dingen zijn belangrijk.



### Een gezamenlijke visie

Waarom doe je kinderwerk? Ga hierover met elkaar in gesprek. We doen dit omdat... Het is mooi om hier samen over na te denken, samen op zoek te gaan naar wat God voor de kinderen wil, dit samen op te stellen zodat de visie door elk teamlid gedeeld wordt. Zijn er veranderingen in je team? Ga opnieuw in gesprek over jullie visie op kinderwerk. Zo voorkom je dat hij vergeten wordt, of verwaterd. Als je een gezamenlijke visie hebt wil je hier ook samen voor gaan. Je wilt met elkaar de kinderen een fijne middag geven, je wilt ze over Jezus vertellen, je wilt herstel brengen in hun levens, en noem maar op. Je hebt als team een droom voor de kinderen op je club. Om deze visie te bereiken heb je elkaar heel hard nodig.

### Ontdek en gebruik je gaven

Petrus was vurig van karakter. Hij nam het voortouw op de Pinksterdag. Zo neemt elk teamlid zijn eigen karakter en gaven mee (1 Korinthe 12). Soms weet je al wat bij je past. Je bent graag kringleider, of je doet juist graag de vertelling. Maar de gaven die we hebben zijn niet in de eerste plaats gaven die we vooraf ontdekken of al weten, maar God laat ons die gaven zien zodra we aan de slag gaan (B. Hybels). Eén van onze vrijwilligers bijvoorbeeld vond het heel spannend om te gaan vertellen. Maar meteen het eerste verhaal werd al erg goed verteld. Kinderwerk is dus ook een kans om je gaven te ontdekken en verder te ontwikkelen!

Het kan helpen om hier met elkaar over in gesprek te gaan. Wat kan je? Waar krijg je energie van? Wat wil je leren? Maar ook om elkaar hierin te bemoedigen: ik zie dat je dit goed kan. Bij een taakverdeling kan hier ook rekening mee gehouden worden. Het maakt dan niet meer uit dat de één vaker de creatieve activiteit voorbereidt en de ander het verhaal.

## Duidelijke verwachtingen

Daarnaast is het belangrijk om met elkaar duidelijk te hebben wat je van elkaar verwacht. Denk bijvoorbeeld aan een taakverdeling, maar ook hoe vaak je aanwezig bent op een clubmiddag. Het is uiteindelijk het beste voor kinderen als leiding regelmatig op de club is en zo een band op kan bouwen met de kinderen. Spreek dus met elkaar af wat je verwacht van elkaar, bijvoorbeeld de aantal keren dat je aanwezig bent, om zo ook aan je visie te kunnen beantwoorden. Er is niet alleen de clubmiddag, maar ook daarnaast zijn er veel andere taken die moeten gebeuren. Wie neemt wat op zich? Zorg met elkaar dat taken verdeeld worden. Het mooiste is dat je de taken zo kan verdelen dat elk teamlid een deel heeft waar hij verantwoordelijk voor is. Een taak die bij hem of haar past. Zo blijft iedereen zich vaak verantwoordelijk voelen voor de club omdat zijn bijdrage er echt toe doet.

## Samen gaan voor kwaliteit

Je hebt samen een visie. Je wilt samen die veilige plek bieden aan de kinderen van het azc. Toch kunnen er veel zorgen zijn bij het werken met deze kinderen. Er zijn problemen met de orde, er zijn kinderen waar je je zorgen over maakt, momenten die altijd erg rommelig verlopen. Het is goed en fijn om met elkaar hierover in gesprek te gaan. In Leersum doen we nu elke vergadering een rondje aan de hand van twee vragen: wat gaat er goed en wat kan er beter? Er zijn vaak veel dingen om trots op te zijn. Er zijn ook altijd weer dingen die beter of anders kunnen. Door deze dingen met elkaar te bespreken kom je ook samen op nieuwe ideeën en kan je samen werken aan kwaliteit. Het is mooi als je dan na verloop van tijd ziet dat de club steeds professioneler wordt!

## Openheid

Zojuist had ik het al even over de discipelen. Het bijzondere is dat je in de Evangelieën zoveel over hun fouten leest. We zien de discipelen domme vragen stellen en zelfzuchtige verzoeken doen. Bij de verheerlijking op de berg wil Petrus tenten bouwen voor Jezus, Mozes en Elia, en Lukas zegt erbij dat hij niet wist wat hij zei (Luk. 9:33). Ergens anders lezen we dat ze ruziemaken over wie de grootste onder hen is (A. Fernando). Bij al die fouten zien we dat Jezus hen

vriendelijk terecht wijst. Hij gebruikt dit om de discipelen te onderwijzen. Zo is het ook binnen een team goed om in openheid met elkaar om te gaan. Bemoedig elkaar en praat over de dingen die je lastig vindt! Wat zou het mooi zijn als je een team bent waar



## Uit het veld

Sinds drie jaar ben ik als vrijwilliger betrokken bij de kinderclub van Leersum en sinds een jaar ben ik daar ook voorzitter. De rest van de week studeer ik SPH op de CHE. Ik merkte dat de motivatie en eenheid in ons team minder werd. Samen met een stagiair MWD van de CHE heb ik erover nagedacht hoe we ervoor zouden kunnen zorgen dat we als team weer in onze kracht konden gaan staan. We hebben genoeg in huis als team en daarom hebben we twee onderwerpen besproken tijdens een vergadering. Dit heeft ons team echt geholpen.

Eerst hebben we een profielschets gemaakt over wat we van vrijwilligers verwachten waarbij de vraag centraal stond wat het beste is voor het kind en wat haalbaar is als vrijwilliger. Thema's waar we het over gehad hebben, zijn wat we verwachten wat betreft aanwezigheid en achtergrondtaken als financiën, roosters maken en dergelijke. Dit heeft ervoor gezorgd dat er vrijwilligers na zijn gaan denken over hun motivatie voor de club en ervoor gekozen hebben om niet verder te gaan. Enerzijds is dat jammer omdat er mensen met ervaring stoppen, maar het heeft ons ook de mogelijkheid gegeven om met nieuwe vrijwilligers te werken die meer tijd en energie in de club kunnen stoppen.

Vervolgens hebben we gekeken hoe we meer aan kunnen sluiten bij de kwaliteiten van vrijwilligers. Aan de hand daarvan hebben we gekeken welke taken het beste aansluiten bij welke vrijwilligers. In plaats van dat het Bijbelverhaal door iedereen verteld wordt, wordt het nu verteld door de vier vrijwilligers die hier goed in zijn en plezier in hebben. Door taken te doen die aansluiten bij de kwaliteiten zijn mensen meer gemotiveerd om hun taken voor te bereiden en verbetert de kwaliteit van wat je aan kan bieden aan de kinderen.

Marianne Boonstoppel,  
kinderclub Leersum

elk teamlid zich veilig voelt en waar je met en van elkaar leert!

## Streef naar eenheid

Door bovenstaande toe te passen streef je met elkaar naar eenheid. Eenheid wordt in psalm 133 erg positief gewaardeerd. Maar de eenheid kan ook zomaar verbroken worden. Bijvoorbeeld door conflicten die niet opgelost worden. Daarom moeten we hier extra alert op zijn. Eenheid is als kostbare zalf, gebruikt door priesters. Het verspreidt een fijne geur voor allen die binnen en buiten de tent zijn. En eenheid is als de dauw in een droog land. Het brengt frisheid met zich mee, groei en schoonheid (S. Doherty). Kinderen zullen ervaren als er eenheid is binnen het team. Het zal voor hen als een veilige basis voelen. Daarnaast is dit een getuigenis van het leven met God en het leven naar de Bijbel.

## Bronvermelding

Boek 'Vrijwilligers mobiliseren' door Bill Hybels

Boek 'Leiderschap in de stijl van de Heer' door Ajith Fernando.

Folder 'Are you a follower?'. Uit de serie 'Biblical Principles for life and service' van Sam Doherty.

## Voor in de agenda...

### ... voor de kinderwerker

#### **Trainingsdag stichting Gave: 18 maart 2017**

Op zaterdag 18 maart 2017 is er weer een trainingsdag, dit keer in Kampen. Deze trainingsdag is voor iedereen die contact heeft of wil met vluchtelingen. Op deze dag inspireren we je om Gods liefde door te geven aan vluchtelingen en leer je asielzoekers beter begrijpen. Er is ook een seminar rond kinderwerk: 'Hoe krijg ik de kinderen op het puntje van hun stoel?' door Sandra van Sloten. Over het betrokken krijgen en houden van kinderen. Aanmelden kan via [www.gave.nl/trainingsdag](http://www.gave.nl/trainingsdag).

#### **Cursus kinderwerk: 21 maart, 18 april en 16 mei 2017**

Wil jij je drie avonden verdiepen in kinderwerk onder asielzoekerskinderen? Meld je aan voor de cursus kinderwerk! Kom meer te weten over de achtergronden, het geloof en de cultuur van asielzoekerskinderen. Daarnaast krijg je tips voor de invulling van je programma. De cursus wordt dit voorjaar gegeven in Utrecht. Voor meer informatie: [www.gave.nl/cursuskw](http://www.gave.nl/cursuskw).

#### **Kinderwerk tijdens de Koerdische Conferentie: 14-17 april 2017**

Home for Kurds zoekt een aantal kinderwerkers die hen willen helpen bij het vorm geven van het kinderprogramma tijdens het Paasweekend. Wie doet er mee? Ze willen de kinderen een steengoed programma aanbieden en voor jou is het een kans om in de Koerdische cultuur te duiken! Voor meer informatie, mail of bel: [kinderwerk@gave.nl](mailto:kinderwerk@gave.nl)

### ... voor het asielzoekerskind

#### **Kinderkampen**

Ook in 2017 kunnen asielzoekerskinderen via Gave mee met een christelijk zomerkamp. Op kamp hebben de kinderen veel plezier en horen zij over de liefde van Jezus! Voor meer informatie, mail of bel Willemijn Vlot, medewerker Interculturele activiteiten.

[willemijnvlot@gave.nl](mailto:willemijnvlot@gave.nl) | 06-50544848 | [www.gave.nl/kinderkampen](http://www.gave.nl/kinderkampen)



#### **Stichting Gave**

Marie Curiestraat 35  
3846 BW Harderwijk  
0341-460328  
[www.gave.nl](http://www.gave.nl)

#### **Kinderwerk Gave**

Steveline van Wolfswinkel  
[kinderwerk@gave.nl](mailto:kinderwerk@gave.nl)  
[www.gave.nl/kinderwerk](http://www.gave.nl/kinderwerk)

#### **Kidsclubnieuws (verschijnt 3x per jaar)**

Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?  
Je kan je afmelden bij:  
[secretariaat@gave.nl](mailto:secretariaat@gave.nl)