



Misschien herken je het wel. Je bent aan het vertellen, maar de kinderen draaien op hun stoel. Als je na het verhaal wat vragen stelt blijkt dat ze maar weinig begrepen hebben. Bij het vertellen aan vluchtelingkinderen hebben we te maken met een taalbarrière. Hoe kan je ondanks deze taalbarrière de kinderen betrokken houden en wat laten zien van Gods verhaal? Hier gaat deze kidsclubnieuws over. Heb je vragen rond kinderwerk? Wil je actief worden? Bel of mail gerust!

Hartelijke groet,

Steveline van Wolfswinkel | kinderwerk@gave.nl

INSPIRATIE

Want Hij heeft een getuigenis ingesteld in Jakob, een wet vastgesteld in Israël; die heeft Hij onze vaders geboden om ze hun kinderen bekend te maken, opdat de volgende generatie ze zal kennen, de kinderen die geboren zullen worden, en zij opstaan en ze weer aan hun kinderen vertellen; zodat zij hun hoop op God stellen en Gods daden niet vergeten, maar Zijn geboden in acht nemen. Psalm 78: 5-7

Een duidelijke en heerlijke opdracht om Gods daden door te geven. Met als doel dat kinderen in Hem gaan geloven, hun vertrouwen op Hem gaan stellen en dit weer door zullen geven aan een volgende generatie. Door de verhalen heen mogen we de kinderen, die zoveel houvast verloren hebben de zekerheid geven van een God, Die hen liefheeft. Van een Redder Die hen wil vergeven en terug wil brengen bij God. Van een Vader Die voor hen zorgt en altijd bij hen blijft, ook als de uiterlijke omstandigheden voor hen zo drastisch kunnen veranderen.

GEBEDSHOEK

In deze rubriek vind je gebeds- en dankpunten. Heb je iets waarvoor je gebed wilt vragen? Laat het gerust weten!

Dank...

- Voor de mogelijkheden voor vluchtelingkinderen om mee te gaan met kinderkamp.

Bid...

- Voor de kinderen die mee gaan op kinderkamp. Bid voor goede en gezellige weken!



UIT HET VELD

Een rijke vakantie

Wat is er leuker dan de Bijbelclub op zaterdag? Dat merk je als je in het voorjaar over het terrein van het azc loopt. Dan vragen de kinderen niet, zoals de rest van het jaar, 'Is er zaterdag weer club?'. Dan komt veel vaker de vraag langs 'Mag ik deze zomer mee op kamp?'. Soms komt de vraag zelfs van kinderen die ik niet ken.

Het uitnodigen van de kinderen is een prachtige reden voor contact. Afgelopen tijd leerde ik twee moeders kennen uit Iran die willen leven voor het geloof en betrokken raakten op een christelijke kerk. Wat heerlijk is het dat er voor de kinderen van die twee moeders uit Iran een kinderkamp is bij Onvergetelijke Zomerkampen, waar ze met vijf andere kinderen van de club naartoe kunnen!

Zelf ben ik een paar keer mee geweest met een groepje van onze club. Wat zijn ze in zo'n kamp even heerlijk en gewoon kind tussen de kinderen. Het is een feest om ze enthousiast te zien zingen. Het is een zegen wat ze vaak ontvangen in geloof: veel vertrouwen en vrijmoedigheid om te bidden.

Judith Gerkema, kinderclub Amersfoort.

Kinderkampen

Ook in 2018 kunnen vluchtelingenkinderen via Gave mee met een christelijk zomerkamp. Op kamp hebben de kinderen veel plezier en horen zij over de liefde van Jezus! Opgeven kan tot 28 juni! Voor meer informatie klik [hier](#).



HET VERTELLEN VAN VERHALEN AAN VLUCHTELINGENKINDEREN

Om de boodschap van het Evangelie door te geven aan kinderen hebben we een schat aan verhalen die we kunnen vertellen. In elk verhaal uit de bijbel zit een boodschap voor het kind nu. Denk er dus over na wat je kinderen wilt leren. Het is mooi om verhalen te vertellen van voor hen bekende profeten zoals Abraham en Jozef. Daarnaast mogen de verhalen over Jezus niet ontbreken. Omdat de kinderen die komen soms sterk wisselen is het goed om afwisselend te vertellen uit het Oude Testament en Nieuwe Testament, zodat elk kind ook de verhalen over Jezus hoort. Het is aan te raden om als club een rooster te maken per half jaar, waarbij je samen nadenkt over welke verhalen je wilt vertellen aan de kinderen. Hierbij kan ook gebruik worden gemaakt van een methode.

De voorbereiding

Een goede voorbereiding, daar begint het mee. Ga in gebed en vraag God om Zijn leiding bij het voorbereiden van het verhaal. Lees het bijbelgedeelte grondig door en bedenk wat God met dit verhaal zou willen vertellen aan de kinderen op de club. Drie vragen die je hierbij kunnen helpen zijn: wat was de boodschap toen? Wat is de boodschap vandaag voor mij? Wat is de boodschap voor de kinderen aan wie ik vertel?

Soms komen in één verhaal meerdere boodschappen naar voren. Kies dan de boodschap die het meest bij de kinderen aansluit en bij wat ze op dat moment nodig hebben. Bij elke boodschap hoort een toepassing. Een boodschap van een verhaal is bijvoorbeeld 'God doet wat Hij belooft'. De toepassing die hierbij hoort, is 'Vertrouw op Hem'. Het is mooi als deze waarheid meerdere keren tijdens het verhaal terugkomt. Dan zullen de kinderen deze ook sneller oppikken.

Bij het maken van het verhaal kan je de volgende opbouw aanhouden: een begin, ontwikkeling van de gebeurtenissen, climax en een korte afloop. Zorg voor een pakkend begin zodat je meteen de aandacht hebt. Het is belangrijk na de climax snel af te ronden, omdat de aandacht dan ook snel weg is.

De vertelling

Horen, zien en doen: in deze combinatie komt de boodschap het beste over. Omdat veel vluchtelingenkinderen de Nederlandse taal nog niet machtig zijn is visualisatie noodzakelijk. Dit kan door het gebruik van gebaren, gezichtsuitdrukkingen en stemgebruik. Juist wisseling in stemgebruik zal de aandacht gevangen houden. Je kunt tijdens het verhaal stiltes gebruiken om verbazing en spanning op te voeren. Daarnaast zijn platen heel belangrijk. Ook kan je voorwerpen mee nemen of het verhaal uitspelen. Je kan kinderen ook gedeelten van het verhaal laten ervaren. Laat hen bijvoorbeeld verschillende geluiden maken bij het vertellen van het verhaal 'Storm op het meer'. Stel jezelf de volgende vragen: wat zie ik, wat hoor ik, wat voel ik, wat ruik en wat proef ik en wat kan ik de kinderen hiervan laten ervaren? Het taalgebruik moet heel eenvoudig zijn. Gebruik korte zinnen en makkelijke woorden: huis-tuin-en-keukennederlands. Stel dat moeilijke woorden aan bod moeten komen omdat ze in het verhaal voorkomen, is het belangrijk dat ze worden uitgelegd of gevisualiseerd. Door te vertellen in de tegenwoordige tijd komt de boodschap het meest dichtbij.

Tips voor de kinderclub

- Laat de vertelling niet langer dan 10-15 minuten duren. Vluchtelingenkinderen hebben vaak een korte spanningsboog, ook door de omstandigheden waarin ze leven.
- Laat de kinderen reageren tijdens de vertelling, maar geef geen uitgebreide antwoorden. Je kunt ook vooraf aangeven dat ze na het verhaal vragen mogen stellen. Houd als verteller de leiding in handen.
- Tijdens het verhaal kan je aangeven dat een kind altijd naar een juf of meester toe mag gaan als het iets wil vragen of vertellen.
- Laat duidelijk zien dat je uit de Bijbel vertelt. Het is mooi om tijdens het vertellen de Bijbel in je handen te houden, zodat de kinderen zien dat het verhaal uit de Bijbel komt. Ook kan je tijdens het verhaal uit de Bijbel citeren.
- Gebruik de Bijbel met respect en leg hem nooit op de grond. Voor moslimkinderen is de Koran een heilig boek wat ze altijd met respect zullen behandelen. Als wij slordig met de Bijbel omgaan, is dit voor hun een teken dat de Bijbel voor ons niet belangrijk is.
- Spreken over Israël kan gevoelig liggen omdat bij sommige kinderen thuis negatief wordt gepraat over Israël. Je kan beter spreken over de familie van Mozes, of het volk van God.

Een paar voorbeelden om kinderen betrokken te houden

Beleven

Laat de kinderen geluiden maken tijdens het verhaal 'Storm op het meer'.

- In handen wrijven - wind
- Hard in handen wrijven – harde wind
- Knippen met de vingers – zachte regen
- Slaan op de knieën – harde regen
- Stampen – onweer

Uitspelen

De verlamde man

Pak een laken of strandmatje. Vraag vier kinderen voor of na het verhaal binnen te komen met een laken. Op het laken ligt een pop of een kind. Zoals deze kinderen het kind binnen brengen, gebeurde dat toen ook.

Laten zien

Het verhaal van Naäman

Knip uit een spons een mensfiguur. Maak kort van tevoren stippen met verf op de spons. Gebruik verf op waterbasis (geen acrylverf). Dompel de spons tijdens het vertellen zeven keer onder water. Gebruik het liefst vies water omdat de Jordaan een modderig riviertje was. Na zeven keer zal de spons schoon zijn!



Voorwerpen

Het verhaal van Zacheüs

Gebruik een zakje met munten. Laat zien wat je aan de keizer geeft en wat je in je eigen zak steekt. Aan het einde van het verhaal geef je het geld terug en aan de armen.

Deze en andere ideeën zijn allemaal terug te vinden in het kinderwerkpakket 'Wereldnieuws!' wat na de zomer, thema voor thema, uit zal komen.



VOOR IN DE AGENDA...

Toerusting op aanvraag

Om vluchtelingenkinderen op een goede manier in aanraking te brengen met Gods liefde, heeft Gave een cursus opgezet met de volgende thema's:

- De achtergrond en leefwereld van vluchtelingenkinderen
- Cultuur en geloof van vluchtelingenkinderen
- De inhoud van je club (vertelling, gebed, aanleren van teksten en orde)

Je kan als team de hele cursus aanvragen, maar ook een aparte avond. Mail naar kinderwerk@gave.nl voor de mogelijkheden.

Symposium kind en geloof Evangeliestek

Vrijdag 28 september 2018

Op 28 september 2018 organiseert Evangeliestek samen met Driestar hogeschool, de Theologische Universiteit Apeldoorn en de Bond Hervormde Zondagsscholen een symposium 'Woorden van waarde'. Dr. A.J. Kunz en Nieske Selles-ten Brinke zullen de hoofdlezingen verzorgen. Het gaat over het belang van waardevol onderwijzen uit de Bijbel aan (kleine) kinderen. Het symposium duurt van 15:30 tot 20:30 uur en vindt plaats in Gouda. Meer informatie: www.evangeliestek.nl/symposium.

Kinderwerkersdag Stichting Doe Maar

Zaterdag 17 november 2018

Op 17 november 2018 organiseert stichting Doe Maar een kinderwerkersdag. Deze dag wordt gehouden in Nijkerk. De kinderwerkersdagen organiseren zij, omdat zij de kinderwerkers willen bemoedigen en trainen. Deze zaterdag spreekt Matthijs Vlaardingebroek over 'Jij maakt het verschil'. Daarnaast kun je op deze dag twee workshops volgen. Je hebt keuze uit twaalf workshops. Meer informatie: www.stichtingdoemaar.nl/kinderwerkersdag.

COLOFON

AUTEUR

Steveline van Wolfswinkel, afdeling Kennis

Kidsclubnieuws - juni 2018

Deze nieuwsbrief verschijnt drie keer per jaar. Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Meld u af bij secretariaat@gave.nl.

OVER GAVE

Stichting Gave verlangt ernaar dat de vluchtelingen die naar ons land komen, worden gezien en geliefd. Gave is een interkerkelijke organisatie, die kerken en christenen bewust maakt van de bijbelse roeping om vluchtelingen gastvrij te ontvangen. Gave inspireert, traint en ondersteunt vrijwilligers om contacten op te bouwen en Gods liefde te delen.

Stichting Gave

Marie Curiestraat 35
3846 BW Harderwijk
T 0341 - 460 328
www.gave.nl | servicedesk@gave.nl
IBAN NL85 INGB 0006 9900 56