

DANKBAARHEID



Dit thema is mooi om te doen aan het eind van een jaar of seizoen.

DOEL

Samen ontdekken dat er naast alle moeilijkheden ook dingen zijn waar we dankbaar voor zijn. En wie we daarvoor dankbaar zijn.

ACHTERGROND

Veel van de vrouwen hebben moeilijke en verdrietige dingen meegemaakt. Ook nu is het leven vaak niet makkelijk maar vol uitdagingen: de taal leren, leven in een nieuwe cultuur en bouwen aan een nieuwe toekomst. Aan de andere kant zie je ook dat veel vrouwen veerkracht tonen en de draad weer oppakken en dankbaar zijn dat ze een veilige plek hebben gevonden en dat zij en hun gezin weer kunnen werken aan een nieuwe toekomst.

Als het bouwen aan een nieuwe toekomst langzaam of moeilijk gaat kan moedeloosheid komen en kan het zijn dat ze weinig of geen lichtpuntjes meer zien. Het is goed om met elkaar hierbij stil te staan en te benoemen wat moeilijk was/is. Daarnaast is het ook goed om te zoeken naar lichtpuntjes in die tijd. Waren die er? En wat waren deze lichtpuntjes?

Dat hoeft niet iets groots te zijn maar het kunnen ook die "gewone" kleine dingen zijn. Het is belangrijk om dit te ontdekken en te benoemen. Door dit te doen verandert er iets in ons. Het brengt meer vreugde en lichtheid in ons leven. Wie mogen we hiervoor bedanken? Dat kan een andere persoon zijn, maar het kan ook God zijn. Hij houdt ervan als wij Hem bedanken voor wat Hij geeft en doet.

BIJBELVERHALEN

De genezing van de tien melaatsen, waarvan er één terugging om Jezus te bedanken (Lukas 17:11-19).

Hanna die om een kind vroeg, en dankbaarheid betoonde door dit kind weer terug te geven aan God (1 Samuël 1).

UITWERKING THEMA

Materiaal

- Flip-over met stift
- Woorden op papier
- Lege papieren
- Plakgum of afplakband

- Schrijf op de flip-over:
"Het afgelopen jaar was voor mij een jaar"
- Leg papieren op tafel met onderstaande woorden en leg er wat lege bladen bij zodat ze ook zelf een woord in kunnen vullen.

Moeilijk	Goed	Gezond	Vrolijk	Verdrietig	Zorgelijk
Druk	Chaotisch	Gezellig	Spannend	Intensief	Bijzonder
Mooi	Verrassend	Succesvol		

Elke vrouw kiest een woord en plakt zelf het woord onder de zin en gaat weer zitten. Met elkaar gaan we alle woorden langs en mag elke vrouw vertellen waarom ze voor dat woord gekozen heeft.

- Op een tweede vel papier schrijf je de zinnen:
 - Maar ik ben dankbaar voor
 - En ik ben dankbaar voor
 - En ik ben dankbaar voor

De onderstaande woorden knip je uit en leg je goed zichtbaar op een tafel. De vrouwen kiezen een woord waar ze dankbaar voor zijn in dit afgelopen jaar. Ze plakken het woord op het bord. Met elkaar gaan we al de punten langs en mogen de vrouwen hier iets over vertellen.

Gezondheid	Ons huis	Mijn kinderen
Veiligheid	Vriendelijke mensen	De vrouwengroep
Een nieuw jaar	De Nederlandse lessen	Vriendschap/een glimlach
Mijn buurvrouw	Genoeg eten en drinken	Vrijheid
Liefde	Hulp van mensen	Mijn gezin
Mooie natuur	Dat het goed gaat met mijn kinderen	

- Hoe bedanken mensen in Nederland iemand? Dat doe je door een hand te geven; met woorden iets te zeggen; een bos bloemen te geven; een kaartje te sturen enz. Vraag aan de vrouwen hoe ze in hun thuisland iemand bedanken.

Is er iemand die je wilt bedanken? Op welke manier kun je bedankt zeggen tegen iemand?

Bedankt	Dankjewel	Dank je
Heel erg bedankt	Super bedankt	Vul aan.....

Op welke manieren kun je een dankjewel in ontvangst nemen?

Alsjeblieft	Graag gedaan	Niks te danken	Kleine moeite
-------------	--------------	----------------	---------------

CREATIEVE VERWERKING

Materiaal

- Blanco kaarten
- Versiermateriaal

Laat elke vrouw een kaart maken voor iemand die ze willen bedanken.

Is er een persoon die je een kaartje zou willen sturen om te zeggen "dankjewel!"? We gaan een kaartje voor diegene maken en in het Nederlands schrijven waar je hem voor wilt bedanken.

BEGIN VAN JE KAART

Lieve, Beste, Geachte, Hallo/Hoi,

AFSLUITING VAN JE KAART

Vriendelijke groet, Groetjes, Hartelijke groet, Liefs, Veel liefs,

Voorbeelden van een kaartje kunnen zijn:

"Lieve dochter,

Ik wil je heel erg bedanken voor je inzet om altijd weer voor papa en mij te vertalen en dingen voor ons uit te zoeken omdat wij het nog niet goed begrijpen"

Veel liefs, mama"

"Beste buurman,

U helpt mij zo vaak met klusjes in huis of in de tuin. Daar ben ik erg blij mee en daar wil ik u hartelijk voor bedanken!

Vriendelijke groet,"

COLOFON

AUTEUR

Karin Weber, Luz

VERSIE 1.0, AUGUSTUS 2021

Dit document is alleen voor eigen gebruik en hiervoor gratis beschikbaar via de digitale bibliotheek van Gave op www.gave.nl. Op dit document is de Auteurswet van toepassing, dat betekent dat u zonder schriftelijke toestemming dit document niet verder mag verspreiden, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Gave.

OVER LUZ

Een plek in de buurt voor vrouwen

Luz is opgezet om vrouwen met een vluchtelingenstatus een plek te geven waar ze in hun omgeving andere vrouwen kunnen ontmoeten. Voor meer informatie: luz@ywam.nl

OVER GAVE

Stichting Gave verlangt ernaar dat de vluchtelingen die naar ons land komen, worden gezien en geliefd. Gave is een interkerkelijke organisatie, die kerken en christenen bewust maakt van de bijbelse roeping om vluchtelingen gastvrij te ontvangen. Gave inspireert, traint en ondersteunt vrijwilligers om contacten op te bouwen en Gods liefde te delen.

Stichting Gave

Marie Curiestraat 35

3846 BW Harderwijk

T 0341 - 460 328

www.gave.nl | servicedesk@gave.nl | vrouwenwerk@gave.nl

IBAN NL85 INGB 0006 9900 56

