



ADVENT



De vier weken voor kerst worden de advent genoemd, tijd van verwachting.
Wat is advent?

KERNTKST

Het volk dat nu in het donker leeft, zal een stralend licht zien.

Een helder licht zal schijnen in het land waar het nu nog donker is.

Heer, door U is Uw volk weer groot. U geeft de mensen weer vreugde.

Zo blij zijn de mensen ook als ze de oogst van het land hebben gehaald.

Zo blij zijn de mensen ook als ze het bezit van de vijand hebben verdeeld.

Uw volk werd onderdrukt. De mensen werden met de zweep geslagen, de stok kwam op hun schouders neer.

Maar U hebt de zweep en de stok gebroken, u hebt uw volk opnieuw bevrijd.

De laarzen van de soldaten en hun jassen vol met bloed, die worden in het vuur gegooid, ja alles wordt verbrand.

Er is een Kind geboren, we hebben weer een koning.

Hij zal over ons regeren.

En zo zullen de mensen Hem noemen:

Wijze bestuurder, Sterke God, Vader voor Altijd, Koning van de Vrede.

Zijn macht zal steeds groter worden, en er zal altijd vrede zijn,

Hij zal op de troon van David zitten en Hij zal Koning zijn.

Een koning zoals David, rechtvaardig en eerlijk.

Zo'n koning zal Hij zijn, voor altijd en eeuwig.

De machtige Heer zal daarvoor zorgen, het zal zeker gebeuren.

Jesaja 9:1-6 (Bijbel in Gewone Taal)

DOEL

De vrouwen worden zich bewust van advent: tijd van verwachting van de geboorte van Jezus Christus. Daarnaast is advent ook een tijd van verwachting van de wederkomst van Jezus Christus. We herinneren onszelf aan de belofte van het Vrederijk dat gaat komen.

ACHTERGROND

Veel vrouwen weten wel over het bestaan van het kerstfeest maar hebben geen idee dat we als kerken ook door middel van een adventtijd uitkijken naar kerst en ons voorbereiden, zoals ook de oosters-orthodoxe kerk vooraf aan het kerstfeest een vastenperiode heeft. Vaak denken vrouwen ook dat sinterklaas iets met kerst te maken heeft. Zo vertelde een moslimvriendin: *"Wij vieren ook met jullie kerstfeest mee, we hebben een kerstboom en we hebben er cadeautjes onder gelegd."*

Een goede reden om uit te leggen wat we vieren en hoe we dat vieren. Juist advent heeft zulke mooie aspecten die hen mogen wijzen op nieuwe verwachtingen. Als er één groep is die begrijpt wat "wandelen in diepe duisternis" is dan zijn het vluchtelingen.

Tijdens de vier zondagen van Advent staan vier thema's centraal:

- Zondag 1: Hoop
- Zondag 2: Vrede
- Zondag 3: Vreugde
- Zondag 4: Liefde

BENODIGDHEDEN

- Een adventskrans of kaarsenstandaard met vier kaarsen erin als illustratie.
- Vier kaarten of vellen papier op elk een woord: Hoop, Vrede, Vreugde (blijdschap), Liefde.
- Voor elke vrouw een dikke kaars, goud verf en kleine puntzakjes om de verf mee te spuiten.

UITWERKING

Leg uit hoe in de kerk in de vier weken voor het kerstfeest elke week een kaars wordt aangestoken als een tijd van verwachting naar het kerstfeest. Deze tijd noemen we advent. Vertel dat er bijbelverzen worden gelezen die de geboorte van Jezus voorspellen, met elke week een speciaal thema. Deze verzen komen uit de boeken van de profeten.

GESPREKSVRAGEN

Begin met een groepsgesprek over de woorden: Hoop, Vrede, Vreugde, Liefde.

Het woord **'Hoop'**:

- Waar denk je aan bij het woord hoop, waar hoop je op?
- Welke woorden zijn afgeleid van het woord hoop? (Hopeloos, wanhoop maar ook hoopvol)
- Voel jij je wel eens hopeloos of wanhopig?
- Voel je je ook wel eens hoopvol?

Het mooie van hoop is dat je verwachtingsvol bent, je kijkt vooruit met verwachting op iets beters wat komt.

Het woord **'Vrede'**:

Vrede staat tegenover oorlog.

- Waar denk je aan bij vrede?
- Welke woorden ken je waar vrede in voor komt? (vreedzaam, vredig, onvrede)

Rust en vrede en veiligheid gaan vaak samen. Vrede is meer dan alleen dat er geen oorlog is. Als er geen vrede binnenshuis of in je hart is, kan dat erger voelen dan wanneer er geen vrede buiten is.

- Ken jij vrede in je hart?

Het woord **'Vreugde'** (blijdschap):

Vreugde is het tegenovergestelde van verdriet.

- Wat maakt jou blij?

Je voelt je blij als je iets moois of iets fijns meemaakt of als je je gelukkig voelt.

- God kan ook diepe vreugde geven, ken je dat?

Het woord **'Liefde'**:

Liefde staat tegenover liefdeloosheid. Geliefd staat tegenover afgewezen zijn.

- Wat is liefde?
- Voel jij je geliefd?

Lees nu het bijbelgedeelte uit Jesaja voor, bij voorkeur uit de Bijbel in Gewone Taal omdat dat eenvoudige taal is.

- Waar vind je in dit bijbelgedeelte hoop, vreugde, vrede en liefde?

Leg uit:

Jesaja is een profeet die leefde ongeveer 740 jaar voor Jezus de Messias op aarde kwam. Toch voorspelde Hij toen al Zijn komst. Dat gaf de mensen hoop in een moeilijke tijd.

Later in Lukas1:31-33 lezen we de boodschap van de engel aan Maria . Die boodschap maakt waar wat de profeet zei. Ook daar wordt Jezus Koning tot in eeuwigheid genoemd. Aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen. Het is dus nog niet afgelopen. We mogen hopen op de toekomst.

In Openbaring 3:11 (BGT) zegt Jezus de Messias: Ik zal snel komen. Blijf in Mij geloven, dan kan niemand jullie het eeuwig leven afnemen.

En daarom hebben we in de kerk vier weken voor het kerstfeest waarin we nadenken over wat komen gaat: de adventtijd.

VERWERKING

Geef iedere vrouw een kaars en een klein zakje van bijvoorbeeld 10 bij 12 cm. Laat ieder een klein puntje van de hoek van haar zakje afknippen. Doe een klodder gouden verf in het zakje, niet te veel. Ieder kan dit zakje nu als spuitzakje gebruiken om iets op de kaars te schrijven. Dat kan bijvoorbeeld één van de woorden zijn waarover je gepraat hebt. Ieder kan de kaars ook mooi versieren met de gouden verf.

COLOFON

UITGAVE

Team vrouwenwerk

VERSIE 1.0, November 2022

Dit document is alleen voor eigen gebruik en hiervoor gratis beschikbaar via de digitale bibliotheek van Gave op www.gave.nl. Op dit document is de Auteurswet van toepassing, dat betekent dat u zonder schriftelijke toestemming dit document niet verder mag verspreiden, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Gave.

OVER GAVE

Stichting Gave verlangt ernaar dat de vluchtelingen die naar ons land komen, worden gezien en geliefd. Gave is een interkerkelijke organisatie, die kerken en christenen bewust maakt van de bijbelse roeping om vluchtelingen gastvrij te ontvangen. Gave inspireert, traint en ondersteunt vrijwilligers om contacten op te bouwen en Gods liefde te delen.

Stichting Gave

Marie Curiestraat 35
3846 BW Harderwijk
T 0341 - 460 328

www.gave.nl | servicedesk@gave.nl | vrouwenwerk@gave.nl

IBAN NL85 INGB 0006 9900 56

